

50^e jaargang nr.3

september - november 2016

HET ZWAANTJE



EVANGELISCH -
LUTHERSE GEMEENTE
LEERDAM

Uit uw verborgenheid

*Uit uw verborgenheid
voorbij aan onze grenzen,
straalt lichte eeuwigheid
als daglicht voor de mensen.*

*Uw wijde hemel welft
zich rond over de aarde.
Gij zult op vaste grond
ons voor het donker sparen.*

*Hult niet uw oogopslag
ons in de witte wade
tot Christus' evenbeeld
Uw voorbedachte rade?
Zo hebt Gij ons gewild,
het zicht op U gegeven
als Vader, voor wie wij
niet tevergeefs meer leven!*

*Ontvouw de weg breeduit
die eenmaal zal bereiken
wat uit verborgenheid
tot bloei nog moet ontluiken.
De verste verte buigt
zich naar het stralend midden
en zingt bevrijd het lied
om Christus te aanbidden!*

Sytze de Vries

Meditatie

Reformatie

Het is nu bijna 500 jaar geleden, dat Luther zijn stellingen, zijn mening over de afaathandel publiek heeft gemaakt. Dat was nog maar het begin. Ook Luther zelf had niet kunnen overzien, wat er allemaal zou gebeuren naar aanleiding van deze daad.

Vaak ontstaat een dergelijke strijd op het raakvlak tussen vorm en inhoud. Er wordt vastgehouden aan een bepaalde vorm – of juist deze vorm wordt bestreden. Maar eigenlijk gaat het om de inhoud. En dat is nogal wat. Is God voor mij genadig? Zal God zich over mij ontfemen, terwijl ik zoveel zonden in mijn leven heb opgehoopt?

En de kerk had antwoorden op deze vraag. Eigenlijk niet zo veel anders dan tegenwoordig ook: in de vorm van een warenhuis. Alles op het gebied van genade, eeuwigheid, ontfeming was te koop. Hoeveel je kon kopen hing af van je geldbuidel.

Een spel met alleen maar winnaars, zo lijkt het. Je kent toch het goede gevoel als je iets leuks hebt gekocht? Ja, het is maar voor even, maar als je dan weer iets koopt is het gevoel er weer. En je hoeft niet alles voor jezelf te kopen. Er zijn ook genoeg familieleden, die genade nodig hebben.

En de kerk heeft ook gewonnen – als je een monopolie op genade hebt, dan kun je daar veel geld mee verdienen. En macht en invloed. Dat is nog steeds zo. Daarom ben ik ook zo blij, dat ik in mijn kerk geen genade hoef te verkopen, terwijl dat op zo veel plekken nog steeds gebeurt.

Maar allereerst was er de angst voor concurrentie. Als er naast jouw winkel ineens een nieuwe winkel open gaat – dan roept dat vooral zorgen op dat je eigen omzet wat minder goed gaat.

De angst daarvoor wordt nog groter als duidelijk wordt, hoe het nieuwe aanbod eruit ziet. Laten wij eens meekijken in zo'n nieuwe winkel.

Per ongeluk gaat iemand zo'n nieuwe winkel binnen. Naast de bekende verkooppunten van genade en ontferming was die net geopend. Prachtig zag het er uit. Er klonk mooie, vrolijke muziek, de winkel was licht en ruim opgezet. Verleidelijk. En in de stellingen stond het prachtige aanbod. Ontferming, in grote en kleine verpakkingen, genade mooi versierd. De klant koos een pakje uit en ging daarmee naar de kassa. Hij was wat onzeker, omdat alles er zo fris en nieuw uitzag. Zal vast wel duur zijn. Maar aan de kassa werd zijn pakje mooi ingepakt en hij kreeg het gratis mee.

Nou, daarmee kon hij wel thuiskomen, dacht hij. Zijn vrouw was terughoudend. Waar kom jij nou mee thuis? Was zeker wel duur! Nee, gratis. Nou, dan kan het toch niet deugen.

Er zit nog een gebruiksaanwijzing in, zei hij. En ze keken samen: 'Genade' stond daar. Werkt alleen bij eerlijk berouw.

Nou dat voelde als bedrog. Dat was in de andere winkels toch wel eenvoudiger. Daar zat niet nog een aparte gebruiksaanwijzing bij. Het was wel duur, maar daarmee was je dan ook wel klaar.

Er lijkt niet veel veranderd. Overal, in alle kerken maar ook op alle andere plekken in de samenleving zijn betaalde en niet betaalde manieren verkrijgbaar, die het leven verbeteren.

Echt gratis is niet veel, maar zonder mijn inzet en inbreng blijft genade leeg. Al betaal ik er nog zo veel voor.

Beste mensen,

Een nieuw seizoen, een nieuw begin.

En toch ... de laatste tijd leek het er soms op dat ons clubje alsmaar kleiner aan het worden is. Heel mager bezochte diensten of weinig deelname aan leuke programma's. Soms is dat even een dipje, maar gezien de leeftijd van onze gemeenteleden ligt daar ook wel een probleem. Af en toe hebben wij een dienst afgezegd, omdat wij wisten dat er maar weinig mensen zouden komen.

Laten wij hopen dat dit seizoen weer een sterk seizoen mag worden. Misschien weet u nog iemand, die u graag een keer wilt meenemen naar een dienst of een andere activiteit. Dat zou leuk zijn! Net zo is het van belang om aan gezamenlijke activiteiten mee te doen binnen de protestantese gemeente Leerdam (Kerk aan de Linge) of in de omgeving (Tiel, Culemborg, Gorinchem...) Het komende jubeljaar van de reformatie biedt ook vele kansen om elkaar en andere lutheranen in het land te ontmoeten. Maar ook in Leerdam komen verschillende programma's in dit kader. Zie hieronder bij 'Komende activiteiten'.

Graag wijs ik nu in het bijzonder naar de Kirchentag in Berlijn in 2017 (van 24 tot 28 mei). Het zal een bijzondere Kirchentag worden met een slotdienst in Wittenberg – laat even weten als je belangstelling hebt.

Kortom: genoeg dingen om te doen en om elkaar te ontmoeten. Als u mij wilt spreken – laat het weten!

Met hartelijke groeten,
Detlef Bohlken



Komende activiteiten

17 september: de lichte Luther

Vrolijke presentatie van het jaarprogramma met lutheractiviteiten, waarmee een gemeente zelf aan de slag kan.

Tijd: 11.00 - 15.00 uur

Plaats: grote of Barbarakerk in Culemborg

Info voor eventueel vervoer: Jacqueline Haberland, 618652

25 september: hapje & sapje ná de dienst

31 oktober: lutherlezing, o.l.v. Detlef Bohlken (graag aanmelden)

Tijd: 20.00 uur

Plaats: Pastorie, Hogeweidseweg 51/53, Tiel

4 november: tafelgesprek in onze kerk samen met Kerk aan de Linge met gezamenlijke maaltijd vooraf.

Tijd: 18.30 uur

Plaats: het Zaalte

Huisavondmaal

De viering van het heilig avondmaal aan huis, voor wie daar niet zelf meer aan kan deelnemen in de zondagse eredienst, is gewoonte binnen onze gemeente, daar waar dat nodig is. Zoals op 7 september bij Ed en Greet Kok, waar we samen met hun kinderen en enkele gemeenteleden in de warme ochtendzon het avondmaal vierden. Met zijn avondmaals-reisset (kannetje, bekertje, schaalte) ging dominee Detlef voor in gebed, woord en zang. Zo'n huiselijke 'dienst' krijgt extra intimiteit en warmte door de bijzondere setting en benadrukt het belang van juist deze gezamenlijkheid.

Die we voortzetten in de eredienst van 9 oktober.

Een volgend avondmaal-aan-huis is in oktober bij Fred Godfroid. Wilt u daarbij zijn? Meld het aan Jakkenanna van Dijk, 616607.

Alma Evenhuis

In memoriam

Op 11 mei is overleden **Helena Anna Kamp – van Drunen**. Zij werd 100 jaar. Mevrouw Kamp woonde de laatste jaren van haar leven in "De Wittenberg" in Haaften. De crematie heeft in besloten familiekring plaatsgevonden.

*Je wilde nog zo graag,
maar je kon niet meer.
En juist dat niet meer kunnen,
dat deed vaak zo zeer.
Het is goed zo.*

Hendrik Jan Mostert

25 april 1947 – 25 juni 2016

Op 25 juni overleed Henk Mostert, de echtgenoot van onze organist en kerkrentmeester Ina Mostert. Hij was al jaren ziek en is al die tijd liefdevol door haar verzorgd.

Henk en Ina ontmoetten elkaar in de jaren negentig van de vorige eeuw tijdens een bijeenkomst van de Socialistische Partij (afdeling Leerdam) waarvoor zij allebei actief waren. Ze trouwden in het jaar 2000 in de lutherse kerk. Van huis uit waren ze nederlands hervormd; Henk bleef dat trouw, Ina is luthers geworden. Henk was binnenvaartschipper en Ina werkte op een administratiekantoor. Na enige jaren konden ze hun droom verwezenlijken: een eigen binnenvaartschip. Op deze 'Mea Vota' doorkruisten ze de Nederlandse rivieren, de ene keer volgeladen de andere keer 'gelost'. Het was hard werken maar het waren gelukkige jaren. Toen het economische klimaat verslechterde en de opdrachten afnamen, moest uiteindelijk het schip worden verkocht en gingen ze wonen aan de Iepstraat. Vanaf dat moment ging het achteruit met Henks gezondheid. Met tussenpozen verbleef hij in diverse verpleeghuizen. Eerst voor dagopnames, later permanent. Henk wist dat hij niet meer beter zou worden en wilde eind vorig jaar terug naar huis om daar in rust te kunnen sterven. Voor Ina, die steeds op-en-neer pendelde tussen Leerdam en Sliedrecht om hem te kunnen bezoeken, gaf dit ook meer rust. Samen met de thuiszorg kon zij er nu zoveel mogelijk zijn voor haar Henk. Zo waren die laatste maanden sámen in grote harmonie.

In de dienst van Woord en gebed op 30 juni werd Henk binnengedragen door Ina en al zijn zusters (hij kwam uit een grote familie) en gedacht dominee J. Verhoeven zijn leven. Organist van dienst was Cees van Ooyen, zwager van Henk en Ina. Ina droeg het lievelingsgedicht van Henk "Mijn laatste reis" voor beginnend met: *Ik weet niet hoe het zal zijn in die dagen, wanneer ik het schip losmaak voor de laatste reis. Zal dan mijn schip de storm verdragen; en landen in Gods eeuwig paradijs?*

Op de rouwkaart stond een prachtige foto van de 'Mea Vota' afgedrukt met als tekst: *Henk heeft groen licht gekregen van de Grote Sluiswachter en zijn levensschip is behouden in de Thuishaven aangekomen.*

Alma Evenhuis

Op zondag 11 september, de dag waarop hij 77 jaar zou zijn geworden, herdachten wij in de dienst **Roelof Bert Emck**. Roel overleed op 6 september na een langdurige ziekteperiode. De begrafenis vond in besloten kring plaats.

*Verdriet verandert
jezelf.*

*Verdriet doet je
anders horen
anders zien
anders waarnemen
anders voelen.
Verdriet maakt je
gevoeliger.*

*Verdriet verandert
ook zelf.*

*Zwaar als het kan zijn,
loodzwaar -
bijna niet te verdragen -
kan het
anders worden,
lichter soms,
maar nooit vergeet je
wie eens jouw leven
anders maakte.*

Moge deze woorden zijn vrouw Joke en de (klein)kinderen tot troost zijn.

Pastoraat

Bent u – of kent u – iemand die [ons] bezoek of contact op prijs stelt, maar vindt u het wellicht moeilijk daarom te vragen? Laat het weten aan Jakkenanna van Dijk, 616607. Of, neem diegene eens mee naar een eredienst of gemeenteactiviteit.

Voor elkaar.....

Een aantal gemeenteleden is dit jaar weer een week op vakantie geweest in De Werelt te Lunteren. Het was weer een gezellige en (soms te) warme week. Door de geestelijk verzorger wordt aan de vakantieweek elk jaar een thema meegegeven. Deze keer was het thema: Geloof, Hoop en Liefde. Het diner wordt dagelijks door één van de vrijwilligers geopend met een beschouwend stukje, gedicht of een lied dat past bij het weekthema. Zo ook lied 973, dat mij heel erg aansprak. Daarom wil ik dat graag met u delen:

*Om voor elkaar te zijn uw oog en oor,
te zien wie niet gezien wordt, niet gehoord,
en op te vangen wie zijn thuis verloor, halleluja,*

*om voor elkaar te zijn uw hand en voet,
te helpen wie geen helper had ontmoet:
wie dorst of hongert wordt getroost, gevoed, halleluja,*

*om voor elkaar te zijn uw hart en mond,
om op te komen voor wie is verstomd,
voor wie gevangen zit, of is gewond, halleluja,*

*roept U ons, Christus, uw gezicht te zijn,
gerechtigheid en vrede, brood en wijn,
uw liefde, hoop, geloof – uw zonneshijn, halleluja!*

Dit lied is afkomstig uit de liedbundel van de lutheranen in Noord-Amerika. Delores Dufner schreef de tekst. Het lied gaat over onze missie in de wereld; de roeping van de kerk (wij allen) is door diaconaal handelen Gods aanwezigheid te laten ervaren. Het steeds weerkerend “halleluja” zou verwijzen naar ons diaconaal handelen dat een vorm van lof aan God is (naar Hvd Bron, www.kerklied.net). Persoonlijk voel ik in dit lied een verwantschap met het gedachtengoed van Franciscus van Assisi.

Ina Mostert

Verslag jaarvergadering 2016 op 23 mei

Welkom

We begonnen deze avond om 20.00 uur nadat we eerder op de avond al met elkaar hebben gegeten.

Alma heet iedereen welkom en opent de vergadering met 'Litanie' van Huub Oosterhuis waarin zijn woorden en gedachten zijn weergegeven.

Mededelingen

Er is een bericht van verhindering van Dick Hansum, Erna de Kruijk en Jakkenanna van Dijk. Er zijn 16 gemeenteleden aanwezig.

Financiën

Wim Ambachtsheer doet namens de kascontrolecommissie (hijzelf en Piet Blom) verslag en meldt dat de jaarstukken zijn goedgekeurd. Piet Blom is aftredend lid van de kascontrolecommissie zodat het reservelid Willem van Eijk nu samen met Wim Ambachtsheer de nieuwe commissie vormt. Als reservelid zal Dick Hansum gevraagd worden.

De kerkrentmeester Ina Mostert heeft een verslag voorbereid met een overzicht van de in- en uitgaven. Dit wordt aan de gemeenteleden voorgelegd en er kunnen vragen over gesteld worden. Deze gaan met name over de vrijwilligersvergoeding en de besteding van het legaat. De voorzitter stelt voor om in een kleine bezetting voor geïnteresseerden dieper in te gaan op de begroting en alles wat daarmee samenhangt omdat dit niet iedereen aanspreekt.

Ina merkt op dat we een aantal meevallers hadden, namelijk een teruggave van 50 % van de betaalde verzekeringspremie door Donatus (de verzekeringsmaatschappij) en de terugbetaling van de energiebelasting door de belastingdienst. Daartegenover staat dat de kosten voor de verbouwing hoger uitgevallen zijn dan aanvankelijk gepland. Gelukkig hebben we daarvoor een gedeeltelijke subsidie kunnen krijgen.

Diaconie

Henny de Kruijk doet namens de diaconie verslag. Ook het afgelopen jaar is er vanuit de diaconie veel nadruk gelegd op ondersteuning van de voedselbank. Dat wordt inmiddels door andere kerken en organisaties ook gedaan. De voedselbank is daardoor

veel professioneler en grootschaliger geworden. Wij blijven hiervoor inzamelingen houden maar daarnaast vraagt Henny aan de gemeenteleden om met voorstellen te komen voor nieuwe (plaatselijke) doelen om te ondersteunen. Dat kan bijvoorbeeld het hospice zijn maar ook een actie van de landelijke diaconieën. Hierover staat ook een oproep in het Zwaantje. Ook blijft het belangrijk om elkaar ‘in het oog te houden’, zodat gemeenteleden met zorgen die ze misschien niet zo makkelijk uiten toch gehoord en geholpen worden. Vanuit de overheid wordt de ‘zorgende kerk’ gestimuleerd.

Activiteiten

De maaltijden worden door de gemeenteleden gewaardeerd. Hier gaan we daarom zeker mee door. Veel gemeenteleden vinden het geen probleem om thuis iets te maken zodat er tijdens de maaltijden volop keus aan heerlijkheden is.

In het najaar start ook het programma ‘Vorming en Toerusting’ in samenwerking met Kerk aan de Linge. Omdat 500 jaar Luther hierin centraal staat, is er gevraagd hieraan deel te nemen. Detlef bereidt samen met de organisatie een aantal bijeenkomsten rond de Tischreden van Luther voor.

Een aantal gemeenteleden zou graag nog eens een klooster bezoeken. Marty biedt aan om te kijken welk klooster hiervoor geschikt is (niet te ver en met een interessant programma) en geeft dit door aan de kerkenraad zodat we de organisatie in gang kunnen zetten.

Alma vertelt dat vanuit de synode een estafette van Lutherse gemeenten georganiseerd wordt in het kader van 500 jaar Reformatie. De gemeenten kunnen hier zelf een vorm aan geven en ook wij zullen hier zeker aan meedoen. Over het ‘hoe en wat’ moet de kerkenraad nog beslissen. Hierover wordt meer bekend in de loop van het Lutherjaar dat op 31 oktober van start gaat.

Rondvraag

Er zijn geen vragen.

Sluiting

De avond wordt afgesloten door met elkaar het Onze Vader te bidden.

Jacqueline Haberlah

JEUGDPAGINA



e

31 oktober 1517

Maarten Luther slaat zijn stellingen aan op de
deur van de Slotkapel in Wittenberg

Start Reformatiejaar

Op 31 oktober begint het jubileumjaar waarin de Protestantse Kerk viert en gedenkt dat vijfhonderd jaar geleden de reformatie begon. De jubileum campagne '500 jaar protestant' wordt geopend in de Oude Lutherse Kerk in Amsterdam. Voor gemeenteleden en geïnteresseerden uit het hele land, georganiseerd door de Protestantse Kerk in Nederland.

Theatermaker Kees Posthumus haalt met de muzikale voorstelling 'Kom naar voren!' bekende en minder bekende lieden van de reformatie naar voren. In een podiumgesprek praten diverse sprekers, onder wie scriba René de Reuver, over de betekenis van het protestantisme voor de samenleving van nu. Deze middag start ook de estafette 'Als een lopend vuur', de serie van activiteiten rond een speciaal kernwoord van de Reformatie, langs twaalf provincies gedurende het hele jubileumjaar dat op 31 oktober 2017 wordt afgesloten met een slotviering in de Dom van Utrecht.

Toegang is gratis, graag vooraf aanmelden:

www.500jaarprotestant.nl/start of via Jacqueline Haberlah, 618652, (ook voor gezamenlijk vervoer)

Datum: 31 oktober 2016

Tijd: 13.30 - 17.15 uur (lopend buffet: 17.15 - 18.15)

Locatie: oude lutherse kerk, Singel 411, Amsterdam



Diaconie

Diaconaal Platform Leerdam

Enkele Leerdamse kerken vormen met elkaar het Diaconaal Platform Leerdam (DPL). Het DPL is een laatste redmiddel voor mensen in nood. Het is uniek voor Leerdam dat er zoveel kerken meedoen en er naast elkaar en niet tegenover elkaar gewerkt wordt. De kerken zijn anderhalf jaar geleden met de plannen aan de slag gegaan vanuit de bijbelse opdracht "God lief te hebben boven alles en de naaste als onszelf".

Het DPL is vooral bedoeld om mensen in nood, die nergens meer terecht kunnen, vooruit te helpen. Daarbij gaat het vooral om kortdurende praktische hulp. Als het echt niet meer lukt bij familie of de normale loketten staat het DPL klaar. Het DPL is geen financiële instelling, geeft ook geen geld, maar biedt praktische ondersteuning. Denk aan vervoer naar het ziekenhuis, noodhulp aan mensen die uit hun woning worden gezet, hulp bij het koken, de administratie of een verhuizing. En mensen kunnen ook bij het DPL aankloppen voor een wasmachine of een koelkast en als iemand in afwachting is van een uitkering wordt er gerust een keer samen boodschappen gedaan. Omdat gemeenteleden doorgaans al geholpen worden via de "eigen" diaconie, richt het DPL zich vooral op niet-kerkelijken. Als kerk wil men aandacht hebben voor de medemens. Er komen steeds meer hulpvragen van mensen die niet bij een kerk horen. Dan gaat het DPL niet als kerk langs bij de mensen maar als hulpverlener. In Leerdam zijn al veel initiatieven om mensen te helpen. Die wil het DPL uiteraard niet torpederen. Bij de aanpak van het werk gaat het DPL in zee met "Samen Doen", voorheen de Stichting Welzijn, die de hulpaanvragen bekijkt.

Het startkapitaal van DPL bedraagt 5.000 euro. De gemeente Leerdam is enthousiast over het initiatief en verdubbelde het beschikbare bedrag met een subsidie van 5.000 euro. De startsubsidie wordt vooral gebruikt voor organisatorische zaken. Als Evangelisch-Lutherse Gemeente leveren wij nog geen ondersteuning omdat we niet over de nodige menskracht beschikken, maar daarin komt binnenkort verandering. Wij blijven de ontwikkelingen op de voet volgen en zullen alert reageren wanneer wij iets kunnen betekenen.

Henny de Kruijk
Diaken

Verjaardagen

Wij feliciteren de volgende gemeenteleden van 75 jaar en ouder:

Mevrouw A. van Gangelen-van Heijst	is jarig op 26 oktober
Mevrouw C.H.J. Hol-Planken	is jarig op 29 oktober
Mevrouw N.J. van Haarlem-Verbaan	is jarig op 14 november
De heer H. de Jong	is jarig op 25 november
Mevrouw J.E. Rüger-van der Holst	is jarig op 28 november

Wij wensen u allen een fijne verjaardag en een gezond nieuw levensjaar toe.



Financiën

Actie Kerkbalans 2016

Stand t/m 15-08	€ 5692,50
Streefbedrag	€ 9000,00

Opbrengst collecten

Diaconie 22-05 t/m 11-09	€ 51,60
Zending 15-06	€ 30,50
Vakantieweken 19-06	€ 11,20
Voedselbank Leerdam 26-06	€ 66,25
VluchtelingenWerk 31-07	€ 31,20
Zomerzending 14-08	€ 12,00
Missionair werk 06-09	€ 10,25
Landelijk Jeugdwerk 11-09	€ 14,50
Collecten eigen gemeente 08-05 t/m 11-09	€ 250,67
Stand Onderhoudsfonds t/m 11-09	€ 346,40

Ondanks de vakantieperiode, waarin diensten soms zeer matig werden bezocht, hebben de collectes verhoudingsgewijs toch een mooi bedrag opgeleverd.

De actie Kerkbalans loopt ook goed. Toch willen wij degenen die nog niet hebben bijgedragen vragen dit alsnog te willen doen. Bij voorbaat onze dank!

Financiële jaarstukken 2015

De jaarstukken over 2015 laten wat betreft de vaste lasten een beetje het zelfde beeld zien als voorgaande jaren. Enkele leuke dingen wil ik niet onvermeld laten:

Ondanks dat we dachten dat we in 2015 het streefbedrag voor de Kerkbalans van € 9.000,00 niet zouden halen is dit toch nog overschreden met € 15,00 tot € 9.015,00, een prachtig resultaat! Wij zijn verzekerd bij Donatus. Dit is een coöperatieve verzekeringsmaatschappij, gespecialiseerd in verzekeren van kerken en monumenten. Elk jaar wordt berekend wat het resultaat is. De winst wordt uitgekeerd aan de leden (verzekerden). Is de winstuitkering meestal tussen de 25 en 40%, over 2015 bedraagt deze 50%, ca. € 450,00. Dit wordt per de eerstkomende premievervaldatum, 1 januari 2017, verrekend.

Na ontvangst van de jaarlijkse afrekening dienden we bij de Belastingdienst een verzoek om gedeeltelijke teruggave van energiebelasting in. Over de verbruiksperiode 2015/2016 was dit een bedrag van € 397,00.

Investeringsen

In 2015 is het dak gerepareerd, en zijn de verwarming in de kerk en de lambrisering vernieuwd. Vooral het dak viel erg tegen. Ook was er het extra schilderwerk in het halletje. Uiteindelijk was er een totaal bedrag (incl. alle kosten van schoonmaken, verzorging gordijnen) ad € 75.212,70 mee gemoeid. Aan subsidies werd € 18.250,00 ontvangen en de opbrengst van de actie kerkbalans was bestemd voor de verbouwing, € 9.015,00 = € 27.265,00. Het resterende bedrag € 47.947,70 hebben wij mogen financieren uit het legaat De Stigter.

Toekomstige investeringen

Inmiddels zijn de lampen in de kerk, en onlangs ook de spotjes in de keuken en toiletten en de lampen in dit zaaltje, vervangen door led-lampen. In het zaaltje kunnen de bollen nu ook gedimd worden. We verwachten dat het energieverbruik hiermee behoorlijk verminderd zal worden.

Het houten raamwerk in de ramen, voornamelijk aan de westzijde, is behoorlijk slecht. Hier zal binnen niet al te lange tijd iets aan gedaan moeten worden. Ook staan de voorzetramen, die condens veroorzaken, ter discussie; helemaal weg of een andere oplossing. Hierover zijn inmiddels informele besprekingen met architect Noorlander gaande.

Legaat de Stigter

De rente van het legaat De Stigter is door de lage rentestand behoorlijk lager: geraamd € 20.000, werkelijk € 18.277,00. Gelukkig hebben we een aantal deposito's afgesloten toen de rente nog 3% en 4% was (wat we toen al laag vonden) voor 10 jaar vastgezet.

Tot slot

Wil ik hierbij weer alle mensen die in het afgelopen jaar altijd weer klaar stonden, zowel beroepshalve als vrijwillig, hartelijk bedanken. Zonder jullie kunnen we niet!

Leerdam, 23 mei 2016

Ina Mostert

Kerkrentmeester



Jaarverslag 2015

Leden

Onze gemeente telde op 1 januari 2015 143 leden en 1 verbondene. Ten opzichte van voorgaande jaren lag dit in de lijn der verwachting. Door natuurlijk verloop en verhuizingen neemt het ledental de laatste jaren af. Ook is een groot aantal leden door toenemende ouderdom niet meer in staat om de diensten regelmatig te bezoeken. Dit speelt niet alleen in onze gemeente maar hoor je ook van andere kerkelijke gemeenten in Leerdam.

De bezoekers van onze diensten, gemiddeld 15 personen, zijn wel positief en vormen met elkaar een warme, zingende gemeente.

De kerkenraad

De samenstelling van onze kerkenraad is het afgelopen jaar niet gewijzigd en bestaat uit vijf leden inclusief onze voorganger dominee Bohlken. De kerkenraad kwam acht keer bijeen in het zaaltje, meestal op maandagmorgen. Aansluitend op de kerkenraadsvergadering kwam ook de pastoraatgroep acht keer samen.

De gemeenteavond

De gemeenteavond vond plaats op 29 mei. 15 gemeenteleden bezochten deze avond en werden bijgepraat over de lopende zaken, het financiële jaarverslag en de plannen omtrent de verbouwing. Ook was er gelegenheid voor het stellen van vragen.

Diensten

Er vonden in het afgelopen jaar 45 diensten in onze kerk plaats. De voorgangers in deze diensten waren naast onze eigen predikant gastpredikanten uit onder andere Leerdam, Utrecht, Tiel, Gorinchem en Oosterhout. Ook waren er weer de bekende Vesperdiensten in de lijdenstijd en de adventstijd op donderdagavond. Daarnaast was er een aantal bijzondere diensten samen met Kerk aan de Linge: op 8 februari een Kunstvesper en op 6 december een Cantatedienst in de Grote Kerk. Op 15 maart was een aantal gemeenteleden te gast bij de Lutherse gemeente in Gorinchem. Op 7 juni was er een PKN dienst in de Bethelkerk. De gemeente in Culemborg bestond vorig jaar 375 jaar. Dit werd feestelijk gevierd in een gezamenlijke dienst met de EL-gemeenten Leerdam en Tiel op 28 juni met medewerking van het Luthers Bachensemble uit Groningen. Gedurende de zomermaanden was er drie keer geen dienst. Op 11 oktober was er een gezamenlijke dienst in Tiel.

De adventsmaaltijd vond plaats op 13 december en op 24 december was de kerstzangdienst die weer werd opgeluisterd door onze huurder: het koor 'Linge Vocaal'.

Bijzonderheden

In januari werden twee gespreksavonden over liturgie gehouden, in februari kwamen we bij elkaar voor de altijd spannende bijbelquiz waarbij de vraag was, wie er dit keer met de felbegeerde hoofdprijs vandoor ging.

De creatiefgroep kwam gedurende de wintermaanden steeds op de eerste woensdag van de maand bijeen en sloot het seizoen traditiegetrouw af met een gezellige maaltijd.

Op 9 oktober stond voor de kerk een grote reisbus geparkeerd; tijd voor het jaarlijks uitje. Met een groep van twaalf mensen bezochten we de tentoonstelling 'de Heksen van Brueghel' in het Catharijneconvent in Utrecht. Het was een prachtige dag en behalve het museum zagen we tijdens onze wandeling een deel van de oude binnenstad.

In november was er zelfs een dienst op vrijdagavond! Dit was een bijzondere dienst als afsluiting van de renovatie van de kerk die bijna twee maanden duurde. Dankbaarheid was er dat alles zo mooi geworden was en dat de samenwerking tussen alle betrokkenen zo goed verliep. Als kerkenraad zijn we trots op het resultaat, zeker nadat we toch een aantal flinke tegenvallers hadden. Zo bleek het dak er toch slechter aan toe te zijn dan aanvankelijk werd gedacht. Grote delen waren aangetast door de boktor zodat een gespecialiseerd bedrijf er aan te pas moest komen compleet met 'mannen in witte pakken'. De slechte delen van het dak zijn gerestaureerd en het dak is dus niet compleet vervangen. Omdat het een oud dak is met nog hele brede houten delen, is de aannemer op zoek gegaan naar dezelfde delen van een ander historisch pand om deze voor de restauratie te gebruiken. Deze delen komen uit Amsterdam en gaan hopelijk nog een flink aantal jaren mee. Na de nodige zenuwslopende weken voor de schoonmaakploeg mocht het resultaat er zijn. Daar mogen we als kleine gemeente trots op zijn.

Zwaantje

Het Zwaantje verscheen vier keer in 2015 met de laatste nieuwtjes en aankondigingen over komende activiteiten en werd verzorgd door onze altijd actieve redactie.

Tot slot

Met elkaar kijken we terug op een jaar met ups en downs, mooie ontmoetingen en goede gesprekken. Een jaar als een kraal aan een ketting van de historie van de Lutherse gemeente in Leerdam. Hartelijk dank voor ieders inzet in welke vorm dan ook.

Jacqueline Haberlah
Secretaris

Workshop in Woerden

Behoud en inbreng van de lutherse traditie aan de gehele kerk: dat is de belangrijkste taak van de evangelisch-lutherse synode. Dat is kerkordelijk zo bepaald. Maar hoe doe je dat, bijvoorbeeld als (kleine) gemeente? Daarvoor organiseert de synodale commissie een workshop waarin onder meer praktische voorstellen, financiële ondersteuning en samenwerking met andere ELG's aan de orde komen. Ook het onderling van gedachten wisselen kan inspirerend werken. Meedoen? Meld je aan!

Datum: 26 november

Tijd: 14.00-17.00 uur

Plaats: lutherse kerk Woerden

Aanmelden bij: Jacqueline Haberlah

Verkiezingen evangelisch-lutherse synode

Elke vier jaar wordt een nieuwe lutherse synode van de PKN gekozen. De lutherse kerkenraden gaan hiervoor op zoek naar kandidaten die zich nu willen inzetten voor de synode in de periode 2017-2021. Gemeenteleden kunnen bij hun kerkenraad kandidaten aanbevelen voor plaatsing op de verkiezingslijst. Ook wij, als kerkenraad van ELG Leerdam, moeten vóór 15 november onze eventuele voordracht indienen bij de synodale commissie. Dan krijgt elk geregistreerd evangelisch-luthers lid vóór 1 januari 2017 een verkiezingsformulier toegestuurd, waarmee gestemd kan worden tussen 2 januari en 2 februari 2017; de uitslag wordt bekend op 1 april en de synode zal in mei 2017 voor het eerst vergaderen in de nieuwe samenstelling.

Meer informatie gericht op ons, als ELG Leerdam, krijgt u ook via een extra nieuwsbrief rond 21 oktober.

Alma Evenhuis

Kerkdiensten van Kerk aan de Linge



GK=Grote Kerk; BK= Bethelkerk

18 september	BK	9.30 uur	Ds. J. van den Berg, Ds. D. Bohlken en Ds. B. Heijting
25 september	GK	9.30 uur	Ds. J.J. Sijl

2 oktober	BK	9.30 uur	Ds. J. van den Berg
9 oktober	BK	9.30 uur	Ds. B. Heijting
	GK	17.00 uur	Ds. B. Heijting Kunstvesper
16 oktober	GK	9.30 uur	Ds. B. Heijting
23 oktober	BK	9.30 uur	Ds. J. van den Berg
	GK	17.00 uur	Taizéviering
30 oktober	BK	9.30 uur	Ds. A. Veldhuizen

2 november	GK	19.30 uur	Ds. J. van den Berg Dankdag
6 november	BK	9.30 uur	Ds. B. Heijting
	GK	17.00 uur	Ds. B. Heijting Cantatedienst
13 november	BK	9.30 uur	Ds. B. Heijting
20 november	GK	9.30 uur	Ds. J. van den Berg en Ds. B. Heijting
27 november	BK	9.30 uur	Ds. B. Heijting
	GK	17.00 uur	Ds. B. Heijting

Mutaties ledenbestand

Daniël Haberlah is verhuisd naar Gorinchem en overgeschreven naar de elg aldaar.

Mevrouw J.C. Kamp, Dreef 15, Haaften heeft zich uit laten schrijven uit het bestand.

Kerkdiensten

Alle diensten beginnen om 17.00 uur tenzij anders aangegeven

18 september **Ds. van den Berg, ds. Bohlken en ds. Heijting**
Startdienst in Bethelkerk **9.30 uur**

25 september **Ds. D. Bohlken**
1^e collecte: Diaconie
2^e collecte: Onderhoudsfonds
Hapje en sapje na de dienst

2 oktober **Ds. J. Huttenga**
1^e collecte: Kerk en Israël

9 oktober **Ds. D. Bohlken**
1^e collecte: Diaconie
2^e collecte: Onderhoudsfonds
Viering Heilig Avondmaal

16 oktober **Mw. Ds. C. van Opstal**
1^e collecte: Werelddiaconaat

23 oktober **Mw. G.A. Voerman**
1^e collecte: Hospice Leerdam

30 oktober **Ds. D. Bohlken**
Dienst in Culemborg **9.30 uur**

6 november **Ds. B. Heijting**
Bach Cantatedienst in Grote Kerk 17.00 uur

13 november **Ds. A. Wijting**
1^e collecte: Binnenlands Diaconaat

20 november

Ds. D. Bohlken

Eeuwigheidszondag

1^e collecte: Diaconie

2^e collecte: Onderhoudsfonds

Viering Heilig Avondmaal

Koffiedrinken na de dienst

27 november

Ds. W.J. van Beek

1^e Advent

1^e collecte: Missionair Werk

Haal - en brengservice

Wilt u thuis worden opgehaald en/of teruggebracht worden?

Laat dit dan even weten aan Ina Mostert, tel.: 0345-619088.

Uiterlijk op zondag voor 11.00 uur.



Belangrijke data

5 oktober	10.00 uur	Creatiefgroep
31 oktober	20.00 uur	Lutherlezing, Pastorie in Tiel
2 november	10.00 uur	Creatiefgroep
4 november	18.30 uur	Maaltijd en tafelgesprek
14 november		Inleveren kopij Zwaantje

Evangelisch-Luthers Dagboek 2016-2017

In december verschijnt het Evangelisch-Luthers Dagboek 2016-2017. Dit boek kan voor u een dagelijkse begeleider worden voor het komende kerkelijk jaar. Elke dag wordt een bijbellesing aangereikt met een bijbehorende uitleg, gedicht, lied of gebed.

Traditiegetrouw vindt u in deze uitgave de liturgische gegevens van de zon- en feestdagen met de bijbellesingen van het Luthers rooster en het gemeenschappelijke rooster, het zondagslied en de liturgische kleuren van de zondagen.

De prijs van het dagboek is vastgesteld op €14,00 (exclusief verzendkosten) en te bestellen bij Roelia Stek (614254).

Kerkgebouw	Nieuwstraat 106, 4141 CD Leerdam Geen postadres. Post sturen naar secretaris.	06 442 699 46
Predikant	Ds. D. Bohlken Hogeweidseweg 51/53, 4001 GK Tiel fax: 0344-634937; e-mail: dbohlken@dds.nl	0344 - 634655
KERKENRAAD:		
Voorzitter	Mw. A. Evenhuis Lingedijk 207, 4163 LK Oosterwijk e-mail: evenhuisalma18@gmail.com	0345 - 630442
Secretaris/ Secretariaat	Mw. J.F. Haberlah – den Rooijen Wederiklaan 22, 4143 CV Leerdam e-mail: jhaberlah@xs4all.nl	0345 - 618652
Kerkrentmeester	Mw. K.M. Mostert- Meydam Iepstraat 60, 4142 CZ Leerdam e-mail: henkina60@hetnet.nl	0345 - 619088
Diaken	Dhr. H. de Kruijk Brunellaan 15, 4143 EH Leerdam e-mail: henny.dekruijk@gmail.com	0345 - 616542
Contactpersoon Pastoraatgroep	Mw. J.J.P. van Dijk Lisdoddelaan 16, 4143 VG Leerdam e-mail: jipvandijk@hotmail.com	0345 – 616607
Financiën kerk	NL74 FVLB 0635811278 ; NL77 INGB 0000290798; NL98 ABNA 0559235321 t.n.v.: Ev.-Luth.Gemeente Leerdam	
Financiën Diaconie	NL73 RABO 0152752110 t.n.v.: Diaconie Ev.-Luth. Gemeente Leerdam Nieuwstraat 29c, 4141 CA Leerdam	
Leden administratie	Mw. J.J.P. van Dijk Lisdoddelaan 16, 4143 VG Leerdam e-mail: jipvandijk@hotmail.com	0345 - 616607
Redactie Zwaantje	Mw. A. Evenhuis (zie boven) Dhr. W.G. Ambachtsheer e-mail: wgambachtsheer@chello.nl	0345 - 616297
Abonnement Zwaantje Opgave bij:	€ 5,00 per jaar; € 8,50 per jaar voor postabonnementen Het Zwaantje verschijnt 4 x per jaar Mw. J.J.P. van Dijk (zie boven)	

