

HET ZWAANTJE



**EVANGELISCH -
LUTHERSE GEMEENTE
LEERDAM**

De aarde is vervuld

***De aarde is vervuld
van goedertierenheid
van goddelijk geduld
en goddelijk beleid.***

***Gods goedheid is te groot
voor het geluk alleen,
zij gaat in alle nood
door heel het leven heen.***

***Zij daalt als vruchtbaar zaad
tot in de groeve af
omdat zij niet verlaat
wie toeven in het graf.***

***Omdat zij niet vergeet
wie godverlaten zijn:
de wereld hemelsbreed
zal goede aarde zijn.***

***De sterren hemelhoog
zijn door dit zaad bereid
als dienaars tot de oogst
der goedertierenheid.***

***Het zaad der goedheid Gods
het hoge woord, de Heer,
valt in de voor des doods,
valt in de aarde neer.***

***Al gij die God bemint
en op zijn goedheid wacht,
de oogst ruist in de wind
als psalmen in de nacht.***

Willem Barnard

Meditatie

Tranen en licht

Het is nog geen Pasen. Nee, het is nog geen Pasen!

Mensen staan er en wachten, opdat het lichter, ruimer en zomaar helder wordt. Dat traangas in de tassen van de heersers verborgen blijft. Dat een andere morgen begint en de raketten stil in de zon staan; ze worden gepoetst met een leren lapje, ter herinnering aan een oude tijd. Dan weten vreedzame toeristen wat voor afgronden wij ooit kenden.

Wij vermoeden dat het licht niet zonder tranen verkrijgbaar is. Maar dat is ongelijk verdeeld. Wie zou moeten wenen doet het niet. En wie eigenlijk niets te wenen heeft vertoeft in het land van de tranen. Dat is niet in orde. Alleen een goddelijk blik kan dit bij elkaar brengen. Christenen proberen deze blik soms even vast te houden. Die andere blik is nodig want onze ogen zien alleen wat niet gelijktijdig is en toch tegelijk gebeurt. Daar kun je gek van worden.

Pasen is de viering van een geheim dat wij zelf niet begrijpen. Maar het is er wel. Er is leven uit het niets. Het bijbelse verhaal van het lege graf laat zien: Jezus is gestorven en werd in het graf gelegd en geolied. Mensen waren verdrietig. Zoals het gaat.

Niemand kan verklaren wat dan gebeurt. Het lichaam is verdwenen. Het graf is leeg. De lege steen is opzij geschoven. Iedereen zegt het verder: Jezus leeft. Terwijl niemand het kan bewijzen, wordt het voor iedereen duidelijk. Zo moet het zijn.

Ook in de natuur gebeurt het zo: leven sterft en komt terug. Daarom viert de kerk jaar op jaar, in het ritme met de natuur die na de winter weer opbloeit. De dagen worden langer, het licht komt terug, de planten worden groen en bloeien.

Ik wens u allen een gezegende tijd toe,

Detlef Bohlken

Samen aan tafel en in gesprek

Op **12 mei** is er een tafelgesprek, samen met leden van Kerk-aan-de-Linge die wij hiervoor hebben uitgenodigd. Deze Tischrede gaat gepaard met een gezamenlijke maaltijd, zoals dat ten tijde van Luther ook gebruikelijk was.

Bij mooi weer gebruiken we onze Luthertuin.

We hopen op een mooie opkomst. We beginnen om 18.00 uur

Gemeenteavond ELG Leerdam

Onze jaarlijkse gemeenteavond is op donderdag **1 juni**.

Zoals gebruikelijk zullen de kerkrentmeester, de secretaris en de diaken hun jaarverslag presenteren. In reactie hierop is er een rondje 'vraag en antwoord'.

Ook brengen we aan de orde: plannen en suggesties in het kader van het lopende lutherjaar (algemeen) én in ons eigen lutherse kader (bijzonder). Om hierover te kunnen meepraten krijgt u vóór 1 juni een lijstje met aandachtspunten. Want jullie inbreng daarbij dóet ertoe. Voor ons als kerkenraad, om ons werk goed te kunnen doen, maar bovenal voor ons als gemeente.

Zet vast in de agenda: 1 juni, 20.00 uur in het Zaal-tje.

Gemeenschappelijke dag in Tiel

Op **25 juni** is de jaarlijkse gemeenschappelijke dag met onze medelutheranen uit Culemborg en Tiel. We zijn te gast in de Caeciliakapel van Tiel, waar we om 10.00 uur beginnen met de viering van de eredienst met Detlef Bohlken als voorganger. Daarna volgt een leuk muzikaal programma met onder meer workshops en een lunch. Het programma duurt tot ca. 14.00 uur. Vervoer nodig? Laat dat graag weten aan een van de kerkenraadsleden.

Alma Evenhuis

In memoriam

Cornelia Maria Hasebos-Tukker, 1958-2017

Op de eerste dag van het nieuwe jaar is Corrie Hasebos overleden. Corrie werd 59 jaar. Wij herinneren vol dankbaarheid haar betrokkenheid bij onze gemeente. Heel bewust heeft zij voor de lutherse gemeente gekozen en met passie gezorgd voor een mooie muzikale invulling van de diensten.

Vol enthousiasme en met grote inzet was zij er ook in haar werk op school, als docent Nederlands. 'Liefde' voerde de boventoon in alle woorden die over Corrie werden gesproken. Dat geldt voor de familie en ook voor vrienden en collega's.

De onverwachte ziekte van Corrie heeft haar laatste levensjaar bepaald. Steeds ging het op en neer. En steeds heeft Corrie haar kracht en haar wens om te leven laten zien.

In een mooie, muzikale dienst namen wij op 6 januari afscheid van Corrie in de hervormde kerk van Heukelum. Tijdens deze dienst klonk ook onderstaand gedicht van *Herman Gorter*, door Corrie zelf uitgekozen.

Zie je ik hou van je,
ik vin je zo lief en zo licht –
je ogen zijn zo vol licht,
ik hou van je, ik hou van je.

En je neus en je mond en je haar
en je ogen en je hals waar
je kraagje zit en je oor
met je haar er voor.

Zie je ik wou zo graag zijn
jou, maar het kan niet zijn,
het licht is om je, je bent
nu toch eenmaal wat je bent.

O ja, ik hou van je,
ik hou zoo vrees'lijk van je,
Ik wou het helemaal zeggen –
Maar ik kan het toch niet zeggen.



Corrie

Detlef Bohlken

Albert Stek, 1929-2017

Op woensdag 15 februari hebben wij afscheid genomen van Bert Stek met een mooie dankdienst in onze lutherse kerk. Bert werd 87 jaar. Ooit heeft hij voor de lutherse kerk gekozen, waarna hij zich vol inzette voor de kerk; als kerkrentmeester, zanger en betrokken lid.

Daarnaast was hij ook een trouw voetballiefhebber.

Na een lang leven is afscheid nemen niet makkelijk. Zo veel herinneringen nemen we mee. Hoe Bert zo lang het maar kon zijn muzikaal talent liet horen – liefst alle stemmen tegelijk. Hoe hij met zijn humor mensen vrolijk kon maken, hoe hij met zijn zachtheid mensen bij elkaar kon brengen.

We denken aan de mooie reizen en feesten die Roelia en Bert met elkaar organiseerden.

De laatste jaren waren minder makkelijk. Berts gezondheid ging hard achteruit. Naast de goede zorg van zijn Roelia, kreeg Bert in de laatste periode van zijn leven ook veel steun en zorg in Lingesteyn.

Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Deze zin uit de tweede brief aan de Korinthiërs klonk in de dankdienst. In deze zin lijkt alles samen te vallen: het leven van Bert en de hoop en ons vertrouwen op zijn toekomst.

Detlef Bohlken

Gerard Everardus van der Koppel, 1927-2017

Op 26 februari is Gerard van der Koppel overleden. Gerard werd 89 jaar.

Vorig jaar oktober kreeg hij de diagnose longvlieskanker; genezing bleek niet meer mogelijk. Een grote schok voor hem, Truus en hun kinderen.

Zo onvoorstelbaar ook: tot dan toe had zijn gezondheid hem nooit in de steek gelaten. Iets waarvoor hij erg dankbaar was.

Gerard was een sterke, vasthoudende man. Zelfs toen zijn kracht in snel tempo afnam en hij overmand werd door pijn, heeft hij zich nog

volop ingezet bij de voorbereiding van de verhuizing die op stapel stond. Hij heeft helaas niet meer in hun nieuwe huis gewoond. De laatste drie weken van zijn leven verbleef hij in het Hospice in Lingesteyn. Ook daar werd hij liefdevol omringd door zijn familie. Op 4 maart namen we afscheid van Gerard. In de uitvaartdienst, met ds. Oosterom als voorganger, klonken woorden van dankbaarheid en bewondering voor de zorgzame man en vader die hij was. Zijn heengaan is een groot gemis voor Truus en de kinderen. Moge de goede herinneringen aan Gerard hun tot steun en troost zijn op de weg die voor hen ligt.

Jakkenanna van Dijk

Dankbetuiging

Dankbaar zijn wij voor uw belangstelling tijdens zijn ziekte en na het overlijden van mijn lieve man, mijn zorgzame vader en schoonvader, onze opa en overopa

Eduardus Hendrikus Kok
Eddie

Het is een troost te weten dat velen hem zullen missen. Dit verzacht het verdriet en geeft ons kracht om verder te gaan.

Januari 2017

M.H. Kok- Ezinga
Margreet en Martin Hoeve
Klein en achterkleinkinderen



JEUGDPAGINA



DE LUTHERROOS



Het kruis moet zwart worden, het hart rood, de bloemblaadjes blijven wit, de kleine blaadjes ertussen groen. Rondom de roos blauw en de buitenwand goudkleurig.

Lutherlied 2017

Op 31 oktober 2016 werd het nieuwe Lutherlied 'Wij leven van genade' aangeboden bij de opening van het Reformatiejaar en ten gehore gebracht. Dit Lutherlied, op tekst van Andries Govaart en met melodie en zetting van Jac. Horde, kwam tot stand in opdracht van de Synode. Het was een initiatief van de lutherse werkgroep voor kerkmuziek en de commissie voor liturgie en kerkmuziek. Het lied wordt nu ingestudeerd door onze cantorij zodat we het binnenkort ook als gemeente gezamenlijk kunnen en blijven zingen.

Brochure 'Lutherse traditie'

Eind vorig jaar verscheen de brochure 'wat is nu eigenlijk die Lutherse traditie?', een uitgave van de Evangelisch-lutherse synode. Samengesteld om te antwoorden op vragen over het luthers-eigene; om uit te delen, voor gemeentegebruik en... om met elkaar over te praten. Wegens groot succes is de brochure al 'uitverkocht' en wordt een herdruk overwogen.

Als geregistreerd lutheraan ontving u de brochure bij het kerstnummer van Elkkwartaal.

Voor wie dat miste: onze secretaris Jacqueline Haberlah beschikt nog over enkele exemplaren. Voor contact: jhaberlah@xs4all.nl

Leerhuis in januari

Op twee januari-avonden kwam een kleine groep (luthers en kerk-aan-de linge) bijeen om te lezen en praten over Luther- en de commentaren daarop. Aanvankelijk was voor de tweede avond een biblioloog gepland maar als deelnemers kozen we voor verder lezen in een tekst/commentaar over Luther, door Detlef Bohlken voorgelegd en ingeleid, en ons met een andere tekst voor te bereiden op de tweede avond. Met als belangrijk argument: samen (hardop) lezen stimuleert tot samen praten. En stimuleert verder tot nieuwe inzichten, die weer nieuwe gespreksstof worden.

Bij voldoende belangstelling volgen later dit jaar nieuwe avonden.

Luther Tour ook in Dordrecht

Sinds november 2016 rijdt een vrachtwagen door Europa die 67 steden 'aandoet' die belangrijk waren voor de Reformatie.

De knalblauwe truck wordt op plaats van bestemming uitgevouwen tot een ontmoetingsruimte van 9 x 5 meter. Die ontmoeting is belangrijk: op elke standplaats worden verhalen verzameld over Luther, hervormers en de geschiedenis van de reformatie.

Deze truck staat op **5 april** in Dordrecht (immers bekend door de Dordtse Synode in 1618), voor de Grote Kerk. Dordrecht is niet ver van Leerdam, u bent welkom om mee te doen aan het programma.

Geïnteresseerd? Laat het graag weten aan Ina Mostert (619088; henkina60@hetnet.nl). Bij meerdere Leerdamse belangstelling zal er een extra auto rijden. Voor meer info: www.lutherjaarindordt.nl

Evangelisch-lutherse Synode: herkozen

In januari en februari konden gemeenten hun stem uitbrengen voor de nieuw te kiezen Synode. Op de uiteindelijke verkiezingslijst stonden de namen van zes predikanten en zes niet-predikanten. Als u dit leest is de uitslag al bekend; in het paasnummer van Elkkwartaal (31 maart op uw mat) worden de nieuwe synodeleden gepubliceerd.

De nieuw gekozen Synode zal op 6 mei officieel aantreden.

Tot die tijd, en geen uur eerder, blijft de huidige synode aan zet en toont zich daarin nog steeds slagvaardig.

Alma Evenhuis

Verjaardagen

Wij feliciteren de volgende gemeenteleden van 75 jaar en ouder:

Mevrouw G. Boekelman-Kaebisch is jarig op 6 april

De heer D.A. Hansum is jarig op 26 april

Wij wensen u beiden een fijne verjaardag en een gezond nieuw levensjaar toe.

Actie Kerkbalans 2017	
Stand t/m 13-03	€ 2775,00
Streefbedrag	€ 9000,00

Opbrengst collecten

Missionair Werk 27-11	€ 12,50
VluchtelingenWerk 4-12	€ 24,00
Voedselbank Leerdam 11-12	€ 90,95
Hospice Leerdam 18-12	€ 28,00
Kinderen in de Knel 25-12	€ 60,45
Bloemengroet gemeente 08-01	€ 18,05
Oecumenisch werk 15-01	€ 19,00
Missionair Werk 29-01	€ 22,35
Werelddiaconaat 12-02	€ 20,90
VluchtelingenWerk 26-02	€ 23,50
Zending 12-03	€ 22,50
Werelddiaconaat 19-03	€ 14,85
Binnenlands Diaconaat 26-03	€ 30,40
Diaconie 24-12 t/m 05-03	€ 150,20

Collecten eigen gemeente	
27-11 t/m 26-03	€ 284,52
Onderhoudsfonds 2016	€ 414,66
Onderhoudsfonds t/m 19-03	€ 58,00

Gift	€1000,00
Gift voor reparatie/onderhoud van de ramen	€ 500,00

Wij bedanken iedereen weer hartelijk voor alle bijdragen.

Beheer van kapitaal: ook een vorm van Kerk zijn

Onze reserves uit het legaat De Stigter zijn indertijd met variërende looptijden vastgezet op depositorekeningen bij diverse banken. Omdat er begin dit jaar een depositorekening vrij kwam moest besloten worden hoe en waar dit geld vast te zetten.

Onze overwegingen waren hierbij ten eerste: de rente die banken momenteel verstrekken is bijzonder laag en ten tweede: wij hebben,

ook als kerk, een verantwoordelijkheid richting natuur, milieu en de armen en behoeftigen in binnen- en buitenland. Daarom besloten wij met het vrijgekomen geld deel te nemen in enkele fondsen die duurzame landbouw in Nederland stimuleren en in fondsen die de allerarmsten micro-financieringen (leningen die met rente terugbetaald moeten worden) verstrekken als bedrijfskapitaal en/of aanschaf van bedrijfsmiddelen om hen de mogelijkheid te geven een zelfstandig bestaan op te bouwen.

Bij deze keuze waren onze overwegingen: slechts een klein deel van het geld wordt gebruikt voor deelname in genoemde fondsen en met een zo laag mogelijk risico volgens de “essentiële beleggers informatie”. Gekozen wordt voor bekende aanbieders van fondsen, zoals de Triodosbank en Oiko Krediet. Zo kunnen wij als gemeente ook met ons geld solidair en diaconaal bezig zijn.

Ina Mostert-Meydam

Kerkdiensten van Kerk aan de Linge

(BK= Bethelkerk; GK= Grote kerk)



2 april	BK	9.30 uur	Ds. B. Heijting	
	GK	17.00 uur	Ds. B. Heijting	zangdienst
9 april	GK	9.30 uur	Ds. J. van den Berg	
16 april	BK	9.30 uur	Ds. J. van den Berg	Pasen
23 april	BK	9.30 uur	Ds. A.M. Los	
	GK	17.00 uur	Dr. L.F. de Graaff	
30 april	GK	9.30 uur	Ds. B. Metselaar	
7 mei	BK	9.30 uur	Ds. B. Heijting	
	GK	17.00 uur	Ds. B. Heijting	zangdienst
14 mei	GK	9.30 uur	Ds. B. Heijting	
21 mei	BK	9.30 uur	Ds. B. Steenwijk	
	GK	17.00 uur	Taizéviering	
25 mei	GK	9.00 uur	Ds. J. van den Berg	Hemelvaart
28 mei	BK	9.30 uur	Ds. A.C. Veldhuizen	
	GK	17.00 uur	Ds. Sj. van der Zee	
4 juni	GK	9.30 uur	Ds. B. Heijting	Pinksteren

Kerkdiensten

Alle diensten beginnen om 17.00 uur tenzij anders aangegeven

2 april <u>1^e collecte:</u> Voedselbank Leerdam	Ds. D. Bohlken	
9 april <u>1^e collecte:</u> Werelddiaconaat Met medewerking van de cantorij Koffiedrinken vanaf 16.15 uur	Ds. D. Bohlken	Palmzondag
13 april	Ds. B. Heijting Viering HA	Witte Donderdag 19.30 uur, Grote Kerk
14 april	Ds. B. Heijting	Goede Vrijdag 19.30 uur, Grote Kerk
15 april	Ds. J. van de Berg Ochtendgebed	Stille Zaterdag 10.00 uur, Luth. Kerk
	Ds. D. Bohlken Paaswake Viering HA	22.30 uur, Grote Kerk
16 april <u>1^e collecte:</u> Landelijk Jeugdwerk Kindernevendienst	Ds. D. Bohlken	Pasen 12.00 uur
23 april <u>1^e collecte:</u> Diaconie <u>2^e collecte:</u> Onderhoudsfonds	Mw. G.A. Voerman	
30 april <u>1^e collecte:</u> Hospice Leerdam	Dr. A.A. van den Berg	
<hr/>		
7 mei <u>1^e collecte:</u> Missionair werk en kerkgroei	Ds. J. Huttenga	
14 mei <u>1^e collecte:</u> Lutherse Werkgroep voor Kerkmuziek	Ds. D. Bohlken	

21 mei **Ds. D. Bohlken**

1^e collecte: Diaconie

2^e collecte: Onderhoudsfonds

Viering Heilig Avondmaal

28 mei **Ds. A. Wijting**

1^e collecte: Bloemengroet gemeente

4 juni **Ds. D. Bohlken**

1^e collecte: Zending

2^e collecte: Onderhoudsfonds

Kindernevendienst

Pinksteren

12.00 uur

Haal- en brengservice

Wilt u thuis worden opgehaald en/of teruggebracht worden?

Laat dit dan even weten aan Ina Mostert, tel.: 0345-619088.

Uiterlijk op zondag voor 11.00 uur.



Belangrijke data

5 april	10.00 uur	Creatief
12 mei	18.00 uur	Tafelgesprek met maaltijd
22 mei		Inleverdatum kopij Zwaantje
1 juni	20.00 uur	Gemeenteavond
25 juni	10.00 – 14.00 uur	Gem. dag in Tiel

Mutaties ledenbestand

Nieuw lid: dhr. R. Montezinos, Sperwerlaan 62, 4143 AV Leerdam.

Mw. G. van der Koppel-de Wit is verhuisd naar: Esdoornstraat 2, 4142 WK Leerdam.

Op 1 januari 2017 telde onze gemeente 133 leden en 1 verbodene.

Ten opzichte van 1 januari 2016 is het aantal leden met 6 gedaald.

Kerkgebouw Nieuwstraat 106, 4141 CD Leerdam 06 442 699 46
Geen postadres. Post sturen naar secretaris.

Predikant Ds. D. Bohlken
Hogeweidseweg 51/53, 4001 GK Tiel 0344 - 634655
fax: 0344-634937; e-mail: dbohlken@dds.nl

KERKENRAAD:

Voorzitter Mw. A. Evenhuis
Lingedijk 207, 4163 LK Oosterwijk 0345 - 630442
e-mail: evenhuisalma18@gmail.com

Secretaris/
Secretariaat Mw. J.F. Haberland – den Rooijen
Wederiklaan 22, 4143 CV Leerdam 0345 - 618652
e-mail: jhaberland@xs4all.nl

Kerkrentmeester Mw. K.M. Mostert- Meydam
Iepstraat 60, 4142 CZ Leerdam 0345 - 619088
e-mail: henkina60@hetnet.nl

Diaken Dhr. H. de Kruijk
Brunellaan 15, 4143 EH Leerdam 0345 - 616542
e-mail: henny.dekruijk@gmail.com

Contactpersoon Mw. J.J.P. van Dijk
Pastoraatgroep Lisdoddelaan 16, 4143 VG Leerdam 0345 - 616607
e-mail: jipvandijk@hotmail.com

Financiën kerk NL74 FVLB 0635811278 ; NL77 INGB 0000290798;
NL98 ABNA 0559235321
t.n.v.: Ev.-Luth.Gemeente Leerdam

Financiën NL73 RABO 0152752110
Diaconie t.n.v.: Diaconie Ev.-Luth. Gemeente Leerdam
Nieuwstraat 29c, 4141 CA Leerdam

Leden Mw. J.J.P. van Dijk 0345 - 616607
administratie Lisdoddelaan 16, 4143 VG Leerdam
e-mail: jipvandijk@hotmail.com

Redactie Mw. A. Evenhuis (zie boven)
Zwaantje Dhr. W.G. Ambachtsheer 0345 - 616297
e-mail: wgambachtsheer@chello.nl

Abonnement € 5,00 per jaar; € 8,50 per jaar voor postabonnementen
Zwaantje Het Zwaantje verschijnt 4 x per jaar
Opgave bij: Mw. J.J.P. van Dijk (zie boven)

Website kerk: <http://leerdam.protestantsekerk.net/>

