

HET ZWAANTJE



EVANGELISCH -
LUTHERSE GEMEENTE
LEERDAM

ZOALS VAN HOGE BOMEN

Zoals van hoge bomen
op zoek naar lafenis
de wortels naderkomen
tot waar er water is,
zo zoeken wij de bronnen
van waaruit ons bestaan
de oorsprong is begonnen
bij U, o God vandaan.

Wij dorsten naar de woorden
door U gesproken toen
wij mensen zijn geworden
als bomen fris en groen
gericht op U daarboven
bestemd van hoofde aan
om hoog uw naam te loven
zolang wij hier bestaan.

Vervul ons diep verlangen
naar U en spreek uw woord
in psalmen en gezangen
tot binnenin ons voort,
opdat als cederbomen
en palmen opgericht
wij nader tot U komen
tot in uw hoge licht.

Ds. Hans Mudde



Meditatie

Ver weg...

40 Er kwam iemand naar hem toe die aan huidvraat leed; hij smeekte hem om hulp en zei, terwijl hij op zijn knieën viel: 'Als u wilt, kunt u mij rein maken.' 41 Jezus kreeg medelijden, stak zijn hand uit, raakte hem aan en zei: 'Ik wil het, word rein.' 42 En meteen verdween zijn huidvraat en hij was rein. 43 Jezus stuurde hem weg met de ernstige waarschuwing: 44 'Denk erom dat u tegen niemand iets zegt, maar ga u aan de priester laten zien en breng het reinigingsoffer dat Mozes heeft voorgeschreven, als getuigenis voor de mensen.' 45 Maar toen de man vertrokken was, ging hij overal breeduit rondvertellen wat er gebeurd was, met als gevolg dat Jezus niet langer openlijk in een stad kon verschijnen, maar op eenzame plaatsen buiten de steden moest blijven. Toch bleven de mensen van alle kanten naar hem toe komen. NBV Marcus 1: 40-45

Wij gaan weer op pad. De vakantieperiode lijkt ieder jaar langer te worden. Via wintersport-, Paas- en meivakantie gaan we door naar nog een tussenweekje en dan, heerlijk, de zomervakantie. Hoe meer vakantie, des te meer de behoefte aan die rustperiode. In al die andere weken van het jaar stapelen drukte, problemen en werk zich op maar gelukkig is het dan snel weer vakantie! En dan moet je tot rust komen. Dat wordt leuk. Eindelijk weer lezen, veel samen (doen) met de kinderen, veel zien, uitrusten, bewegen, lekker eten... en dan ben je terug..... en is alles weer bij het oude. Alsof er niets gebeurd is en al snel ben je net zo druk en moe als daarvoor.

Ik heb mijn vakantie nodig als een soort reiniging. Om weer bij te komen. Om het stof van de voorgaande werkweken af te wassen. Met een schone lei wil ik weer beginnen. En ondertussen komt niet in me op, dat ik mijn pijn en mijn wonden diep van binnen draag – niet aan de buitenkant als een stoflaagje, dat je even kunt afwassen. Een week is niet voldoende, hooguit kom ik wat van mijn vermoeidheid af. De tweede week: genieten! Ik heb mijn kracht terug en kan de wereld weer aan, maar in de derde week begin ik al te malen over wat straks weer op me af komt. Uiteindelijk kwam ik niet anders terug dan toen ik vertrok.

Er komt een man bij Jezus, die buitengesloten wordt vanwege zijn ziekte. Hij draagt niet bij aan de welvaart van de maatschappij. Hij hoort er niet bij. Hij staat aan de kant van de zieken – en de anderen zijn gezond. Waar deze grens precies verloopt is moeilijk te zeggen. Kennelijk hoeft deze man niet genezen te worden. Reiniging is voldoende. Maar daarmee is het niet gedaan. Het gebruikelijke offerritueel bij de bevoegde priester blijft nodig. In onze wereld, met geneeskunde en religie als volstrekt van elkaar gescheiden, klinkt het vreemd dat het een niet zonder het ander kan. Maar tegelijk wordt daarmee ook duidelijk, dat ik de opheffing van de afgrenzing niet van mijzelf kan verwachten. Dat niet ikzelf voor mijn terugkeer naar het leven kan zorgen. Daarvoor is ook de goddelijke invloed nodig. Daarvoor is grensoverschrijding nodig – want dat is wat Jezus hier doet. Hij gaat een grens over, die gesloten hoort te zijn. Deze man is buitengesloten, maar Jezus accepteert de isolatie niet. Voor hem is het niet de wil van God dat de man er niet bij hoort. Door de aanraking plaatst Jezus zich zichtbaar aan de kant van de buitengesloten man. Hij geeft deze man daarmee de kans om terug te keren naar het leven, om er weer bij te horen.

En daarbij gaat het niet om zomaar een wonder, maar het gaat om het herstellen van de relatie met God. Het gaat erom, dat de mens weer in zijn waardigheid als mens terugkeert en zijn eigen relatie met God heeft. Maar tot dat voor iedereen duidelijk kan worden moet het een geheim blijven. Het is immers geen wonder, maar niet meer en niet minder dan de terugkeer in de gewone samenleving. En dat is een werkelijke verandering. Een verandering, die ver weg kan plaatsvinden of dichtbij. Het is de verandering, die leven mogelijk maakt.

Goede reis!

Detlef Bohlken

Doop op Pinksteren

In de Pinksterdienst van **24 mei** zal worden gedoopt: **Denzel Phillip Danny**, zoon van Henry en Ilona den Hengst.

Aansluitend op deze feestelijke eredienst is er een gezamenlijke brunch, verzorgd door de kersverse Oma (Marty en haar team).

Gemeenteavond

Op **vrijdag 29 mei** komen we bijeen om onze lopende en komende stand van zaken gemeentelijk te bespreken. De scriba en kerkrentmeester doen verslag van het afgelopen jaar, er wordt een nieuwe kascommissie gekozen, nieuwe plannen besproken en er is volop ruimte voor vragen en suggesties.

Vanaf 19.30 staan koffie en thee klaar; we sluiten af met een gezamenlijk drankje, bij mooi weer in onze eigen luthertuin.

We hopen op een goede opkomst want de gemeente: dat zijn we samen!

Alma Evenhuis

Zondag 28 juni in Culemborg

De gezamenlijke dag van de lutherse gemeenten Culemborg, Leerdam en Tiel staat dit keer in het teken van zang en muziek. En wel met de uitvoering van de Lutherse Mis van Johannes Sebastiaan Bach.

Dit ter gelegenheid van het 375-jarig bestaan van de elg Culemborg.

Programma:

13.00 – 14.00 uur: Inloop, welkom en ontmoeting

14.00 – 15.15 uur: Lutherse kerkdienst met missa brevis

Als morgen de wereld vergaat, plant ik vandaag een appelboompje

tot 16.00 uur: Afsluiting met hapje en drankje.

uitvoerenden:

Luthers Bach Ensemble (ripiënisten & solisten & barokorkest) o.l.v. Tymen Jan Bronda

Agnes van Laar (sopraan)

David van Laar (altus)

Michiel Meijer (bas)

J.S. Bach, Lutherse Mis in F BWV233



Onze Vader, gebeden in de dienst van zondag **Rogate** (10 mei)
Jezus Christus, Uw zoon,
heeft ons geleerd te bidden.
In zijn naam roepen wij U aan:
Onze Vader, die in de hemelen zijt,
aan U danken wij ons leven,
u spreekt tot ons,
u houdt van ons,
u wilt gemeenschap met ons.
Uw naam worde geheiligd.
U heeft ons met onze naam geroepen,
opdat wij Uw naam belijden.
Sta allen bij
die U zoeken
die pijn lijden, omdat zij u navolgen.
Uw rijk kome.
U heeft ons in uw zoon belooft,
dat uw gerechtigheid alles zal omvatten,
dat vrede alles zal doordringen.
Verander onze ellendige verhoudingen,
opdat slachtoffers van geweld worden bevrijdt,
dat vluchtelingen een veilige plek vinden,
dat barmhartigheid onze angst overwint.
Uw wil geschiede.
U heeft ons door uw zoon getoond,
hoe U ons heeft bedoeld.
Geef ons richting.
Vervul de harten van de mensen met uw geest.
Laat de machtigen naar uw wil zoeken.
Houd gewelddadigen tegen.
Gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
U bent onze hoop,
als hemel en aarde duister worden.
Laat U zien,
dat zieken opleven,
dat stervenden vol troost gaan,
dat rouwenden opnieuw vertrouwen,
dat vertwijfelden op adem komen.

Geef ons heden ons dagelijks brood.
U heeft ons in uw zoon het brood van leven geschonken.
Open onze handen,
om uw gaven te ontvangen
en door te geven.
Vul de broodmanden
de waterputten
en verban de honger.
En vergeef ons onze schulden.
U vergeeft door uw Zoon,
verlos ons daarom
van onze rol in onrechtvaardige verhoudingen,
van ons denken in eigen voordeel
van ons onvermogen goed voor elkaar te zijn
van onze blindheid voor U en Uw schepping.
Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.
U geeft verzoening door Uw Zoon.
Maak ons mild en vergevingsgezind.
Overwin in ons alles,
wat de vrede en de vergeving in de weg staat.
En leid ons niet in verzoeking.
Uw Zoon is de weg, de waarheid en het leven.
Laat ons in hem blijven.
Maar verlos ons van het kwade.
Uw Zoon heeft geleden,
opdat het leed een einde mag vinden.
Bevrijd ons van de machtigen,
die uw schepping vernielen,
die haat zaaien,
die verwoesten en doden.
Want U is het rijk en de kracht
en de heerlijkheid in eeuwigheid.
Amen.

Paaskaars

Traditiegetrouw gaat onze paaskaars van het voorgaande jaar naar iemand voor wie dat jaar bijzonder was. De kaars van 2014 geven wij door aan Truus van der Koppel die vanwege haar knieoperatie een moeilijk jaar achter de rug heeft.

In Memoriam

Na een niet te winnen strijd tegen haar ziekte is op 1 april overleden **Neeltje Adriana Booy – van den Wijngaard** in de leeftijd van 72 jaar. De crematieplechtigheid heeft plaatsgevonden in familiekring op 7 mei.

Op 2 april is in alle rust heengegaan **Johanna Piaternella Verhoeks – Siepman**. Mevrouw Verhoeks is 91 jaar geworden. Zij is op 9 april begraven op de Algemene Begraafplaats in Leerdam.

Op 26 april is overleden **Hendrika Mostert – van Iterson**.

Riet Mostert werd op 4 februari 1939 geboren. Al vroeg heeft zij haar latere partner en man, Johannes Mostert, leren kennen. Haar leven was gevuld met de zorg voor anderen. Zij genoot ervan, om haar man en ook haar zoon te verwennen. Maar ook anderen genoten van haar zorgzaamheid. Zo was zij geliefd op haar werk en stond zij bekend als zeer gastvrij.

Het thema liefde stond centraal in de dankdienst voor haar leven, die wij op donderdag 30 april in rouwcentrum Rehoboth hebben gevierd. Liefde – die zo veel sterker is dan de dood. Die uiteindelijk de dood opneemt en overwint. Riet heeft veel liefde in haar leven gegeven aan mensen om haar heen. Zelfs in de moeilijke jaren van haar ziekte. Met steeds nieuwe moed bleef zij genieten van het leven. Wat niet meer kon was nooit zo belangrijk als dat wat nog wel kon: erbij zijn, genieten van haar geliefden. En dat heeft zij tot de laatste dag gedaan. Zij woonde nog steeds zelfstandig en genoot van alle sociale contacten.

Er zijn velen, die haar zwaaien op het Reilinghplein zullen missen.
Detlef Bohlken

Na een mooi en rijk leven is op 12 mei overleden **Martha Wieringa – Spronk**. Mart is 94 jaar geworden.

Een lieve, bescheiden en zachtmoedige vrouw is van ons heengegaan. Een trouw gemeentelid, dat, toen ze niet meer naar de diensten kon komen, volop geïnteresseerd bleef in het wel en wee van haar/onze gemeente waarvan ze ruim 60 jaar lid is geweest. In die jaren heeft ze ruimschoots haar talenten ingezet voor de gemeente. Zo was ze secretaris van de kerkenraad, redactielid van het Zwaantje en lid van diverse commissies. Bij alles wat ze deed

bleef ze altijd de haar zo kenmerkende rust en vriendelijkheid uitstralen. Maar bovenal was ze een betrokken gemeentelid dat vaak met een kaartje of briefje haar belangstelling toonde voor de mensen om haar heen.

Haar verbondenheid met de gemeente heeft ze in de afgelopen jaren in stand en levendig kunnen houden door de regelmatige Avondmaalsvieringen bij haar thuis. Iets wat zij -en ook andere gemeenteleden die daaraan deelnamen- als fijn en waardevol ervoer. Ze was zeer dankbaar daarvoor. Dat typeerde haar ook: haar dankbaarheid voor de aandacht, die ze kreeg van mensen. Ik denk nu bijv. aan hoe ze altijd reageerde als ze de bloemen uit de dienst kreeg. "Beeldig" zei ze dan, want ze was gek op bloemen en planten, "en wil je iedereen bedanken." Bij het afscheid altijd weer: "Bedankt dat je er was."

Op 19 mei konden we voor het laatst afscheid nemen van Mart. Tijdens de uitvaartplechtigheid in het crematorium hoorden we hoe geliefd ze was. Als een gezegend mens lieten we haar gaan.

Ik zal haar gaan missen, evenals de Avondmaalsvieringen, samen met ons min of meer vaste groepje, met en bij haar.

Mart, dank voor wie je was.

Jakkenanna van Dijk

Pastoraat

Bent u – of kent u – iemand die [ons] bezoek of contact op prijs stelt, maar vindt u het wellicht moeilijk daarom te vragen? Laat het weten aan Jakkenanna van Dijk. Of, neem diegene eens mee naar een eredienst of gemeenteactiviteit.

Creatief

Wij hebben het seizoen van ons creatiefgroepje afgesloten met een etentje in het Veerhuis in Leerdam. Erg gezellig en leuk!!!

Natuurlijk starten we weer de eerste woensdag in september.

Heeft u ook zin om mee te doen, kom gerust: iedereen is van harte welkom. We proberen leuke dingen te maken en te luisteren naar elkaars ideeën.

Ik wens iedereen een fijne zomer toe.

Marty

JEUGDPAGINA

DUIF



1. Uitgangsvorm: gekleurd vierkant vouwblad.
Dalvouw op de diagonaal BD.
(= punt A op punt C).



2. Dalvouw op de gestreepte lijn.



3. Dalvouw op de gestreepte lijn, alleen bovenste deel.



4. Dalvouw op de middellijn.
(= punt B op punt D).
Daarna werkstuk draaien.
(Zie tekening 5).



5. Dalvouwen voor en achter op de gestreepte lijn.



6. Tegenvouw naar binnen bij A.
(= dalvouw volgens stippellijn, terugvouwen en het puntje naar binnenvouwen).



Verjaardagen

Wij feliciteren de volgende gemeenteleden van 75 jaar en ouder:

Mevrouw A.F. Hansum-Evers	is jarig op 19 juni
Mevrouw R.A.K. Stek-van den Heuvel	is jarig op 7 juli
Mevrouw G. van der Koppel-de Wit	is jarig op 22 juli
De heer D.J. Wakker	is jarig op 23 juli
De heer P.J. Emck	is jarig op 26 juli
De heer L. van den Berg	is jarig op 27 augustus
Mevrouw J. van der Zwan-Vrouwerf	is jarig op 9 september
De heer R.B. Emck	is jarig op 11 september
Mevrouw A.J. Verspuy-den Hartog	is jarig op 13 september

Wij wensen u allen een fijne verjaardag en een gezond nieuw levensjaar toe.



Actie Onderhoudsfond

Het is weer tijd voor de jaarlijkse actie voor het Onderhoudsfonds. Uit dit fonds wordt het normale onderhoud van het kerkgebouw en inventaris betaald. Om enkele voorbeelden te noemen: de jaarlijkse grote schoonmaakbeurt, het onderhoud van de begroeiing naast de kerk en de tuin achter de kerk, eventuele kleine voorkomende reparaties, de jaarlijkse stembeurt van het orgel. Ook al besteed je de werkzaamheden zo voordelig mogelijk uit met ook het oog op de kwaliteit, voor het reguliere onderhoud is jaarlijks veel geld nodig. Met betrekking tot de plannen voor het groot onderhoud: Zoals eerder verteld willen we dit jaar niet alleen het dak maar ook de lambrisering en de radiatoren in de kerk vernieuwen. De lambrisering is niet fraai meer. De verwarmingsradiatoren zijn niet juist opgesteld om het hoogste rendement te verkrijgen; deze moeten, i.v.m. bestrijding van de trek die altijd bij ramen aanwezig is, onder de ramen staan. Uit ingewonnen informatie blijkt dat er vele mogelijkheden zijn om de radiatoren of convectors op te stellen. Ze kunnen opgehangen worden, of in de lambrisering ingebouwd worden. Om een goede en

doordachte keuze te kunnen maken, ook m.b.t. de afwerking van de lambrisering, is advies ingewonnen bij een architect.

Uw bijdrage maakt het ook dit jaar weer mogelijk de nodige werkzaamheden uit te voeren. Alvast hartelijk dank voor uw gulle gaven!

Ina Mostert

Financiën

Actie Kerkbalans t/m 21-05	€ 3317,50
Streefbedrag	€ 9000,00
Diaconie 09-03 t/m 10-05	€ 38,01
Werelddiaconaat 29-03	€ 13,65
Landelijk Jeugdwerk 05-04	€ 51,05
Hospice Leerdam 12-04	€ 22,05
Lutherse Werkgroep voor Kerkmuziek 26-04	€ 12,65
Noodhulp Nepal 03-05	€ 27,20
Voedselbank Leerdam 17-05	€ 32,40
Bloemenpotje van 09-03 t/m 10-05	€ 2,00
Collecten eigen gemeente 09-03 t/m 17-05	€ 254,63
Collecten Onderhoudsfonds t/m 03-05	€ 43,25
Gift	€ 75,00

Wij bevelen het bloemenpotje van harte bij u aan!
Heel hartelijk dank voor uw bijdragen.

Mutaties ledenbestand

Mevrouw A.J. Verspuy-den Hartog is verhuisd naar Raadsliedenstraat 4, 4142 BV Leerdam.
Een fijne tijd gewenst in de nieuwe woning.

Under construction!

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de nieuwe website. Daardoor is de oude website 'uit de lucht'. De nieuwe website is gebruiksvriendelijk en heeft een indeling en opzet die speciaal is ontwikkeld voor gebruik door PKN gemeenten.

Speerpunten diaconie ELG Leerdam

Enkele jaren geleden is een oriëntatie gedaan naar wat de diaconie van de ELG zou kunnen betekenen in de maatschappij. Wij hadden toen gekozen om ons te richten op de Voedselbank. Dit was een voor de hand liggende keuze binnen onze beperkte mogelijkheid om zo toch een zichtbare bijdrage te kunnen leveren aan achterstandsgebieden in de maatschappij. De vele materiële bijdragen en collectes van onze gemeente zijn altijd met een warm hart ontvangen. Het blijkt inmiddels dat meerdere diaconieën ons voorbeeld volgden en de Voedselbank als hulpdoel ingesteld hebben. Naast de Voedselbank zal ook meer aandacht geschonken worden aan de Hospice in Leerdam. Zo zullen er meerdere diaconie-collectes ten behoeve van deze instelling benoemd worden.

Tevens zien wij een rol weggelegd in de door de regering beoogde participatiemaatschappij. Dat wil zeggen dat wij een plicht hebben om onze hulpbehoevende medemens, binnen en buiten de kerk, bij te staan. In eerste instantie denk ik dat wij hierin een signaleringsfunctie hebben. Dus waarnemen waar behoeftes liggen en afhankelijk daarvan doelgerichte acties uitvoeren.

Henny de Kruijk

Kerkdiensten van Kerk aan de Linge



24 mei	GK	9.30 uur	Ds. J. van den Berg	
31 mei	BK	9.30 uur	Ds. B. Heijting	
	GK	17.00 uur	Ds. B. Heijting	Zangdienst
7 juni	BK	9.30 uur	Ds. J. van den Berg	
14 juni	BK	9.30 uur	Ds. B. Heijting	HA
	GK	17.00 uur	Ds. B. Heijting	Kunstvesper
21 juni	GK	9.30 uur	Ds. B. Heijting	
28 juni	BK	9.30 uur	Ds. B. Heijting	
	GK	17.00 uur	Dr. L.F. de Graaff	
5 juli	BK	9.30 uur	Ds. B. Heijting	
12 juli	BK	9.30 uur	Drs. J. Greven	
	GK	17.00 uur	Ds. C. Nieuwenhuizen	
19 juli	GK	9.30 uur	Ds. J. van den Berg	
26 juli	BK	9.30 uur	Ds. H. Bouma	
2 aug.	BK	9.30 uur	Mw. Ds. J.N. Rijneveld-Schep	
	GK	17.00 uur	Mw. L. Jumelet-van den Berg	
9 aug.	BK	9.30 uur	Dhr. P.M. van Dam	
16 aug.	BK	9.30 uur	Mw. M. van Ooijen	
	GK	17.00 uur	Ds. Sj. van der Zee	
23 aug.	GK	9.30 uur	Ds. B. Heijting	
30 aug.	BK	9.30 uur	Ds. B. Heijting	
	GK	17.00 uur	Ds. J. Adriaanse	
6 sept.	GK	9.30 uur	Ds. B. Heijting en ds. J. van den Berg	
13 sept.	BK	9.30 uur	Ds. B. Heijting en ds. J. van den Berg	

KERKDIENSTEN

Alle diensten beginnen om 17.00 uur tenzij anders aangegeven

24 mei **Ds. D. Bohlken** Pinksteren **12.00 uur**

1^e collecte: Zending

Doop Denzel Phillip Danny den Hengst

Kindernevendienst

M.m.v. de cantorij

Brunch na de dienst

Inzameling voedsel en kleding voor Voedselbank Leerdam

31 mei **Ds. D. Bohlken**

1^e collecte: VluchtelingenWerk

2^e collecte: Onderhoudsfonds

7 juni **Ds. J. van den Berg** **9.30 uur**
PKN-dienst in Bethelkerk

14 juni **Mw. G.A. Voerman**

1^e collecte: Werelddiaconaat

21 juni **Ds. D. Bohlken**

1^e collecte: Diaconie

2^e collecte: Onderhoudsfonds

Viering Heilig Avondmaal

28 juni **Ds. D. Bohlken** **13.00 uur**
Dienst in Culemborg

5 juli **Ds. D. Bohlken**

1^e collecte: Landelijk Jeugdwerk

12 juli **Ds. D. Bohlken**

1^e collecte: Bloemengroet Gemeente

19 juli **GEEN DIENST**

26 juli **Ds. D. Bohlken**

1^e collecte: Diaconie

2^e collecte: Onderhoudsfonds

2 augustus **GEEN DIENST**

9 augustus **Ds. J. Huttenga**

1^e collecte: Zending

16 augustus **GEEN DIENST**

23 augustus **Ds. J. Huttenga**

1^e collecte: Voedselbank Leerdam

30 augustus **Ds. D. Bohlken**

1^e collecte: Diaconie

2^e collecte: Onderhoudsfonds

Viering Heilig Avondmaal

6 september **Ds. J. van den Berg**

1^e collecte: Missionair werk en kerkgroei

13 september **Ds. D. Bohlken**

1^e collecte: Hospice Leerdam

Haal – en brengservice

Wilt u thuis worden opgehaald en/of teruggebracht worden?
Laat dit dan even weten aan Ina Mostert, tel. 0345-619088,
Uiterlijk op zondag voor 11.00 uur.



Belangrijke data

29 mei 20.00 uur Gemeenteavond. Welkom vanaf 19.30 uur

28 juni 13.00 uur – 16.00 uur Viering 375-jarig bestaan ELG C'borg

31 aug. Inleveren kopij Zwaantje

18 sept. Uitje Catharijneconvent Utrecht

Kerkgebouw	Nieuwstraat 106, 4141 CD Leerdam	06 442 699 46
Predikant	Ds. D. Bohlken Hogewidseweg 51/53, 4001 GK Tiel fax: 0344-634937; e-mail: dbohlken@dds.nl	0344 - 634655
KERKENRAAD:		
Voorzitter	Mw. A. Evenhuis Lingedijk 207, 4163 LK Oosterwijk e-mail: evenhuisalma18@gmail.com	0345 - 630442
Secretaris/ Secretariaat	Mw. J.F. Haberlah – den Rooijen Wederiklaan 22, 4143 CV Leerdam e-mail: jhaberlah@xs4all.nl	0345 - 618652
Kerkrentmeester	Mw. K.M. Mostert- Meydam Iepstraat 60, 4142 CZ Leerdam e-mail: henkina60@hetnet.nl	0345 - 619088
Diaken	Dhr. H. de Kruijk Brunellaan 15, 4143 EH Leerdam e-mail: henny.dekruijk@gmail.com	0345 - 616542
Contactpersoon Pastoraatgroep	Mw. J.J.P. van Dijk Lisdoddelaan 16, 4143 VG Leerdam e-mail: jipvandijk@hotmail.com	0345 – 616607
Financiën kerk	NL74 FVLB 0635811278 ; NL77 INGB 0000290798; NL98 ABNA 0559235321 t.n.v.: Ev.-Luth.Gemeente Leerdam	
Financiën Diaconie	NL73 RABO 0152752110 t.n.v.: Diaconie Ev.-Luth. Gemeente Leerdam Nieuwstraat 29c, 4141 CA Leerdam	
Leden administratie	Mw. J.J.P. van Dijk Lisdoddelaan 16, 4143 VG Leerdam e-mail: jipvandijk@hotmail.com	0345 - 616607
Redactie Zwaantje	Mw. A. Evenhuis (zie boven) Dhr. W.G. Ambachtsheer e-mail: wgambachtsheer@chello.nl	0345 - 616297
Abonnement Zwaantje Opgave bij:	€ 5,00 per jaar; € 8,50 per jaar voor postabonnementen Het Zwaantje verschijnt 4 x per jaar Mw. J.J.P. van Dijk (zie boven)	

