

50^e jaargang nr. 4



december 2016 - maart 2017

HET ZWAANTJE



EVANGELISCH -
LUTHERSE GEMEENTE
LEERDAM

Psalm 84

***Dat prachthuis
dat daar staat, op Groene Heuvel
wijdgeveugelde schaduwrijke waranda's
hoge ramen diepe kamers
dat Huis van jou
waar alles welkom is, waar alles woont -
de mussen mogen mee aan tafel
de zwaluw vlecht haar nest onder de goot
ik ben een van haar jongen.***

***Onrustig is mijn hart, onstuimig heb ik
naar deze plek verlangd.***

***Mensen waar ook geboren
weten niet wat hen drijft,
gaan op reis naar jou toe.
Dwars door leeg land
wateren over, zwarte, door wouden
over De Bergkam, over de top
blindelings gaan ze –
en waar ze komen
bronnen ontspringen, woestijn wordt oase
wolken regenen lente.***

***En dan op een dag,
daar staan ze. Mogen wij hier zijn? Je mag.
Slaan ze hun tenten op
tussen jouw ceders, onder jouw eiken
liggen languit in hoogwuivend gras -
verzaligd.***

***Liever één dag vlakbij jou
dan duizend ver van je weg
liever één dan duizend ver van je weg.***

Huub Oosterhuis

Uit: Halverwege, 75 psalmen vrij

Meditatie

Soms stel ik mezelf van die rare vragen. Hoe zou het zijn als Jezus nu in onze gemeente zou komen, is er zo een. Dit jaar komt ook de vraag in me op wat Luther zou denken, wat hij zou zeggen, wat hij zou doen als hij dit jaar in onze stad zou komen.

Allereerst zou hij natuurlijk verbaasd zijn dat wij allemaal zitten tijdens de dienst. In Luthers tijd waren er geen kerkbanken maar werd er staande geluisterd. En dat vaak veel langer dan tegenwoordig. De liturgie was uitgebreider dan nu en natuurlijk ook nog in het Latijn. Dat deed er eigenlijk niet eens toe want de rol van de gemeente was helemaal niet zo belangrijk. De priester vierde de mis; de gemeenteleden waren toeschouwers. En vrouwen stonden natuurlijk niet vooraan.

En dan zou Luther verbaasd zijn over de véle kerken. Of die hoeveelheid kerken ook daadwerkelijk wijst op de mate van vroomheid mag je betwijfelen. Eigenlijk hebben wij steeds meer kerken 'over'. Het zijn er teveel, het onderhoud wordt steeds lastiger en duurder. Er wordt gezocht naar andere bestemmingen – van boekenwinkel tot tandartspraktijk, van concertzaal tot moskee.

Er is ook iets waar Luther zeker blij mee zou zijn. Tegenwoordig gaan mensen zonder vrees naar de dienst, tenminste in de meeste kerken. Je mag zonder angst geloven. God wordt niet meer verkondigd als straffende God. Dat is wel aangekomen in deze tijd: de kerk verdient nu niet langer geld met het afkopen van zonden of het kwijtschelden van tijd in het vagevuur.

De mens heeft een andere relatie met God dan vijfhonderd jaar geleden. Dat ligt zeker ook aan Maarten Luther en zijn bijbeluitleg. Het gaat niet meer om angst en vrees – ondanks mijn fouten en zonden. Luther zat met de vraag hoe hij voor God zou kunnen bestaan. Als het aan hem lag, aan zijn goede werken of zijn fouten, dan zou dat nooit voldoende kunnen zijn. Daar gaat het ook niet om, dat heeft Luther herontdekt. Niet wat ik goed doe of niet staat voorop maar: dat ik weet dat God van mij houdt. Geloof bevrijdt en bewerkstelligt daarmee iets wat geen macht, geen wet, geen traditie kan bereiken.

Zo zijn wij behoorlijk ver gekomen op Luthers weg van de reformatie. Wij gaan niet met angst naar de kerk. Wij weten dat andere machten en mensen niet zomaar de waarheid voor zich kunnen claimen.

Wij wantrouwen de autoriteiten. En wij laten anderen niet graag over ons leven oordelen – het gaat om het geloof, toch?

Is dan een prediking in de lijn van Luther nog wel nodig? Of is het veel meer nodig de andere kant van het verhaal te beklemtonen? Is er niet meer vraag naar verandering in het gedrag van mensen zelf? Laten wij proberen met Luther een antwoord hierop te vinden. Als Luther meekwam naar de pastorie zou hij waarschijnlijk erg schrikken. Zo veel boeken, papieren, spullen, computer, telefoon, een kast vol kaarsen... Ook al was Luther fan van boeken – dit is echt te veel! Er is onderzoek gedaan naar wat wij allemaal in huis hebben. Tegenwoordig zeker 2000 voorwerpen die om onderhoud en aandacht vragen. Er zit veel tijd en energie in dat alles, mails moeten beantwoord, batterijen vervangen, tijdschriften gelezen... De tijd die wij besparen met wasmachine of magnetron geven wij driedubbel weer uit aan andere dingen.

Misschien zou Luther denken dat in de pastorie de bibliotheek van de hele gemeente staat. Maar uiteindelijk zal hij mij even apart nemen en vertellen over sola scriptura – de Schrift alleen. Daarmee zijn niet de vele boeken bedoeld maar juist dat éne boek!

Later op de dag drink ik met Luther een glas wijn. Dat doet ons beiden goed! En ik hoor mezelf klagen over de last op mijn schouders: een steeds kleiner wordende gemeente, dingen die niet meer lukken, angst om de toekomst ... Hij zou naar me luisteren, daar ga ik vanuit. Maar uiteindelijk zou hij me op een tegenhanger van de zonde van de hoogmoed wijzen, namelijk de moedeloosheid. Het helpt niet om in moedeloosheid te vervallen. Dat is nog wel de grootste macht van de duivel. Dat je uiteindelijk niets gaat aanpakken omdat alles te groot lijkt. Dat je het geen kans geeft uit angst voor mislukking.

Als God met jou barmhartig is, dan kun je toch ook met anderen en zeker met jezelf barmhartig zijn!

Beste mensen,

De wintertijd komt er weer aan. Wij zijn weer meer binnenshuis. Ik merk ieder jaar weer, dat ik ontzettend uitkijk naar de zomer, het leven buiten, de warmte, de lange dagen. Daar hoort natuurlijk ook vakantie bij en het genieten van reizen, de tuin en het genieten van verse groenten en fruit. Maar dan komt er op gegeven moment ook het verlangen, om het allemaal weer wat kleiner te maken. En komt ook weer het verlangen om bij de open haard te zitten. Om een boek te lezen, om naar muziek

te luisteren. Het verlangen om al de nieuwe indrukken van de zomer een plek te geven in mezelf.

We hebben de tijd van de korte dagen en de lange nachten al weer bereikt. In deze periode kunnen wij elkaar weer vaker in de kerk en ook in het zaaltje ontmoeten. Met onze vragen en met voorzichtige antwoorden. Met ons zoeken en ook de eerste vondsten. Met onze verwachting gegrond in de belofte! Advent is de tijd van de verwachting... Hij komt!

Zie hiervoor het programma in dit Zwaantje, maar zeker ook bijzondere aankondigingen, die via de mail of in de diensten volgen.

Ik wens u allen een goede advents- en kersttijd toe!

Met hartelijke groeten, *Detlef Bohlken*



.Adventsvespers

Op weg naar kerst, een tijd met lange, donkere avonden. Uitzien naar de geboorte van Christus. Een tijd om even rust te zoeken.

De vespers vinden plaats op **1, 8, 15 en 22 december** in de lutherse kerk van 19.30 - 20.00 uur.

Adventsmaaltijd

De traditionele adventsmaaltijd vindt plaats op **zondag 11 december**, in aansluiting op de eredienst van die dag. Van harte welkom allemaal. Gelegenheid tot doneren van (voedings)producten voor de Voedselbank.

Kerstdiensten

24 december om 17.00 uur, met medewerking van LingeVocaal en
25 december om 12.00 uur. Tijdens deze dienst is er nevendienst.
Voorganger in beide diensten is ds. Detlef Bohlken.

Filmavond op 8 december

Fill the Void

Hoe vul je de leegte die achterblijft na het verlies van een dierbare? In *Fill the Void* speelt de rouw zich af binnen een gesloten religieuze gemeenschap: die van chassidische joden. Hun dagelijks leven wordt bepaald door het strikt naleven van eeuwenoude voorschriften. Sterke familie- en gemeenschapsbanden en de *rebbe* zijn daarin bepalend. De mooie Shira staat op het punt uitgehuwelijkt te worden aan een leeftijdgenoot, waarmee ze dolgelukkig is. Maar dan sterft haar zuster Esther in het kraambed. Zwager Jochai blijft achter met zoontje Mordechai. Shira's huwelijksdatum wordt uitgesteld; van uitstel komt afstel. In de joodse traditie staat de continuïteit van familie en gezin centraal; zo krijgt Jochai al snel een nieuwe vrouw aangeboden voor wie hij dreigt te verhuizen. Moeder Rivka is bang dat kleinzoon Mordechai uit haar leven verdwijnt. Dus maakt ze een plan om Shira, haar jongste dochter, aan Jochai te koppelen.

Het milieu waarin dit verhaal zich afspeelt is heel particulier, de thema's zijn universeel. Je hoeft geen kennis te hebben van de orthodoxe joodse cultuur om er door gegrepen te worden. Rama Burshtein, zelf lid van de chassidische gemeenschap in Tel Aviv, geeft in *Fill the Void* een indringend beeld van de besloten chassidische manier van leven.

Aanvang film: 20.00 uur (aansluitend aan de vesper).

Leerhuis en biblioloog

In de wintermaand januari organiseren we twee avonden over typisch Lutherse onderwerpen.

De ene in de vorm van een Leerhuis, waar we begrippen als "genade" en "wet en evangelie" willen uitdiepen en de andere waarin een tekst van Luther centraal staat, die we lezen in de vorm van een biblioloog.

Leerhuis: maandag 16 januari

Biblioloog: maandag 30 januari

Plaats: Lutherse Kerk, Leerdam

Tijd: 20.00 uur

Huisavondmaal

Al jaren is het goede gewoonte bij ons het heilig Avondmaal ook te vieren bij hen die zelf niet meer in staat zijn naar de kerk te komen. Op 14 oktober vierden wij het huisavondmaal in het hospice, bij Ed Kok die dit heel bewust en alert meemaakte. In dichte nabijheid van Greet en enkele gemeenteleden ging Detlef Bohlken voor in deze kleine viering, toespelend op 'de overwinning van de genade' (lied 297). Afsluitend zongen we:... *geef dat ik trouw mag wezen, want Gij zijt trouw en goed. Ik volg U zonder vrezen wanneer ik sterven moet* (lied 183).

In memoriam

Op woensdag 9 november is **Eduardus Hendrikus Kok** overleden. Eddie is 89 jaar oud geworden en hij was bijna 63 jaar getrouwd met zijn Greet.

We kennen beiden in hun trouw aan de gemeente. Altijd waren zij er bij, actief en betrokken, vooral steeds positief.

Nu hebben wij afscheid moeten nemen van Ed. De laatste weken verbleef Ed in het hospice, een plek waar hij bijzonder dankbaar voor was. Klagen hoorde je ook dan niet. Ed had graag nog langer willen leven maar zo vele eerdere jaren gaven hem vooral reden tot dankbaarheid.

En zijn dankbaarheid geldt ook God, die Ed steeds aan zijn zijde heeft gevoeld; ter ondersteuning en bemoediging.

Ed heeft samen met Greet vele jaren in Amsterdam gewoond. Daar werkte hij bij de bank en zette zich daarnaast actief in voor de Amsterdamse lutherse diaconie .

Ons blijven de vele goede herinneringen aan deze bijzondere man. Zo staat het ook op de rouwkaart:

Mooie momenten die moet je koesteren, en van top tot teen bekijken om ze vervolgens te bewaren bij je meest waardevolle bezit ... Je herinneringen.

Met een diepe zucht laten wij Eddie los. Niet zonder de dank uit te spreken voor alles wat wij in hem en met hem hebben mogen beleven.

Detlef Bohlken

Eeuwigheidszondag op 20 november

Eeuwigheidszondag is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Op deze zondag hebben we met elkaar de mensen herdacht, die in het afgelopen jaar binnen de kring van onze gemeente zijn overleden.

Anneke van den Bosch

Overleden op 24 januari; zij werd 63 jaar

Helena Anna Kamp – van Drunen

Overleden op 11 mei; zij werd 100 jaar

Hendrik Jan Mostert

Overleden op 25 juni; hij werd 69 jaar

Roelof Bert Emck

Overleden op 6 september; hij werd 76 jaar

Eduardus Hendrikus Kok

Overleden op 9 november; hij werd 89 jaar

*Zij raken niet vergeten
die over zijn gegaan
tot U, want in uw heden
bewaart Gij hun bestaan.
Hun namen zijn verzekerd
in uw gedachtenis,
Gij zult ze blijven spreken
tot die dag aan zal breken
waarop het wachten is.*

Diaconie

Op de Gemeenteavond in mei is, na een brainstormsessie, afgesproken dat we als gemeente een bijdrage gaan leveren aan een project waarbij Tineke Lorenz betrokken is. Tineke geeft allochtonen les in, onder andere, de Nederlandse taal. De opleiding wordt afgesloten met een examen. Met het hieruit te verdienen diploma is het voor hen makkelijker toegang te krijgen tot sociaal-maatschappelijke bezigheden. Ook versoepelt het de sollicitatieprocedure die nodig is voor het verkrijgen van werk op de arbeidsmarkt. De bijdrage uit onze gemeente gebeurt door middel van extra collectes en een bijdrage uit de financiële middelen van de diaconie.

Maar elke andere bijdrage is welkom! Via de diaconie komt het geld dan op de goede plaats terecht.

In het kader van het Diaconaal Platform Leerdam heeft kerkmeester Ina Mostert zich aangemeld voor administratieve ondersteuning aan hulpbehoevenden. Haar ervaringen melden we in een volgend Zwaantje.

Tijdens het tafelgesprek op 4 november werd, op voorstel van Kerk aan de Linge, gecollecteerd ten behoeve van de kosten van de avond. Besloten is om de opbrengst van deze collecte (ca. € 55) te schenken aan de Voedselbank.

Op de derde advent (11 december 2016) vindt onze traditionele adventsmaaltijd plaats. Ter gelegenheid hiervan is er dan weer een voedselinzameling voor de Voedselbank.

Henny de Kruijk
Diaken

Diakonaal Platform Leerdam (DPL)

Zoals in het voorgaande Zwaantje al gemeld, is dit jaar het Diakonaal Platform Leerdam (DPL) opgericht door elf kerken uit Leerdam en Schoonrewoerd. De noodzaak van het DPL kwam naar voren tijdens een themabijeenkomst van de gemeente Leerdam “Zorg in verandering” op 9 december 2014. De hoofddoelgroep van het DPL zijn diegenen die

geen binding hebben met een kerkelijke gemeenschap en -ondanks het sociale vangnet van de overheid- toch niet (voldoende) worden opgevangen of geholpen. Kortweg, zoals de DPL schrijft: “Dienstbaar zijn voor de meest kwetsbare medemens, ook voor mensen buiten onze gemeenten”. Hierbij wordt gedacht aan (eventueel in afwachting van een WMO-aanvraag): vervoer van of naar het ziekenhuis, zorgen voor een warme maaltijd, boodschappen doen, huishoudelijke werkzaamheden, werkzaamheden in-en-rond het huis, eenzamen bezoeken en ondersteuning mantelzorg.

Hiernaast wil men ook diegenen helpen die financiële problemen hebben of de kans lopen deze te krijgen omdat ze niet in staat zijn hun financiën goed te beheren (denk aan het overlijden van de partner die altijd de financiën regelde). Het DPL wil deze mensen ondersteunen bij het oplossen van hun problemen. Het bereiken van zoveel mogelijk zelfredzaamheid van de hulpvragers is altijd het uiteindelijke doel.

Vanuit onze kerk is praktische hulp aangeboden zoals hulp bij financiële problemen en het verwerven van administratieve zelfstandigheid. Kerkrentmeester Ina Mostert heeft inmiddels aardig wat ervaring op dit terrein vanuit de vroegere werkring, het verlenen van hulp en ondersteuning aan diverse mensen bij financiële problemen of administratieve handelingen.

DPL werkt nauw samen met Stichting Samen Doen en de Nederlandse Patiëntenvereniging voor het bundelen van krachten en delen van kennis en het samenbrengen van hulpvrager en hulpverlener.

Missie van het DPL: “De naaste liefhebben, niet alleen binnen maar ook buiten de eigen gemeente, de stem van de zwakkeren en hulpbehoevenden in de samenleving versterken, alles in navolging van Christus”.

Voor dit artikel is gebruik gemaakt van de Toelichting bij de agenda voor oprichtingsvergadering van de DPL.



Verjaardagen



Wij feliciteren de volgende gemeenteleden van 75 jaar en ouder:

De heer J. van Haarlem	is jarig op 3 december
Mevrouw M. van Meurs-Middelkoop	is jarig op 19 januari
De heer F.M.E. Godfroid	is jarig op 25 januari
De heer A. Booi	is jarig op 5 februari
De heer J.D. Hol	is jarig op 12 februari
Mevrouw A.C. v.d. Boomgaard-Ottevanger	is jarig op 14 februari
De heer H. Wiese	is jarig op 24 februari
Mevrouw M.H. Kok-Ezinga	is jarig op 28 februari
De heer E.F. Mol	is jarig op 5 maart
Mevrouw N. van den Berg-Vrouwerf	is jarig op 23 maart
De heer A. Stek	is jarig op 29 maart

Wij wensen u allen een fijne verjaardag en een gezond nieuw levensjaar toe.

Financiën

Actie Kerkbalans t/m 13-11	€ 6757,50
Streefbedrag	€ 9000,00

Onlangs zijn de herinneringen voor de Actie Kerkbalans verzonden waarin wij diegene die nog niet heeft overgemaakt vragen dit alsnog te willen doen.

Diaconie 18-09 t/m 20-11	€ 93,80
Kerk en Israël 02-10	€ 20,10
Werelddiaconaat 16-10	€ 17,10
Hospice Leerdam 23-10	€ 27,70
Voedselbank 04-11	€ 54,50
Binnenlands Diaconaat 13-11	€ 18,20
Collecten eigen gemeente 18-09 t/m 20-11	€ 88,75
Stand Onderhoudsfonds t/m 20-11	€ 414,66

Wij ontvingen een tweetal heel mooie giften, t.w. € 1.000,00 en € 760,00. Hiervoor willen wij de gulle gevers hartelijk bedanken!

Collectebonnen voor zowel de 1^e als de 2^e collecte kunt u in de door u gewenste waarden van € 1,00, € 2,00 of € 5,00, bestellen bij de kerkrentmeester, tel. 0345-619088 of e-mail: henkina60@hetnet.nl

Ina Mostert

Aktie Kerkbalans 2017: “Vernieuwing ramen westkant”

Dit jaar kozen wij voor de actie Kerkbalans als doel: de vernieuwing van de ramen aan de westkant van ons kerkgebouw. Het was al bekend dat het houtwerk van deze ramen niet meer optimaal was. Na inspectie door de Monumentenwacht bleek dat het houtwerk zodanig is vergaan dat vernieuwing niet lang uitgesteld kan worden. Eén van de oorzaken van het slechte houtwerk zijn de, later aangebrachte, voorzetramen. Tussen deze voorzetramen en de kerkramen ontstaat condensvorming. Momenteel zijn we in overleg met onze bouwkundig adviseur, architect Noorlander, hoe we het een en ander het beste kunnen doen; de voorzetramen geheel verwijderen, een andere uitvoering? Bij de keuze stellen wij energiebesparing en duurzaamheid centraal. Omdat een voorlopige kostenraming in 2015 ca. € 9.000,00 bedroeg lijkt ons dit een mooi en nuttig doel voor de actie Kerkbalans 2017.

Ina Mostert

Lutherjaar

Zo Gij 't nog niet wist: het Luther-jubileumjaar 2017 is begonnen!

In Culemborg werd ons op 17 september onder de titel “De lichte Luther”, een amuse voorgeschoteld. Er werd gezongen, gepraat en gegeten met Luther. De Grote of Babarakerk was geheel gevuld met een groot meerstemmig koor dat Lutherliederen uit het Liedboek zong. In een heel afwisselend programma werden we door theatermaker Kees van der Zwaard, door prof. Heleen Zorgdrager, die Katharina von

Bora belichtte, en met een Tischrede (Tafelpraat: eten, brood met pekelvlees en kaas, met een zinnig gesprek) zo'n vijf eeuwen terug in de tijd gezet.

Op 31 oktober was in de Oude Lutherse Spuikerkerk de officiële Nederlandse aftrap met veel kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders. Het meest werd ik daar geraakt door beelden van een gebedsdienst op diezelfde dag in Lund (Zweden) waarin de president van de 70-jarige LWF en paus Franciscus gezamenlijk voorgingen. Aan het Spui sprak de voorzitter van de Nederlandse RK-bisschoppenconferentie over: voor het eerst samen en groeien in eenheid. Meer zoeken naar wat ons bindt en minder aandacht voor wat ons nog steeds verdeeld houdt. Een imposant groot en veelkleurig koor gaf iedereen tijdens het prachtige Taizé-lied "Veni sancte Spiritus" de gelegenheid daar langer bij stil te staan.

In Amsterdam was een plek ingeruimd voor verhalenverteller Kees Posthumus, die voorlieden van de Reformatie voor het voetlicht bracht. Om organisatorische redenen, er waren goddank te veel deelnemers, werd de Tischrede vervangen door een podiumgesprek, waarin de deelnemers hun gedachten over "de betekenis van het protestantisme" de vrije loop lieten. Samen eten en praten deden de overige aanwezigen na afloop onder het genot van een glaasje en een hapje (vegetarische) shoarma. Voor de hoop, een leven na 500 jaar lutheranisme, de vernieuwende kracht van de Reformatie was met een videopresentatie een centrale plaats ingeruimd. Actie en meditatie door bevlogen mensen; gelukkig ze zijn er nog steeds.

De dag werd besloten met "Wij leven van genade" - het nieuwe Lutherlied 2017, in opdracht van de Evangelisch-Lutherse Synode (tekst: Andries Govaart, melodie en toonzetting: Jac Horde) - en het Luthers avondgebed.

Gesterkt ging ik weer naar huis.

Willem van Eijk



Luther in Dordrecht

Op 5 april 2017 komt Luther naar Dordrecht! Op 3 november 2016 start de Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) een Luthertour door Europa: "Europaeischer Stationenweg, Geschichten auf Reisen" geheten. Een grote truck gaat dwars door Europa, van stad naar stad. De bedoeling is dat onderweg verhalen over Luther worden verzameld, die uiteindelijk in het voorjaar van 2017 bijeengebracht worden in Wittenberg, de stad waar 500 jaar geleden de Reformatie begon. In Wittenberg is vanaf 20 mei 2017 16 weken lang de "Weltausstellung Reformation", een bont programma vol activiteiten.

De truck start in Genève, op 3 en 4 november 2016 en gaat dwars Europa. Een paar steden die naast vele plaatsen in Duitsland bezocht worden: Bazel, Wenen, Praag, Bern, Zürich, Rome, Venetië, Dublin, Liverpool, Cambridge, Londen, Bergen (Noorwegen), Riga. Daartussen staan in Nederland: Deventer op 1 april 2017 en Dordrecht op 5 april 2017.

De "verhalenbus" komt in Dordrecht op het plein voor de Grote Kerk. Met de voorbereidingen van het programma zijn we in Dordrecht op dit moment druk bezig.

Meer info kunt u vinden op de site: <http://r2017.org/europaeischer-stationenweg/>.

Coby Smilde, ouderling-kerkrentmeester ELG Dordrecht



Kerkdiensten van Kerk aan de Linge

4 december	BK	9.30 uur	Ds. B. Steenwijk	
11 december	BK	9.30 uur	Ds. J. van den Berg	
	GK	17.00 uur	Mw. A. Breure	Taizédienst
18 december	GK	9.30 uur	Ds. B. Heijting	
24 december	GK	22.30 uur	Ds. B. Heijting	
25 december	BK	9.30 uur	Ds. J. van den Berg	
31 december	GK	19.30 uur	Ds. J. van den Berg	
<hr/>				
1 januari	BK	10.30 uur	Ds. J. van den Berg	
8 januari	BK	9.30 uur	Ds. B. Heijting	
15 januari	GK	9.30 uur	Ds. B. Heijting	
22 januari	BK	9.30 uur	Ds. B. Heijting	
	GK	17.00 uur	Ds. B. Heijting	

29 januari	BK	9.30 uur	Ds. B. Heijting	HA
5 februari	BK	9.30 uur	Ds.J. van den Berg	HD
	GK	17.00 uur	Ds. D. Bohlken	Kunstvesper
12 februari	BK	9.30 uur	Drs. J. Greven	
19 februari	GK	9.30 uur	Ds. J. van den Berg	
26 februari	BK	9.30 uur	Ds. B. Heijting	
	GK	17.00 uur	Gastvoorganger	
5 maart	BK	9.30 uur	Ds. B. Heijting	
	GK	17.00 uur	Ds. B. Heijting	
8 maart	BK	19.30 uur	Ds. B. Heijting	Biddag
12 maart	BK	9.30 uur	Ds. J. van den Berg	
	GK	17.00 uur	Werkgroep Taizé	
19 maart	GK	9.30 uur	Ds. B. Heijting	
26 maart	BK	9.30 uur	Mw. M. van Ooijen-van Bruksvoort	

Huiskamerdag 2016 – vrijdag 30 december

Een traditie in Kerk aan de Linge; de *Huiskamerdag* op de zaterdag tussen Kerst en Oud&Nieuw. Voorop staat ontmoeting tussen jong & oud.

Het programma van dit jaar in hoofdlijnen:

- De jeugd vanaf 8 jaar kan vanaf 15.00 uur terecht in het jeugdhonk in de Bethelkerk voor een film, gamen en een boel gezelligheid;
- Iets later, om 16.00 uur, start een activiteit voor volwassenen. In het kader van het Jaarthema 'de Bijbel, een huis om in te wonen' gaan we onder leiding van ds. Johan van den Berg in gesprek over de Bijbel;
- Ook om 16.00 uur verzorgt de werkgroep duurzaamheid de natuurdocumentaire "de waterwerelden" van de hand van het Wereld Natuur Fonds;
- Traditiegetrouw kunnen we om 18.00 uur genieten van een maaltijd in buffetvorm. Dit jaar staan een aantal maaltijdsoepen op het menu.
- Om 19.30 uur zal de avond worden afgesloten met de eerste TOP2000kerkdienst in Kerk aan de Linge.

De uitnodiging is te vinden op de website: www.kerkaandeling.nl. Aanmelden kan via het e-mailadres huiskamerdag@kerkaandeling.nl. Alleen mee-eten kan ook. In dat geval graag ook aanmelden op bovengenoemd e-mailadres.

Kerkdiensten

Alle diensten beginnen om 17.00 uur tenzij anders aangegeven

27 november **Ds. W.J. van Beek** 1^e Advent
1e collecte: Missionair werk

4 december **Mw. A. Evenhuis** 2^e Advent
1^e collecte: VluchtelingenWerk

11 december **Ds. D. Bohlken** 3^e Advent
1^e collecte: Voedselbank Leerdam
Viering Heilig Avondmaal
Adventsmaaltijd na de dienst
Met medewerking van de cantorij

18 december **Ds. J. van den Berg** 4^e Advent
1^e collecte: Hospice Leerdam

24 december **Ds. D. Bohlken** Kerstavonddienst
1^e collecte: Diaconie **17.00 uur**
2^e collecte: Onderhoudsfonds
Met medewerking van LingeVocaal

25 december **Ds. D. Bohlken** Kerstmis
1^e collecte: Kinderen in de knel **12.00 uur**
Kindernevendienst

1 januari **GEEN DIENST**

8 januari **Ds. D. Bohlken**
1^e collecte: Bloemengroet gemeente
Koffiedrinken voor de dienst

15 januari **Ds. W.J. van Beek**
1^e collecte: Oecumenisch werk

22 januari **Ds. D. Bohlken**

1^e collecte: Diaconie

2^e collecte: Onderhoudsfonds

Viering Heilig Avondmaal

29 januari **Ds. J. Huttenga**

1^e collecte: Missionair werk en kerkgroei

5 februari

Ds. D. Bohlken

Kunstvesper in Grote Kerk

17.00 uur

12 februari **Mw. Ds. C. van Opstal**

1^e collecte: Werelddiaconaat

19 februari **Ds. D. Bohlken**

1^e collecte: Diaconie

2^e collecte: Onderhoudsfonds

26 februari **Mw. A. Evenhuis**

1^e collecte: VluchtelingenWerk

5 maart

Ds. D. Bohlken

Gemeenschappelijke dienst met Culemborg en Tiel

1^e collecte: Diaconie

2^e collecte: Onderhoudsfonds

Viering Heilig Avondmaal

12 maart **Ds. D. Bohlken**

1^e collecte: Zending

19 maart **Ds. B. Heijting**

1^e collecte: Werelddiaconaat

26 maart **Ds. D. Bohlken**

1^e collecte: Binnenlands diaconaat

Haal- en brengservice

Wilt u thuis worden opgehaald en/of teruggebracht worden?
Laat dit dan even weten aan Ina Mostert, tel.: 0345-619088.
Uiterlijk op zondag voor 11.00 uur.

Belangrijke data

Vespers	19.30 uur	1, 8, 15 en 22 december
7 december	10.00 uur	Creatiefgroep
8 december	20.00 uur	Filmavond
16 januari	20.00 uur	Leerhuis
30 januari	20.00 uur	Biblioloog
1 februari	10.00 uur	Creatiefgroep
1 maart	10.00 uur	Creatiefgroep
13 maart		Inleverdatum kopij Zwaantje



Herdertjestocht 2016 – zondagmiddag 18 december

In de aanloop naar Kerst organiseert Kerk aan de Linge voor jong & oud op zondagmiddag 18 december 2016 een sfeervolle herdertjestocht. Beleef deze middag het Kerstverhaal door een wandeling te maken langs enkele scènes uit het Kerstevangelie.

Onder leiding van herder Simon kunnen alle gemeenteleden en andere belangstellenden, maar vooral ook de kinderen (met ouders en grootouders) een wandeling maken langs het Kerstverhaal. De tocht volgt vanaf 17.00 uur een verlichte route door de binnenstad van Leerdam. De Herdertjestocht begint op het plein voor de **Katholieke Kerk**. Na afloop staat er onder andere warme chocolademelk klaar op het plein van de **Bethelkerk**.

Speciaal voor de kinderen: neem gerust neefjes, nichtjes, vriendjes en vriendinnetjes mee!

Mutaties ledenbestand

Mw. C. Eggert is verhuisd naar: Haarakker 37, 4152 DC Rhenoy.

Kerkgebouw	Nieuwstraat 106, 4141 CD Leerdam Geen postadres. Post sturen naar secretaris.	06 442 699 46
Predikant	Ds. D. Bohlken Hogeweidseweg 51/53, 4001 GK Tiel fax: 0344-634937; e-mail: dbohlken@dds.nl	0344 - 634655
KERKENRAAD:		
Voorzitter	Mw. A. Evenhuis Lingedijk 207, 4163 LK Oosterwijk e-mail: evenhuisalma18@gmail.com	0345 - 630442
Secretaris/ Secretariaat	Mw. J.F. Haberlah – den Rooijen Wederiklaan 22, 4143 CV Leerdam e-mail: jhaberlah@xs4all.nl	0345 - 618652
Kerkrentmeester	Mw. K.M. Mostert- Meydam Iepstraat 60, 4142 CZ Leerdam e-mail: henkina60@hetnet.nl	0345 - 619088
Diaken	Dhr. H. de Kruijk Brunellaan 15, 4143 EH Leerdam e-mail: henny.dekruijk@gmail.com	0345 - 616542
Contactpersoon Pastoraatgroep	Mw. J.J.P. van Dijk Lisdoddelaan 16, 4143 VG Leerdam e-mail: jipvandijk@hotmail.com	0345-616607
Financiën kerk	NL74 FVLB 0635811278 ; NL77 INGB 0000290798; NL98 ABNA 0559235321 t.n.v.: Ev.-Luth.Gemeente Leerdam	
Financiën Diaconie	NL73 RABO 0152752110 t.n.v.: Diaconie Ev.-Luth. Gemeente Leerdam Nieuwstraat 29c, 4141 CA Leerdam	
Leden administratie	Mw. J.J.P. van Dijk Lisdoddelaan 16, 4143 VG Leerdam e-mail: jipvandijk@hotmail.com	0345 - 616607
Redactie Zwaantje	Mw. A. Evenhuis (zie boven) Dhr. W.G. Ambachtsheer e-mail: wgambachtsheer@chello.nl	0345 - 616297
Abonnement Zwaantje Opgave bij:	€ 5,00 per jaar; € 8,50 per jaar voor postabonnementen Het Zwaantje verschijnt 4 x per jaar Mw. J.J.P. van Dijk (zie boven)	
Website kerk:	http://leerdam.protestantsekerk.net/	