

# HET ZWAANTJE



**EVANGELISCH -  
LUTHERSE GEMEENTE  
LEERDAM**

## **O Heer die onze Vader zijt**

*O Heer die onze Vader zijt,  
vergeef ons onze schuld.  
Wijs ons de weg der zaligheid,  
en laat ons hart door U geleid,  
met liefde zijn vervuld.*

*Geef dat uw roepstem wordt gehoord,  
als eenmaal bij de zee.  
Geef dat ook wij uw nodend woord  
vertrouwen, volgen ongestoord,  
op weg gaan met U mee.*

*O vrede van Tiberias,  
o heuvels in het rond,  
waar Jezus in het zachte gras  
de mensen liefhad en genas,  
en in hun midden stond.*

*Leg Heer uw stille dauw van rust  
op onze duisternis.  
Neem van ons hart de vrees, de lust,  
en maak ons innerlijk bewust  
hoe schoon uw vrede is.*

*Dat ons geen drift en pijn verblindt,  
geen hartstocht ons verwart.  
Maak Gij ons rein en welgezind,  
en spreek tot ons in vuur en wind,  
o stille stem in 't hart.*

Gezang 463, Liedboek voor de Kerken

## Meditatie

'Eet smakelijk!' - 'Eet smakelijk!'

Zo gaat menig werknemer de pauze in. Even een half uurtje rust en een broodje naar binnen werken. 'Oh, alweer kaas.'

En dan de volgende dag hetzelfde. 'Oh, weer kaas.' - 'Eet smakelijk.'

Zo gaat dat dag in, dag uit. Op een gegeven moment zegt een collega:

'Kun je je vrouw niet vragen wat anders klaar te maken?'

'Hoezo?', is het antwoord, 'ik heb geen vrouw. Ik maak mijn brood zelf.'

Herkenbaar?

Een vrouw komt altijd ietsjes te laat. Te vroeg vindt zij zonde; daarom is ze meestal te laat. Dat levert natuurlijk natuurlijk stress op – stress in de auto, stress in de tram. Een keer is ze eerder vertrokken en ging het allemaal veel rustiger. Maar voor een verandering was het niet genoeg. Dus: terug bij af. Excuses, gedoe, stress en wéér te laat.

Een oude vrouw wordt 's morgens weer veel te vroeg wakker. Het eerste woord dat in haar opkomt lijkt verdacht veel op een vloek. Ze begint haar dag zoals vaak, met tegenzin en het lukt haar bijna nooit die bitterheid los te laten.

Het lijkt bijna dwangmatig. Aan het begin nog onschuldig; het gebeurt wel eens of er is een concrete aanleiding. De vrouw werd ooit vroeg wakker toen haar man met een hartinfarct naar het ziekenhuis moest. Hij is korte tijd daarna overleden. Nu wordt zij steeds met een vloek wakker. Begrijpelijk. Maar ook verdrietig.

En onze kaasliefhebber heeft thuis niemand om hem te corrigeren. Dat kan prettig zijn, maar hier lijkt het meer op eenzaamheid.

De tijd rond Pasen, de lente, is een periode waarin wij dit soort gewoontes waarnemen. Waarin wij kunnen werken aan een verandering. Veel gewoontes zijn prima, doen ons goed. Het zingen in de kerk, de rust in ons eigen huis. We voelen ons thuis, veilig. Maar er zijn ook gewoontes die ziek maken, die dwangmatig zijn.

Wie wil veranderen moet eerst kijken naar wat er aan de hand is. Iemand die altijd te laat komt is misschien wel bang dat hij niet gewaardeerd wordt. Dat mensen denken hij niets te doen zou hebben. Dat is moeilijk te doorbreken. Dan kan het helpen er iets anders naast te zetten. Denk voor vertrek dan eens aan je kwaliteiten, zoals: je bent

een mooi mens en je kunt anderen goed overtuigen. Misschien hoef je dan niet steeds te laat te komen.

Het gaat dus om een strijd tegen de angst voor verandering. Daarbij helpt ons de vastentijd. Want uiteindelijk gaat er iets komen dat zó anders is dat onze verandering daarbij in het niet valt. Die verandering zal ons goed doen. Vasten is geen lijden, maar, om het modern te zeggen, een kans, een uitdaging.

Met een hartelijke groet,

*Detlef Bohlken*



## **Aswoensdag**

Voor velen is de Veertigdagentijd een tijd van bezinning, stilstaan bij... In het midden van deze tijd sta ik even stil bij de eerste van die veertig dagen: Aswoensdag, het begin van de vastentijd, en de viering daarvan in de Sint Michaëlskerk in Deil.

Het vasten was in de protestantse traditie lange tijd ongebruikelijk; je moet niet vasten omdat je door goede werken iets zou willen verdienen (Luther). Sinds de tachtiger jaren van de vorige eeuw komt de Veertigdagentijd voor in de protestantse dienstboeken; ook Aswoensdag hoort daarbij. De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) wees er zelfs een speciaal lied voor aan. Over een mensenleven: *Ach, hoe vluchtig, ach hoe nietig* (Lied 797). Met als antifoon voor Aswoensdag: *Antwoord mij en keer u tot mij* (535a) en het lied van de opgang *O zoon van David, wees met ons bewogen, het vuur van bloed en ziek brandde tot as* (536:2). In sommige protestantse buitenlanden is Aswoensdag al eerder hersteld, of nooit weggeweest. Denk aan de Anglicaanse kerk met het 'Book of Common prayer'.

Aswoensdag in Deil werd gevierd met de verdroogde palmtakjes van vorig jaar, door gemeenteleden teruggebracht in de dienst van de voorgaande zondag, waar ze werden verbrand. Met de overblijvende as werd, tijdens de dienst van 6 maart, ieders voorhoofd (gemeente Deil & Enspijk en regionale betrokkenen) getekend: *Gedenk, mens, dat ge tot stof zijt en tot stof zult wederkeren*. In processie trok de gemeente naar

het donkere kerkplein waar voorganger dominee Klaas Touwen het asvuur ontstak en daarover de zegen uitsprak.

Luther dacht hier het zijne van; hij benadrukte het gewone dagelijkse geloof. Daarvoor hoef je niet te vasten en al helemaal niet om door 'goede werken iets te willen verdienen'. Zo had hij zijn bedenkingen bij het uiterlijk vertoon van Aswoensdag. Lutheranen, overigens samen met de Calvinisten, hechten eerder aan de traditie van het lijden van Christus dat in ons geloof, in de liederen vorm krijgt. Maar ál te sober hoeft dat echt niet te worden, zo stelt Luther ons gerust.

*Alma Evenhuis*

## **In memoriam**

### **Adriana van Gangelen - van Heijst**

26 oktober 1919 – 23 december 2018

Wij gedenken ons gemeentelid mevrouw Adriana van Gangelen - van Heijst. Zij overleed, vlak voor kerst, op 23 december op de leeftijd van 99 jaar na een moeizame ziekteperiode. Het alleen-zijn viel haar steeds zwaarder. Bijna een eeuw geleden werd ze geboren op een veeboerderij in het Oostbrabantse Vierlingsbeek. De jongste in een gezin van vijf kinderen. Een Protestants gezin in een overwegend Rooms-Katholieke omgeving. Ze ging als jong meisje, zoals dat heette *-bij de nonnen-* naar school. Ze bewaarde goede herinneringen aan die tijd. Naast het boerenbedrijf dreef haar vader een melkzaak die goed bekend stond. Jaantje bezorgde de melk bij de klanten. Dat was voor haar een periode van hard werken: reden om haar toekomst niet te zien in het boerenleven. *"Ik trouw nooit met een boer"*, vertrouwde ze haar moeder toe.

De oorlog van '40-'45 liet diepe sporen na in haar leven. Ze kwam in Deurne terecht, bij haar zus. Daar leerde ze Jan van Gangelen kennen met wie ze in 1948 trouwde. Op 13 december 1954 werd hun zoon Jan Arnold geboren, die een maand later op 20 januari 1955 overleed. Deze ingrijpende verlieservaring zou hun beider levensweg blijvend vergezellen. Bijna 65 jaar waren Jan en Jaantje in liefde en trouw met elkaar verbonden. Een gemeenschappelijke levensweg van een

stralende eenvoud temidden van familie en vrienden. Veel goede jaren beleefden ze in hun bungalow aan de Tiendweg. Jaantje, op haar eigen wijze, met nieuwe ideeën en plannen, een auto en verre reizen, haar belangstelling voor de tuin, haar eigenzinnige karakter en aandacht voor netheid en schoonheid. Jan, met een sterk sociaal besef van rechtvaardigheid. Beiden met aandacht voor mensen aan de zijlijn van de samenleving.

We namen afscheid van Adriana van Gangelen- van Heijst in een dienst in de Lutherse kerk. Haar afscheid viel in de kersttijd, *-het feest van stralende eenvoud-*, in het licht van de verschijning van het kerstkind, licht van Hogerhand. Het licht waarin Gods nabijheid naar ons toekomt. Licht dat over haar leven schijnt tot over de grens van de dood. Licht dat nooit dooft. Wij gedenken in dankbaarheid hun beider leven. En wij wensen haar familie en allen die haar met zorg omringden en haar zullen missen sterkte en vertrouwen toe, in het bijzonder Maaïke van Arnhem die haar, en ook Jan, vele jaren als een engel terzijde stond, bijgestaan door Gina Middelkoop.

*C.Nieuwenhuizen*

\*\*\*\*\*

Zo positief in het leven en dapper tot het eind

**Jacob Dirk Hol**

12 februari 1935 – 8 februari 2019

Echtgenoot van Tineke Hol – Planken

De crematie heeft in besloten kring plaatsgevonden.

We wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen sterkte toe op de weg die voor hen ligt.

\*\*\*\*\*

# Van de overwinning

Nu heeft de Heer gebroken  
des vijands overmacht  
en weer heeft Hij gesproken  
dat licht zij in de nacht.  
Met ongehoord geweld  
heeft Hij het woord gesteld,  
dat wonder heeft gedaan:  
de dood Zijn onderdaan.

De steen is weggenomen,  
dit graf werd ons een bron;  
hier zal het leven stromen  
dat in de dood begon.  
Zijn Naam gaat uit en in,  
wij staan aan Gods begin,  
Hij gaf met groot gezag  
een nieuwe scheppingsdag!

Met vreugd en vrees en beven  
vernamen wij het woord  
dat God ons heeft gegeven  
en zeggen haastig voort.  
Zo reikhalst in Uw lied!  
Gij weet: hier is Hij niet.  
Hij is ons voorgegaan  
en waarlijk opgestaan!

Willem Barnard

## Verjaardagen

Wij feliciteren de volgende gemeenteleden van 75 jaar en ouder:

Mevrouw G. Boekelman-Kaebisch	is jarig op 6 april
De heer J.B. Verhoeks	is jarig op 14 april
Mevrouw A.J. den Hartog-Hage	is jarig op 25 april
De heer D.A. Hansum	is jarig op 26 april
De heer H. Wolthuis	is jarig op 30 april

Wij wensen u allen een fijne verjaardag en een gezond nieuw levensjaar toe.



## Waar zijn de bloemen?

Elke zondag na de eredienst gaan de bloemen van de altaartafel naar een gemeentelid of een anders-bij-ons-betrokkene. Als gemeente laten we daarmee weten in gedachten bij hem of haar te zijn in ziekte, steunbehoefte, bij iets bijzonders voor de gemeenschap of gewoon 'zomaar'.

De afgelopen periode gingen de bloemen naar:

	<i>december</i>		<i>januari</i>
2	Ans Rüger	6	Detlef Bohlken
9	dominee Huttenga	13	Joop & Tineke Hol
16	Aartje van den Boomgaard	20	Dick & Lidy Hansum
25	Ina Mostert	27	Gemeente KadL
30	dominee Nieuwenhuizen		



<i>februari</i>		<i>maart</i>	
10	mevrouw Boekelman	3	Henny de Kruijk
17	Aartje van den Boomgaard	17	Marty van Kooten
24	Wim Ambachtsheer	24	dominee van Beek

## Van de kerkrentmeester

### Opbrengst Kerkbalans en collecten:

#### **Kerkbalans 2018:**

Totaalopbrengst KB 2018 € 6005,00

#### **Kerkbalans 2019:**

Stand per 15-03 € 2230,00

Streefbedrag € 6000,00

#### **Opbrengst collecten:**

Landelijk pastoraat 09-12 € 17,60

Voedselbank Leerdam 16-12 € 74,05

Kinderen in de Knel 25-12 € 54,70

Heifer-project 30-12 € 23,20

Bloemengroet gemeente 13-01 € 17,50

Oecumenisch werk 20-01 € 10,20

Werelddiaconaat 27-01 € 37,50

Heifer-project 10-02 € 17,45

KerkinActie: Noodhulp 17-02 € 13,50

Catechese en Educatie 24-02 € 18,10

Zending 03-03 € 18,55

Binnenlands Diaconaat 17-03 € 15,50

Missionair Werk 24-03 € 24,40

Diaconie 23-12-'18 – 17-03-'19 € 41,15

Collecten eigen gemeente

09-12-'18 – 24-03-'19 € 285,90

Stand Onderhoudsfonds 2018 € 313,05

Onderhoudsfonds 01-01 t/m 10-03 € 37,60

Gift Bloemenpotje € 10,00

Gift € 11,00

Gift € 200,00

Iedereen kent dat wel; na het boodschappen doen krijg je wisselgeld terug. Dit wisselgeld blijft vaak in je portemonnee achter. Een gemeentelid deed het telkens in een potje omdat de portemonnee anders zo vol en zwaar werd. Tijdens mijn bezoek werd mij het potje overhandigd “dat wilde ik je maar meegeven voor de kerk.” Ook gaf iemand een extra bijdrage, boven de reguliere vaste bijdrage, voor de Actie Kerkbalans. U begrijpt dat deze spontane giften erg op prijs worden gesteld.

Voor alle giften, groot of klein, weer onze hartelijke dank!

De Actie Kerkbalans heeft in 2018 helaas niet het streefbedrag opgebracht. Onze kleine gemeente bestaat voor het merendeel uit ouderen. Door overlijden of verhuizing in het afgelopen jaar en in het nieuwe jaar is het aantal leden verminderd. Daarom is dit jaar het streefbedrag bijgesteld naar € 6.000,00.

Zoals in de begeleidende brief van de Actie Kerkbalans vermeld, willen we de opbrengst dit jaar bestemmen voor het kerkenwerk van onze gemeente; de kosten van diverse activiteiten die we niet kunnen financieren uit het Legaat de Stigter. Ook moeten we denken aan onderhoud en exploitatiekosten. Om een klein voorbeeld te noemen: bij de jaarlijkse controle van de CV bleek dat het expansievat van de ketel, die de verwarming voor de kerk verzorgt, stuk is en dus moet worden vernieuwd. Dus ook giften voor het Onderhoudsfonds zijn bijzonder welkom. Daarom: geef met gulle hand voor het kunnen blijven functioneren van onze kleine maar dappere en actieve gemeente.

### **Collectebonnen**

Er zijn collectebonnen in waarden van € 1,00, € 2,00 en € 5,00. U kunt ze bestellen bij de kerkrentmeester, Ina Mostert-Meydam, Iepstraat 60, 4142 CZ Leerdam, tel. 0345-619088, e-mail [henkina60@hetnet.nl](mailto:henkina60@hetnet.nl). Bij de bonnen ontvangt u een kwitantie ten behoeve van de fiscale aftrek van de giften. Heeft u vragen? Bel of mail dan gerust even!

*Ina Mostert-Meydam*

## **KERK IN BALANS**

Al eeuwenlang roept klokgelui  
de mens op naar de kerk te gaan  
om de lof van God te zingen  
en bij zijn woorden stil te staan.

De kerk verbindt klinkt zo mooi,  
mensen met God en met elkaar,  
in de voetsporen van Jezus,  
Hij maakte deze woorden waar.

Met zijn grote naastenliefde  
liet Jezus zien wat God ons vraagt,  
een thuis te zijn voor iedereen,  
kerk die Gods liefde verder draagt.

Die opkomt voor de zwakkeren,  
vecht tegen onrechtvaardigheid,  
oud'ren bezoekt, bedroefden troost  
en wereldwijd voor vrede strijdt.

De kerk verbindt, laat het zo zijn,  
op zondag, nee op alle dagen,  
dan mag zij van haar leden steeds  
een bijdrage blijven vragen.

*Jaap van Oostrum*

### **Inspirerende kerkenradendag stemt hoopvol**

In februari kwamen ruim vijftig ambtsdragers uit het hele land bijeen in de lutherse kerk van Bussum voor de jaarlijkse kerkenradendag. Centraal stond het nieuwe beleidsplan 2019-2022 van de Evangelisch-Lutherse Synode (ELS).

Daarbij werd de plaatselijke gemeente besproken en was er aandacht voor diaconie, voor financiën, voor bovenplaatselijke en internationale relaties en oecumene. In het verleden is er (teveel) afstand ontstaan

tussen synode en gemeenten. Veel tijd en aandacht is vervolgens besteed aan het opnieuw aanhalen en verstevigen van de banden met gemeenten. 'Het nieuwe beleidsplan staat vooral in het kader van wat de ELS voor gemeenten kan betekenen', aldus voorzitter Erik Fledderus, 'en moet daarnaast een levende vindplaats blijven voor lutherse inspiratie.' Met nadruk op drie thema's: betekenis voor de gemeente; betekenis bovenplaatselijk; communicatie.

Uit de discussies bleek onder andere dat het voorstel van de ELS om 'denkbare samenwerkingsmodellen' te ontwikkelen voor gemeenten van harte wordt ondersteund: er is behoefte aan hulp hierbij, mede in het kader van de financiële c.q. subsidiaire mogelijkheden. De ELS wil beter insteken op mogelijkheden die vanuit diverse bronnen beschikbaar zijn, zoals ComBILT (de commissie voor behoud en inbreng van de lutherse traditie) en de vele diaconale gelden. Ook heeft de synode een duidelijke visie op het versterken van de positie van de diaconie in de kerk en op de academische presentie van het lutherse in Nederland. In de groepsdiscussies werden deze doelstellingen ondersteund; wel met het advies de juridische bepalingen rond de diaconale gelden in de gaten te houden en keuzes te maken in de hoeveelheid projecten: niet alles zal mogelijk zijn.

Over de bovenplaatselijke activiteiten werd gezegd dat er behoefte is om elkaar vaker te treffen en meer van elkaars activiteiten te weten. Opmerkingen bij de onderdelen over vieringen en de muziek hadden betrekking op het waarom van de lutherse liturgie en op het breder bekend maken van Lutherliederen enerzijds en modernisering in de muziek anderzijds.

Twee gemeenten, Zeist/Utrecht en Breda, gaven inzicht in hun route naar een samenwerkingsvorm met als gemeenschappelijk kenmerk: de zorgvuldigheid waarmee alle mogelijkheden zijn verkend en waarop acties zijn ondernomen. Beide gemeenten kampten met een afnemend ledenaantal en de vraag of de kerk als gebouw nog wel te handhaven was. De uitwerking verschilde maar in beide voorbeelden kwam men tot een bevredigende oplossing.

Geestdriftig waren de reacties in het programmaonderdeel 'communicatie' met veel tips en suggesties om de lutherse tak binnen de PKN-website zichtbaarder, inhoudelijker en actueler te maken. In de 'brand maar los'-sessie werden vragen gesteld aan de ELS. Zoals over het afwijzen dan wel toekennen van subsidies. In het beleidsplan

benadrukt de ELS vooral de samenhang tussen projecten, en daarmee ook de financiële onderbouwing daarvan. Daardoor is het aanboren van fondsen kansrijker dan wanneer aanvragen apart worden ingediend. Het was een actieve en dynamische dag, met tevens een reünie-gevoel wat de onderlinge sfeer versterkte.

*Alma Evenhuis (met dank aan Leonie Wagenaar)*

## Ledenbestand

Nieuwe leden: de heer L.J. Noordhoek, Vianen en de heer S. Haberlah, Leerdam.

Vertrokken: mevrouw. A. Lenselink, Beesd.

Op 1 januari 2019 telde onze gemeente 120 leden en 1 verbodene. Ten opzichte van 1 januari 2018 is het aantal leden met 5 gedaald.

## Kerkdiensten van Kerk aan de Linge



7 april	BK	9.30 uur	Ds. M.F. Meeder-van Hof	
14 april	GK	9.30 uur	Mw. prop. H.C. Hansen-Couturier	
21 april	BK	9.30 uur	Ds. B. Heijting	Pasen
28 april	BK	9.30 uur	J.A. Roetman	
	GK	17.00 uur	Ds. P. Breure	
<hr/>				
5 mei	BK	9.30 uur	Ds. B. Heijting	
	GK	17.00 uur	Dr. L.F. de Graaff	
12 mei	BK	9.30 uur	Ds. A. Veldhuizen	
19 mei	BK	9.30 uur	Ds. B. Heijting	
26 mei	BK	9.30 uur	Ds. B. Heijting	
	LK	17.00 uur	Mw. A. Breure/ Mw. J. Geerse	Taizéviering
30 mei	GK	9.00 uur	Dhr. R. Verkaik	Hemelvaart
<hr/>				
2 juni	BK	9.30 uur	Mw. ds. A.G.M. Lodewijk	
9 juni	GK	9.30 uur	Ds. B. Heijting	Pinksteren

## Kerkdiensten

**Alle diensten beginnen om 17.00 uur tenzij anders aangegeven**

**31 maart**                      **Ds. D. Bohlken**  
1<sup>e</sup> collecte: Diaconie  
2<sup>e</sup> collecte: Onderhoudsfonds  
Viering Heilig Avondmaal  
M.m.v. de cantorij van Tiel en Leerdam  
Koffiedrinken na de dienst

---

**7 april**                         **Mw. A. Evenhuis**  
1<sup>e</sup> collecte: Bloemengroet gemeente

**14 april**                      **Ds. D. Bohlken**                      Palmzondag  
1<sup>e</sup> collecte: Landelijk Jeugdwerk

**18 april**                      **Ds. D. Bohlken**                      Witte Donderdag  
Viering HA                              **19.30 uur, Grote Kerk**  
M.m.v. de Cantorij

**19 april**                      **Ds. B. Heijting**                      Goede Vrijdag  
M.m.v de Cantorij                      **19.30 uur, Grote Kerk**

**20 april**                      **Ds. B. Heijting**                      Stille Zaterdag  
Ochtendgebed                              **10.00 uur, Luth. Kerk**

**Ds. B. Heijting**                      Paaswake  
Viering HA                              **22.30 uur, Grote Kerk**  
M.m.v. de Cantorij

**21 april**                      **Ds. D. Bohlken**                      Pasen  
1<sup>e</sup> collecte: Kerk in Actie                      **12.00 uur**

**28 april**                      **Ds. J. Huttenga**  
1<sup>e</sup> collecte: Diaconie  
2<sup>e</sup> collecte: Onderhoudsfonds

---

**5 mei**                      **Ds. A. Wijting**

1<sup>e</sup> collecte: Kerk in Actie: Noodhulp

**12 mei**                      **GEEN DIENST**  
*Bethelkerk*                *ds. A. Veldhuizen*

**9.30 uur**

**19 mei**                      **Ds. D. Bohlken**

Viering Heilig Avondmaal

1<sup>e</sup> collecte: Diaconie: Heifer-project

2<sup>e</sup> collecte: Onderhoudsfonds

**26 mei**                      **Mw. A. Breure/mw. J. Geerse**

Taizéviering

*Dienst met Kerk aan de Linge*

1<sup>e</sup> collecte: VluchtelingenWerk Nederland

---

**2 juni**                      **Drs. J.B. Val**

1<sup>e</sup> collecte: Voedselbank Leerdam

**9 juni**                      **Mw. G.A. Voerman**

1<sup>e</sup> collecte: Zending

Pinksteren

**12.00 uur**

---

## Haal- en brengservice

Wilt u thuis worden opgehaald en/of teruggebracht worden?

Laat dit dan even weten aan Ina Mostert, tel.: 0345-619088.

Uiterlijk op zondag voor 11.00 uur.



## Belangrijke data

31 maart                na de dienst

4 en 11 april        19.30 uur

3 april                10.00 uur

27 mei

Samenkomst

Vesper

Creatief

Inleverdatum kopij Zwaantje

Kerkgebouw Nieuwstraat 106, 4141 CD Leerdam 06 442 699 46  
Geen postadres. Post sturen naar secretaris.

Predikant Ds. D. Bohlken  
Hogeweidseweg 51/53, 4001 GK Tiel 0344 - 634655  
fax: 0344-634937; e-mail: [dbohlken@dds.nl](mailto:dbohlken@dds.nl)

#### **KERKENRAAD:**

Voorzitter Mw. A. Evenhuis  
Lingedijk 207, 4163 LK Oosterwijk 0345 - 630442  
e-mail: [evenhuisalma18@gmail.com](mailto:evenhuisalma18@gmail.com)

Secretaris/  
Secretariaat Mw. J.F. Haberland – den Rooijen  
Wederiklaan 22, 4143 CV Leerdam 0345 - 618652  
e-mail: [jhaberland@xs4all.nl](mailto:jhaberland@xs4all.nl)

Kerkrentmeester Mw. K.M. Mostert- Meydam  
Iepstraat 60, 4142 CZ Leerdam 0345 - 619088  
e-mail: [henkina60@hetnet.nl](mailto:henkina60@hetnet.nl)

Diaken Dhr. H. de Kruijk  
Brunellaan 15, 4143 EH Leerdam 0345 - 616542  
e-mail: [henny.dekruijk@gmail.com](mailto:henny.dekruijk@gmail.com)

Contactpersoon Mw. J.J.P. van Dijk  
Pastoraatgroep Lisdoddelaan 16, 4143 VG Leerdam 0345 - 616607  
e-mail: [jipvandijk@hotmail.com](mailto:jipvandijk@hotmail.com)

Financiën kerk NL 96 RABO 0373701012 ; NL77 INGB 0000290798;  
NL98 ABNA 0559235321  
t.n.v.: Ev.-Luth.Gemeente Leerdam

Financiën NL73 RABO 0152752110  
Diaconie t.n.v.: Diaconie Ev.-Luth. Gemeente Leerdam

Leden Mw. J.J.P. van Dijk 0345 - 616607  
administratie Lisdoddelaan 16, 4143 VG Leerdam  
e-mail: [jipvandijk@hotmail.com](mailto:jipvandijk@hotmail.com)

Redactie Mw. A. Evenhuis (zie boven)  
Zwaantje Mw. J.J.P. van Dijk (zie boven)  
Dhr. W.G. Ambachtsheer 0345 - 616297  
e-mail: [wgambachtsheer@chello.nl](mailto:wgambachtsheer@chello.nl)

Abonnement € 5,00 per jaar; € 8,50 per jaar voor postabonnementen  
Zwaantje Het Zwaantje verschijnt 4 x per jaar  
Opgave bij: Mw. J.J.P. van Dijk (zie boven)

Website kerk: <http://leerdam.protestantsekerk.net/>