

HET ZWAANTJE



**EVANGELISCH -
LUTHERSE GEMEENTE
LEERDAM**

KYRIE EN GLORIA

Ontferm u over ons in kwade dagen
als wij de zware last zo wankel dragen,
gebrandmerkt en gekrenkt tot op het bot,
ontferm u God.

Ontferm u over ons in stille uren
als wij de schaduw van de dood verduren,
onwetend van het ons beschoren lot,
ontferm u God.

Gij die ons nooit ontbreekt, zolang wij leven
zolang zult gij ons met uw licht omgeven
en met uw liefde – wonderbare macht,
gij geeft ons kracht.

Wij mogen in de avond, in de morgen,
ons veilig bij u weten en geborgen
tot in het diepe zwijgen van de nacht,
o stille wacht.

Liedtekst bij Bonhoeffers gedicht door Renée van Loenen (melodie Psalm 101)



Beste mensen,

Gewoon gelukkig. Heeft u ook zo'n moment? Of zo'n plek waaraan je graag terug denkt? Waarbij je meteen een goed gevoel hebt? Toen alles nog goed was...

Ook de bijbel kent dit gevoel. Het wordt beschreven in het paradijs. Alles was goed. De mensen hebben zich op een gegeven moment afgevraagd waarom het leven zo veel moeite kost. Had dat niet makkelijker gekund?

En toen werd er van een andere tijd en een andere wereld verteld. Waar ooit grenzeloos *vertrouwen* was is nu *kennis* gekomen. Ja, dat maakt de mens uit. Maar die mens weet nu ook dat hij zal sterven. En dat had hij niet hoeven weten. Dan was het zoveel makkelijker geweest. Maar zo is de mens – als hij kans ziet zelf voor God te spelen, dan dóet hij dat. De verzoeking is gewoon te groot. Zo als God zijn. Dat betekent macht hebben, alles overzien, zelf beslissen.

De verzoeking is voor ons mensen maar al te groot – alleen Jezus kon die weerstaan toen de duivel hem zijn aanbod deed. Juist Jezus, die toch zelf God is.

Maar ook buiten het paradijs blijft God ons trouw, ook dat belooft Hij onmiddellijk. Het zal anders worden, niet meer zo als vroeger, maar het gaat wel door. Er is een nieuw begin.

Detlef Bohlken

Coronatijden

Als gevolg van het voortrazende coronavirus kunnen we elkaar 'even' niet lijfelijk ontmoeten.

De Protestantse Kerk in Nederland (PKN), waar wij deel van zijn, gaf het dringende advies kerkdiensten met meer dan 100 mensen niet door te laten gaan. 'O, dat geldt dus niet voor ons...' dachten we optimistisch. Inmiddels hebben ook wij besloten om onze kerkdiensten en Vespers af te gelasten tot minimaal 6 april. Wel ontstaan nieuwe initiatieven voor andere vormen van vieren en mediteren. Daarvan houden we u op de hoogte via onze regelmatige nieuwsbrief. We denken aan elkaar en blijven bijeen op afstand.

Alma Evenhuis

Lezing Huub Oosterhuis *Lied van de aarde* in de Sint Pieterskerk van Beesd

Als we Beesd in rijden op 23 januari zien we de enorme belangstelling; alle parkeerplaatsen bezet. Na de welkomstkoffie stelt het gelegenheidskoor zich op en komt Huub Oosterhuis, frêle en wat ouder, de afgeladen kerk binnen. Mevrouw Ozinga van de Werkgroep Zin opent de avond, die is georganiseerd door de gemeenten Beesd, Enspijk, Rhenoy, met steun van De Roos van Culemborg. Het koor zingt, afwisselend met de 'gemeente' *Wees hier aanwezig, woord ons gegeven* en *Om wat misdaan wordt*.

Utopie

Dan neemt Oosterhuis het woord. Hij blijkt een begenadigd spreker. Met als rode draad *Door de woestijn trekken naar het land van vrede*. Hij leest psalm 23 uit zijn boek '150 psalmen Vrij': *Jij mijn herder*. Hij licht toe: "een lied over de groene aarde. Een land waar het voor iedereen veilig is zonder slavernij, angst en ellende. Dit is een utopie (in positieve zin), een visioen. Er daalt een stad van licht en vrede neer, de nieuwe wereld". Utopie is een uitdrukking van nooit verzwaakend verlangen. Veel christenen zijn utopist: met geloof in het hiernamaals.

Haast u naast U

Als illustratie van het goede noemt hij de Basisbeweging in Amsterdam. En De Kabouter. Die schreef een brief en spijkerde deze aan (kerk)deuren. Een brief met citaten uit prediker 'Zij zullen de oorlog niet meer leren' en 'de daklozen hebben zij niet gehuisvest'.



Huub Oosterhuis (Amsterdam 1933), is theoloog, dichter, ex-Jezuïet en priester. Studeerde wijsbegeerte, Nederlandse letteren en theologie. Wordt in de Sint Servaasbasiliek te Maastricht tot priester gewijd (1964). Uittreding uit de Rooms Katholieke kerk naar aanleiding van de discussie omtrent huwelijk en celibaat. Wordt mede-oprichter en directeur van het centrum 'De Rode Hoed' en van 'De Nieuwe liefde', centrum voor debat, bezinning en poëzie.

Het centrale thema was naastenliefde. Hij stelde voor daktuintjes op auto's aan te leggen. Hun slogan *Haast u naast U*, doelend op problemen onder bejaarden, deed een vrijwilligersorganisatie ontstaan. Kenmerk van de macht, van willekeur en uitbuiting? Tranen. In de Apocalyps is de zee (tsunami) beeldspraak voor ellende en onderdrukking. Maar dan staat er: 'De zee is niet meer!' In plaats van de chaos van verscheidenheid is een nieuwe, bezielde wereld ontstaan. Het oerverhaal over de uittocht uit Egypte loopt als een rode draad door de bijbel. Met als betekenis: woestijn wordt paradijs, visioen van land van recht en vrede, solidair met de zwerver, de vreemdeling.

Dat ik de aarde zou bewaren

We zien klimaatverandering, bosbranden, tsunami's, epidemieën. In deze woestijn moeten we menswaardig blijven. De weinige probleemoplossers worden afgewezen: zij die door de woestijn een goed en wijds land trachten te bereiken. De naam van God is *Ik zal zijn die ik ben*, erbarmend, genadig en lankmoedig. God blijft altijd dezelfde. Ook na verraad, ook na Auschwitz.

De lezing wordt afgesloten met samenzang: *Aarde, werk van uw handen, kaal geslagen, ontgroend, uitgeput en vergiftigd, gaten in de hemel gebrand en Dat ik de aarde zou bewaren.*

Na de pauze beantwoordt Huub Oosterhuis vragen uit het publiek.

Wat is úw woestijn? "Dat is de Rooms Katholieke Kerk. In de vierde eeuw is een vruchtbaar en bewoonbaar land opgevreten door hun uitleg van de schrift die de leer tot op heden nog bepaalt".

Hoe beleeft u het zingen van uw eigen liederen? "Geweldig! Er zullen nog veel nieuwe liederen volgen".

Waarom begon u met psalm 23? "Omdat dit de bekendste psalm is. Die wordt ook wel getypeerd als utopie. Deze psalm wordt verschillend verstaan, meestal de dood, in de Hebreeuwse tekst 'dal van de dood'. Toen ik deze psalm bij een stervende vriend las en kwam bij 'ik zal de dood niet vrezen' zei mijn vriend: 'ik ben wél bang'. Daarom maakte ik deze bewerking voor hem. De joodse traditie staat veranderingen toe in de tekst, aangepast bij de situatie of persoon van dat moment. We moeten geloof in de toekomst houden, anders is er geen toekomst.

Wat is uw lievelingslied? “Ik heb er geen één, ik heb er wel driehonderd. Eén lied steekt daar wel bovenuit: *Wees hier aanwezig, wees in ons midden*. Dat had ik in een vloek en een zucht geschreven, ja dat gebeurt weleens...”

Wilt u een psalm voorlezen? Hij leest de psalmen 1, 139 en 150. Wat klonken die mooi in deze Oosterhuisvertaling.

Met als slotgebed *Gij die geroepen hebt licht en het licht werd geboren* en gemeentezang met *Licht dat ons aanstoot in de morgen* werd deze bijzondere avond afgesloten. Het was indrukwekkend.

Ina Mostert-Meydam

Psalm 23

Jij mijn herder? Niets zal mij ontbreken.

*Breng mij naar bloeiende weiden
doe mij liggen aan vlietend water
dat mijn ziel op adem komt
dat ik de rechte sporen weer kan gaan
achter jou aan.*

Jij mijn herder? Niets zal mij ontbreken.

*Moet ik de afgrond in, de doodsvallei,
ik zal bang zijn – ben jij naast mij
ik zal niet doodgaan van angst.*

*Jij hebt de tafel al gedekt – mijn spotters
weten niet wat ze zien:
dat jij mijn voeten wast, ze zalft met balsem
mij inschenkt, drink maar, zeg je*

niets zal mij ontbreken.

*Laat het zo blijven, dit geluk
deze genade, al mijn levensdagen.*

*Dat tot in lengte van jaren
ik wonen zal bij jou in huis.*

Jij mijn herder, niets zal mij ontbreken.

Leren van Luther in Culemborg

Dietrich Bonhoeffer als inspiratiebron

een impressie van de cursus

Wie zou, net als ik, geïnteresseerd zijn in de manier waarop Bonhoeffer woorden gaf aan de radicale keuzes van Luther?

Er was geen voorstelrondje, maar onderlinge verschillen vielen op: kenners met corrigerende opmerkingen, leken met vragen ter verduidelijking en toehoorders die aandachtig het gebodene opzogen als een spons.

Nachfolge

Op de eerste avond kregen we de reader en las dominee Klaas Touwen voor. We werden zo gedwongen ingespannen te luisteren.

Uit *Nachfolge* lazen we over kostbare en goedkope genade. In Luthers tijd was Europa gekerstend; de genade was gemeengoed en makkelijk verkrijgbaar. De kerk ontleende aan het monnikenleven rechtvaardiging voor haar gedrag. Luther stelde: navolging van Christus is niet de verdienstelijke prestatie van een enkeling, maar een gebod aan allen. Met, tot mijn vreugde, de toevoeging: Jezus vraagt niets van ons, zonder ons de kracht te geven het ook te doen.

Bonhoeffer noemt genade, een gave waarom moet worden gebeden, kostbaar omdat het God het leven van zijn Zoon gekost heeft.

We sloten af met a capella “gemeentezang”.



Gemeinsames Leben

Een woordspil over “wat is gemeente voor jou?” hielp ons, samen met dominee Willy Metzger, gericht te lezen in twee teksten van Luther. In de vroegste tekst lazen we: de christelijke gemeente in bezit van het evangelie (door Luther in het Duits vertaald en zo dus voor velen bereikbaar), heeft het recht en de macht alle leer te beoordelen, want “Mijn schapen kennen mijn stem”. In een latere tekst is Luther voorzichtiger. Luther leeft ten tijde van de Boerenopstand en Bonhoeffer in de tijd van het opkomend nationaal socialisme. Opmerkelijk in zijn *Gemeinsames Leben* vond ik: de lichamelijke tegenwoordigheid van de andere christen is een bron van onvergelykbare vreugde en kracht.

Want de christen heeft de andere christen nodig die hem Gods Woord toezegt.

Niet van de wereld, wel in de wereld?

De derde avond, onder leiding van dr. Theo van Willigenburg en dominee Pieter Oussoren, had als thema: de verhouding tussen christelijk leven en seculier leven. We begonnen zingend

*Gij die ons nooit ontbreekt, zolang wij leven
zolang zult gij ons met uw licht omgeven
en met uw liefde – wonderbare macht,
gij geeft ons kracht.*

*uit "Kyrie en Gloria"
van Dietrich Bonhoeffer
(melodie psalm 101)*

In "Over de wereldse overheid, in hoeverre we aan haar gehoorzaamheid verschuldigd zijn" kwamen we een heel nuchtere Luther tegen: niet van de wereld maar wel in de wereld. Als heel de wereld bestond uit oprechte christenen dan hoefde er geen vorst, zwaarmacht of rechtspraak te zijn. Maar de meerderheid van de mensen is onchristelijk. Als je in zo'n wereld zwaard en recht niet nodig hebt om je vijand te straffen, dan heeft de zieke naaste dat wel nodig. Bonhoeffers teksten werden samengevat met: van de wereld en niet van de wereld.

Een wereld waarin de Bekenkende Kirche stond tegenover de Deutsche Christen met hun Entjudung Institut. Een wereld waarin door resultaten van de wetenschap veel vragen "ohne Gott" goed beantwoord zijn.

Godsdienst is geen systeem

In de laatste bijeenkomst schetste prof. dr. Markus Matthias hoe Bonhoeffer zo'n authentiek theoloog werd. "Niet alles wat in de Bijbel staat is waar" en "De mens beschouwt de wereld met z'n verstand" leidt tot "Er is geen openbaring en godsdienst is een verzinsel van de mens om tot een zinvol leven te komen".

Afschaffen dus zeiden sommige filosofen.

Bonhoeffer kiest, in de geest van Luther, voor een andere weg. Hij zegt:



het gaat mis, als ik de Bijbel lees met de houding “wat kan ik ermee”. En godsdienst is geen systeem, maar de ontmoeting met God in zijn Woord.

Afsluiting

De cursus werd afgesloten met een evaluerend gesprek, een film en een vesper. In de film *Bonhoeffer: Agent of Grace* (*Bonhoeffer: Die letzte Stufe*) werden de cruciale keuze-momenten in het korte leven van Bonhoeffer zonder al te veel romantische opsmuk in beeld gebracht. De vesper vond plaats in het koor – een prachtige plek om samen te zingen – van de Nicolaïkerk in Utrecht. Met in m'n hoofd *Op de weg naar de vrijheid* (liedtekst bij een gedicht van Bonhoeffer; melodie: Psalm 121) en een korte overweging: *over de dood van Mozes* (tekst van Bonhoeffer uit september 1944) ging ik verrijkt naar huis.

Wat mij betreft: een mooie, goed verzorgde cursus die aan m'n verwachtingen voldeed.

Willem van Eijk

Verjaardagen

Wij feliciteren de volgende gemeenteleden van 75 jaar en ouder:

Mevrouw N. van den Berg-Vrouwerf	is jarig op 23 maart
Mevrouw G. Boekelman-Kaebisch	is jarig op 6 april
De heer J.B. Verhoeks	is jarig op 14 april
Mevrouw A.J. den Hartog-Hage	is jarig op 25 april
De heer D.A. Hansum	is jarig op 26 april
De heer H. Wolthuis	is jarig op 30 april

Wij wensen u allen een fijne verjaardag en een gezond nieuw levensjaar toe.

Waar zijn de bloemen?

Elke zondag na de eredienst gaan de bloemen van de altaartafel naar een gemeentelid of een anders-bij-ons-betrokkene. Als gemeente laten we daarmee weten in gedachten bij hem of haar te zijn in ziekte, steunbehoefte, bij iets bijzonders voor de gemeenschap of gewoon 'zomaar'.



De afgelopen periode gingen de bloemen naar:

December

- 15 mevrouw Gerrie Boekelman
- 22 Joke Emck
- 25 Detlef Bohlken
- 29 Aartje van den Boomgaard

Januari

- 5 Truus v. d. Koppel
- 12 Marty van Kooten
- 19 Wim Ambachtsheer

Februari

- 2 Roelia Stek
- 16 Jakkenanna van Dijk
- 23 Cees en Gerda van Ooyen

Maart

- 1 Dick en Lidy Hansum
- 8 Detlef Bohlken/
Aartje v.d. Boomgaard

Landelijke Lutherdag op 19 juni 2021

Lange tijd is binnen de Synode en daaromheen gesproken over de viering van een landelijke Lutherdag. Veelzijdig en gezamenlijk, als afspiegeling van de veelkleurigheid van het lutherse in de Protestantse Kerk van vandaag.



Die dag wordt een groot luthers evenement waarin lutheranen zich kunnen herkennen en laten inspireren. Ook is de dag bedoeld voor de 'wereld' eromheen als een (verdere) kennismaking met het lutheranisme. Te vieren in festivalsfeer: luthers - serieus en ludiek; met diversiteit in muziek, toneel, stilte, kraampjes, ontmoeting, gesprek of joligheid.

Voor de enorme organisatie hiervan is een werkgroep aangesteld door de Synode. Deze groep zal alle (inter)nationale lutherse organisaties bij haar voorbereiding betrekken en aansturen. Ook op ons, als plaatselijke gemeenten, wordt een beroep gedaan. In de synodevergadering van 16 mei wordt het definitieve thema en de naam van de dag bekendgemaakt. Vanaf dat moment is de voortgang van de organisatie ook in het Zwaantje te volgen.

De landelijke Lutherdag vindt plaats op zaterdag **19 juni 2021** in Utrecht. Daar ligt immers een (niet te klein) luthers kerkgebouw met goede binnenruimten en een grote buitenruimte (tuin, straat, plein) - toegankelijk voor veel bezoekers en bereikbaar vanuit het hele land. De datum 19 juni is gebaseerd op de dag van de *Confessio Augustana* (25 juni), de tekst waarmee degenen 'die zich achter de lutherse vorm van de reformatie schaarden in 1530 hun eigenheid (en wil tot gesprek met andersdenkenden en anders gelovenden) hebben verwoord. Extra: die datum maakt grote kans op mooi en zomers buitenweer. Wordt vervolgd.

Alma Evenhuis

Van de kerkrentmeester

Opbrengst Kerkbalans en collecten:

Kerkbalans 2019:

Opbrengst KB 2019 € 6490,00

Kerkbalans 2020:

Stand per 15-03 € 1431,00

Streefbedrag € 5500,00

Opbrengst collecten:

Voedselbank Leerdam 15-12 € 35,20

Bloemengroet gemeente 22-12 € 17,95

Kinderen in de knel 25-12 € 42,00

Luther Stichting 29-12 € 21,00

Bloemengroet gemeente 05-01 € 20,20

Missionair 12-01 € 26,70

Diaconie 19-01 € 16,70

Werelddiaconaat 02-02 € 8,70

Diaconie 16-02	€ 21,95
Binnenlands Diaconaat 23-02	€ 14,40
Zending 01-03	€ 12,05
Missionair 08-03	€ 9,00
Collecten eigen gemeente	
15-12-'19 t/m 31-12-'19	€ 68,00
01-01 t/m 08-03	€ 77,75
Stand Onderhoudsfonds 2019	€ 357,40
Onderhoudsfonds 01-01 t/m 08-03	€ 29,40

Voor alle goede gaven zeggen wij u ook nu weer: hartelijk dank!

Collectebonnen

Er zijn collectebonnen in waarden van € 1,00, € 2,00 en € 5,00. U kunt ze bestellen bij de kerkrentmeester, Ina Mostert-Meydam, tel. 0345-619088, e-mail henkina60@hetnet.nl.

Kerkbalans 2020

Het thema voor de actie Kerkbalans 2020 is 'Geef voor je kerk' met als wervende tekst: *"Ik geef om een plek waar ik mijn geloof in God kan delen..... daarom geef ik voor mijn kerk!"*.

Met uw bijdragen kunnen wij ons geloof blijvend met elkaar delen. Hoe belangrijk de kerk en het samen delen van geloof is, heb ik onlangs mogen ervaren tijdens het 'Avondmaal aan huis'. Voor mensen die aan huis zijn gebonden, niet meer zélf naar de kerk kunnen, maar wel behoefte hebben aan deelname aan het Heilig Avondmaal is er het Avondmaal aan huis. De kerk komt dan letterlijk bij u thuis. In een kleine kring van gemeenteleden houdt Detlef (ds. Bohlken) een korte dienst met gezongen liederen, een bijbellezing, een kleine overdenking en de viering van het Heilig Avondmaal. Dit zijn heel intieme vieringen die als bijzonder fijn worden ervaren. Zo is de kerk er voor ons allemaal; voor wie elke week of geregeld naar de diensten komt én voor wie aan huis gebonden is. Dit is natuurlijk maar één activiteit die ik heb uitgelicht. Zoals u weet worden daarnaast vele andere, verbindende, activiteiten ontplooid. Daaraan draagt u toch ook graag bij?

Ina Mostert-Meydam

Ledenbestand

Vertrokken: de heer L.J. Noordhoek, Vianen en mevrouw O.F. van Tilborg, Sleeuwijk.

Verhuisd: mevrouw G. van der Koppel-de Wit, is verhuisd naar: Raadsliedenstraat 128, kamer 3, 4142 BV Leerdam.

Op 1 januari 2020 telde onze gemeente 116 leden en 1 verbodene. Ten opzichte van 1 januari 2019 is het aantal leden met 4 gedaald.

Kerkdiensten van Kerk aan de Linge



29 maart	BK	9.30 uur	Ds. B. Heijting	
<hr/>				
5 april	GK	9.30 uur	Ds. B. Heijting	Palmpasen
12 april	GK	9.30 uur	Ds. B. Heijting	Pasen
19 april	BK	9.30 uur	Ds. C. Nieuwenhuizen	
	GK	17.00 uur	Mw. A. Breure	Taizéviering
26 april	BK	9.30 uur	Ds. B. Heijting	
<hr/>				
3 mei	BK	9.30 uur	Ds. B. Heijting	
	GK	17.00 uur	Ds. B. Heijting	Psalmviering
10 mei	BK	9.30 uur	Mw. Ds. J. Dekker	
17 mei	GK	9.30 uur	Mw. Ds. A.G.M. Lodewijk	
21 mei	BK	9.00 uur	Ds. B. Heijting	Hemelvaart
24 mei	BK	9.30 uur	Mw. Ds. M.F. Meeder-van Hof	
	LK	17.00 uur	Ds. J. Huttenga	
31 mei	BK	9.30 uur	Ds. B. Heijting	Pinksteren

Kerkdiensten

Alle diensten beginnen om 17.00 uur tenzij anders aangegeven

In verband met het woeden van het Coronavirus vervallen de diensten van 29 maart en 5 april.

Hoe het daarna zal gaan is nu nog niet bekend. We houden u op de hoogte.

9 april	Ds. B. Heijting <i>Viering HA</i>	Witte Donderdag <i>19.30 uur, Grote Kerk</i>
10 april	Ds. D. Bohlken	Goede Vrijdag <i>19.30 uur, Bethelkerk</i>
11 april	Ds. D. Bohlken Ochtendgebed	Stille Zaterdag <i>10.00 uur, Luth. Kerk</i>
	Ds. B. Heijting	Paaswake <i>22.30 uur, Grote Kerk</i>
12 april	Ds. D. Bohlken	Pasen <i>12.00 uur</i>
<u>1^e collecte:</u>	Kinderen in de knel Onderwijs kansarme Dalitkinderen in India	
19 april	Ds. D. Bohlken <i>Viering Heilig Avondmaal</i>	
<u>1^e collecte:</u>	Diaconie	
<u>2^e collecte:</u>	Onderhoudsfonds	
26 april	Ds. A. Wijting	
<u>1^e collecte:</u>	Bloemengroet gemeente	
<hr/>		
3 mei	Mw. G. A. Voerman	
<u>1^e collecte:</u>	Kerk in Actie, Traumahulp voor slachtoffers Boko Haram	
10 mei	GEEN DIENST	
	<i>Bethelkerk Mw. Ds. J. Dekker</i>	<i>9.30 uur</i>

17 mei

Ds. D. Bohlken

Viering Heilig Avondmaal

1^e collecte: Diaconie, Heifer-project

2^e collecte: Onderhoudsfonds

24 mei

Ds. J. Huttenga

Dienst met Kerk aan de Linge

1^e collecte: Werelddiaconaat, Straatkinderen in Oeganda

31 mei

Ds. D. Bohlken

Pinksteren

1^e collecte: Zending, Christenen in Marokko

12.00 uur

Haal- en brengservice

Wilt u thuis worden opgehaald en/of teruggebracht worden?
Laat dit dan even weten aan Ina Mostert, tel.: 0345-619088.
Uiterlijk op zondag voor 11.00 uur.



En verder...

22 april	09.30 uur	Kerkenraadsvergadering
15 mei		Inleverdatum kopij Zwaantje
27 mei	09.30 uur	Kerkenraadsvergadering
21 juni	10.00 uur	Dienst in Tiel
	11.30 uur	Koffie en broodjes
	13.00 uur	Samen naar de kersentuin
26 juni	18.00 – 21.00 uur	Gemeenteavond (inclusief maaltijd)

Intussen

We denken aan elkaar en zijn bijeen op afstand. Ga niet bij elkaar op bezoek maar gebruik alles wat we tot onze beschikking hebben voor dat 'bijezen-zijn': mail, telefoon en wat te denken van een handgeschreven kaartje, bezorgd door tante Pos?

Kerkgebouw Nieuwstraat 106, 4141 CD Leerdam 06 442 699 46
Geen postadres. Post sturen naar secretaris.

Predikant Ds. D. Bohlken
Hogeweidseweg 51/53, 4001 GK Tiel 0344 - 634655
fax: 0344-634937; e-mail: dbohlken@dds.nl

KERKENRAAD:

Voorzitter Mw. A. Evenhuis
Lingedijk 207, 4163 LK Oosterwijk 0345 - 630442
e-mail: evenhuisalma18@gmail.com

Secretaris/
Secretariaat Mw. J.F. Haberland – den Rooijen
Wederiklaan 22, 4143 CV Leerdam 0345 - 618652
e-mail: jhaberland@xs4all.nl

Kerkrentmeester Mw. K.M. Mostert- Meydam
Iepstraat 60, 4142 CZ Leerdam 0345 - 619088
e-mail: henkina60@hetnet.nl

Diaken Dhr. H. de Kruijk
Brunellaan 15, 4143 EH Leerdam 0345 - 616542
e-mail: henny.dekruijk@gmail.com

Contactpersoon Mw. J.J.P. van Dijk
Pastoraatgroep Lisdoddelaan 16, 4143 VG Leerdam 0345 - 616607
e-mail: jipvandijk@hotmail.com

Financiën kerk NL 96 RABO 0373701012 ; NL77 INGB 0000290798;
NL98 ABNA 0559235321
t.n.v.: Ev.-Luth.Gemeente Leerdam

Financiën NL73 RABO 0152752110
Diaconie t.n.v.: Diaconie Ev.-Luth. Gemeente Leerdam

Leden Mw. J.J.P. van Dijk 0345 - 616607
administratie Lisdoddelaan 16, 4143 VG Leerdam
e-mail: jipvandijk@hotmail.com

Redactie Mw. A. Evenhuis (zie boven)
Zwaantje Mw. J.J.P. van Dijk (zie boven)
Dhr. W.G. Ambachtsheer 0345 - 616297
e-mail: wqambachtsheer@chello.nl

Abonnement € 5,00 per jaar; € 8,50 per jaar voor postabonnementen
Zwaantje Het Zwaantje verschijnt 4 x per jaar
Opgave bij: Mw. J.J.P. van Dijk (zie boven)

Website kerk: <http://leerdam.protestantsekerk.net/>