

HET ZWAANTJE



EVANGELISCH -
LUTHERSE GEMEENTE
LEERDAM

De Geest van God waait als een wind

De Geest van God waait als een wind
op vleugels van de vrede,
als adem die ons leven doet,
deelt ons een onrust mede
die soms als storm durft op te staan,
geweld en kwaad durft tegengaan,
een koele bries die zuivert.

De Geest van God is als vuur,
als vlammen felbewogen,
verterend wat aan onrecht leeft,
een gloed van mededogen.
Een vonk van hoop in onze nacht,
een wenkend licht dat op ons wacht,
een warmte in hart en ogen.

In stilte werkt de Geest van God,
stuwt voort met zachte krachten,
een wijze moeder die ons hoedt,
een bron van goede machten.
Zij geeft ons moed om door te gaan,
doet mensen weer elkaar verstaan,
omgeeft ons als een mantel.

Maria de Bruijne

Meditatie

Tussenruimte

Ik maak het op dit moment thuis mee: een soort tussentijd. Een zoektocht tussen kindertijd en volwassenheid, tussen verleden en toekomst. Het is anders dan een lange zomervakantie. In between. Veel vragen komen boven. Wanneer ben ik eigenlijk volwassen? Als ik een rijbewijs heb? Als ik mag stemmen? Als ik alcohol mag drinken? En wat doet het met mij, volwassen worden? Wie bepaalt wat het is? Ben je volwassen als je weet wat je wilt? Als je alles mag?

Mensen in een tussenruimte, tussen verleden en toekomst. Alles is open, alles is mogelijk.

Daar staan ze dan, de discipelen, in hun tussentijd. Tussen verleden en toekomst. Alles is open. Zij vragen niet waarheen Jezus gaat. Zo verdrietig is hun hart. Zo troosteloos is het allemaal. Er gaat iemand uit het verleden. Hij, die hun verleden is, hun hele leven tot nu toe. Dat moet je eerst maar eens beseffen. Zo veel gedeeld leven. Er is geen plek voor verwachting, voor toekomst. Eigenlijk niets van wat zij verwachten.

Er klinken enkele woorden: Ik kan niet voor altijd bij jullie zijn. Maar het zal verder gaan, dat beloof ik jullie. Jezus spreekt over gerechtigheid: Ik ben er en ik kom weer. Er is een toekomst. Blijf niet staan in het bekende! En Jezus spreekt over gerecht: de dood heeft niet het laatste woord. Er is meer dan de wet van de sterkste. Uiteindelijk wordt met heel andere maatstaven gemeten.

Alles verandert; alles in beweging. Hoe zal het worden? Midden in die onzekerheid klinkt een belofte: Er is één die komt, die blijft.

Maar wat is dan toekomst en om welke hoop gaat het? Waar dromen de discipelen gezamenlijk van? Welk beeld hebben zij bij de Geest, die hen zal troosten? En ... welke verantwoordelijkheid zullen zij zelf oppakken?

Wat betekent toekomst voor mij - voor u? Welke hoop hebben wij voor de wereld?

We zijn emigranten in de tijd. En op weg van het bekende nu naar een onbekende gezamenlijke toekomst. Ieder moment is niet meer dan een brug en tegelijk een rustmoment in de tijd. Wij hebben de herinnering aan het verleden nodig als ervaring voor het nú. Onlosmakelijk daarbij hebben wij de openheid nodig om het nieuwe, het mogelijke te denken.

Heb moed! Ga op weg! De Geest van God zal jullie naar de waarheid leiden.

Met een vrolijke pinkstergroet,

Detlef Bohlken



**Kunstvesper met het Sweelinck Ensemble, zondagmiddag
16 juni, 17.00 uur Grote Kerk**

Zolang er mensen leven, wordt er nagedacht en gedroomd over wat er zal zijn na dit leven. Door de eeuwen hebben mensen woorden en beelden gezocht om uiting te geven aan hun vermoedens en richtte men de blik hoopvol op het hiernamaals. Tijdens de kunstvesper

tasten we in woord, beeld en muziek deze perspectieven af. Het Sweelinck ensemble doet dat aan de hand van een aantal Engelse componisten van rond 1900, zoals Stanford, Parry en Elgar, maar ook minder bekende componisten als Harris, Bairstow en Statham. Engeland kent een rijke koortraditie en de teksten en koorklanken spreken bij velen tot de verbeelding. Het programma biedt dan ook een rijk pallet aan verschillende perspectieven en muzikale verbeeldingen, die ons wellicht kunnen oplichten uit het hier en nu en ons een besef van eeuwigheid kunnen meegeven.

Ds. Ben Heijting zal een aantal korte overwegingen houden bij kunstwerken rondom hetzelfde thema. Uiteraard is er ook ruime gelegenheid voor samenzang, gebeden en persoonlijke reflectie. Organist is Corné Lam. Het Sweelinck ensemble wordt geleid door cantor-organist Janko Fraanje en staat voor uitdagende programma's die enkel bezet uitgevoerd worden, dat wil zeggen dat iedere zanger een eigen partij heeft. Dat geeft de zangers maximale vrijheid en expressiemogelijkheid, maar met een gezamenlijk doel: de schitterende klanken van deze prachtige muziek tot leven roepen die de luisteraar hopelijk zullen inspireren!

Taizé-dienst

Zondag 26 mei was er een bijzondere dienst, een Taizé-viering. De cantorij heeft in het verleden ook enkele Taizé-liederen gezongen. Een Taizé-dienst is nieuw voor mij. Heel fijn om mee te maken en aan mee te werken.

“....Niets helpt ons beter tot gemeenschap te komen met de levende God dan een gemeenschappelijk meditatief gebed, met als hoogtepunt een onophoudelijk zingen dat doorgaat in de stilte van ons hart wanneer we weer alleen zijn.... In de loop der eeuwen waren voor talrijke christenen enkele woorden die steeds opnieuw als tot in het oneindige herhaald worden, een weg van een beschouwend, contemplatief gebed. En wanneer die woorden gezongen worden, dringen ze misschien nog dieper door tot het hart van de mens..”



Frère Roger van Taizé

De Taizé liederen liggen goed in het gehoor en de gebeden, afgewisseld met gezongen Kyrie's en Alleluia's, ze kenmerken zich door eenvoud. De liederen, nooit langer dan één couplet, worden drie, vier of vijf keer herhaald. Dit geeft een zielsverheffend gevoel, een gemeenschap met God. Ook de gebeden en lezingen zijn in eenvoudige bewoordingen en daardoor zo treffend. De liederen zijn in het Frans, Duits en Engels vanwege het internationale karakter van de Taizé-beweging. Meestal is er een Nederlandse vertaling.

Het thema van deze dienst was Vriendschap. De stoelen stonden in een halve cirkel ; op de altaartafel brandden vele kaarsjes, een icoon (met het thema vriendschap) er midden voor. Mevrouw Armande Breure las het mooie verhaal voor over de echte vriendschap tussen David en Jonathan uit Beeldspraak, de bijbel naverteld voor jongeren. Door de eenvoud kreeg dit prachtige verhaal nog meer zeggingskracht. (Saul's zoon Jonathan kiest voor zijn gevluchte vriend David boven de opvolging van zijn vader koning Saul).

De Taizé-beweging ontstond in 1940. De Zwitserse 25 jarige Frère Roger ging in Frankrijk wonen. Tijdens zijn jarenlange ziekte (TBC) voelde hij een roeping om een gemeenschap te beginnen. Hij vestigde zich in Taizé waar hij tijdens de Tweede Wereldoorlog veel vluchtelingen opving in zijn armoedige woning met bijgebouwen. In 1949 werd een broedergemeenschap gesticht.

Nog steeds worden elk jaar in Taizé jongerenbijeenkomsten georganiseerd. Ze worden bezocht door jongeren (christenen en moslims) van over de hele wereld. Dat komt tot uiting in de eenvoud van de gebeden en liederen.

Dit jaar is er nóg een Taizé-viering in de Grote Kerk. En volgend jaar (januari en september) volgen twee Taizé-vieringen- weer in onze kerk. Dit mede in het kader van de nauwere samenwerking met Kerk a/d Linge in en met maandelijks gemeenschappelijke diensten.

Ina Mostert

Eerst Rome zien en dan ...



De Via Appia, het Pantheon en de Engelenburcht, de David van Bernini, Trattoria degli Amici (*Restaurant van de Vrienden*) ... slenteren door het Oude Rome is als reizen in de tijd. Nu eens achteruit dan weer snel vooruit. Aan de hand van onze kundige en enthousiaste gids Irene Stellingwerff genoten we van mooie doorkijkjes en sappige verhalen. Een schilderij was ter ere van opdrachtgevers, een beeld kende vereerders en een kerk had een ontstaansgeschiedenis.

Hoe verder je de trap afdaalde in de San Clemente hoe dieper je terugging in de tijd. Op ongeveer 13 meter diepte liepen we door een deel van een romeins woonhuis uit de 1^e eeuw. Bovenop dit huis zijn de 4^e eeuwse “onderkerk” en de 12^e eeuwse “bovenkerk” gebouwd. Dat geloof bergen kan verzetten, mensen droogvoets door de zee kan laten gaan, werd op de gewelven in de “onderkerk” in fresco’s verteld alsof je in een stripboek las. Getuigenis of reclame; ik kan me voorstellen dat men bij het zien van zulke verhalen dacht: bij die christenen, daar wil ik bij horen.

Ook indrukwekkend was het verhaal over de kluizenaar Benedictus in z’n grot en de volgelingen die hij kreeg. Die grot maakt deel uit van het op een heuveltop gelegen romaanse *Monastero di San Benedetto* in Subiaco. De prachtige fresco’s in dit klooster zagen eruit alsof ze de vorige dag pas op de muren waren aangebracht. Schitterend. Inmiddels toch al eeuwen oud. Je ziet onder andere dat de duivel Benedictus van Nursia van zijn goede werk probeert af te houden. Z’n devies *Ora et Labora* (Bid en Werk) was revolutionair;

naast het gebed moest werk een wezenlijk onderdeel worden van het monniksleven.

Na een voortreffelijke lunch met streekgebonden heerlijkheden (pasta, kalfskoteletjes met aardappels en handgemaakte koekjes) vergezeld door bijpassende wijnen - vooral de dessertwijn was verrukkelijk - bezochten we in Tivoli een romeinse tuin. Voor onze eigen nieuwe tuin in Leerdam had de hovenier nagedacht over de vorm van de border en de meest ideale oeverplanten. In Villa d'Este wilde men leven in de tuin, leven door middel van kabbelende watervallen en spuitende fonteinen. We werden er stil van.

De sobere romaanse cisterciënzer kerk in de abdij Tre Fontane leek meer op één van onze protestantse kerken van na de beeldenstorm. Niet afgeleid door welke kunstzinnige uiting dan ook kon je weer rustig terugdenken aan al die wonderverhalen die je gehoord en gezien had.

Al vroeg in de week bracht een stadsbus (met versleten vering bonkend door kuilen in het wegdek) ons voor een uitvoering van *La Traviata* naar de San Paolo entro le Mura. Met aria's en koren liet Verdi de laatste jaren van de aan tuberculose lijdende courtesane Violetta bezingen. Ik wist niet dat de bariton-aria in het 2^e bedrijf *Di provenza, il mar, il suol* zo mooi was.



David van Bernini

In de loop der eeuwen haalden keizers en pausen kundige en creatieve bouwmeesters, schilders en beeldhouwers naar Rome om samen met veel bekwame vaklieden de prachtigste kunstwerken te vervaardigen. Met ons genoten velen ervan. Samen, weliswaar als haringen in een ton, keken we naar de plafondschilderingen van Michelangelo in de Sixtijnse Kapel. Een belevenis om nooit te vergeten.

Een korte impressie van een reisgenoot, die dankbaar is dat hij mee mocht met deze Romereis van Kerk aan de Linge onder leiding van ds. Ben Heijting en zijn vrouw Willijanneke.

Willem van Eijk

De koster vertelt...

Damesvereniging Entre Nous werd al eens eerder genoemd maar hoe zat het ook al weer... De koster is daarvoor in de archieven gedoken.

Volgens de handgeschreven notulen in een keurig schriftje werd dameskrans 'Entre Nous' opgericht op 21 september 1938. Het initiatief ging uit van ds. Keuning. Het doel van deze dameskrans was 'te handwerken welks opbrengst bestemd is voor de kerk en om de onderlinge band onder geestverwanten te versterken', al met al een nobel streven!

Bij de oprichtingsvergadering onder leiding van ds. Keuning gaven velen zich op als lid. Men kwam op dinsdagavond bijeen van 19.00 tot 21.00 uur in de consistorie van de kerk. In een busje werd op cursusavonden geld ingezameld waarmee het benodigde materiaal gekocht kon worden.

In de eerste jaren werden vele handwerken zoals tafelkleden, kussens, lopers en nuttige kledingstukken als sokken, mutsen en truien gemaakt en onderling met winst verkocht.

In juli 1939 waren er al zoveel dames lid dat een aantal vaste regels werd opgesteld teneinde 'verwarring' te voorkomen. Ja, zo staat het letterlijk in de notulen vermeld!

De reglementaire bepalingen werden goedgekeurd op 18 juli 1939. Uit deze bepalingen blijkt duidelijk dat de handwerken verkocht zouden worden 'om de kerk te dienen, dat dames van 18 jaar en ouder die kerkelijk met ons meeleven kunnen toetreden tot de dameskrans en dat de Vereeniging naast de Luthersche kerk en de N.P.B. werkt doch met deze op geenerlei wijze verbonden is'. Ook werd Entre Nous als organisatie ingeschreven bij het 'Commissariaat voor niet-commercieele Vereenigingen en Stichtingen' in 's-Gravenhage.

Het ging er dus heel officieel aan toe.

De eerste verloting van gemaakte handwerken vond plaats op 19 september 1940. Hiervoor werd bij de burgemeester van Leerdam om toestemming gevraagd. Omdat Nederland toen bezet was, kwam een keurig antwoord van burgemeester en wethouders van Leerdam dat de vergunning moest worden aangevraagd aan de Procureur-Generaal bij het gerechtshof te 's-Gravenhage.

Uiteindelijk kwam alles toch nog goed; de vergunning werd verleend en de geplande verloting kon doorgaan. De opbrengst van deze verloting was 100 gulden. Hier gingen uiteraard nog wat kosten vanaf maar uiteindelijk kon de netto opbrengst van 88,86 gulden aan de Lutherse kerk worden afgedragen. Voor die tijd ongetwijfeld een aardig bedrag.

De dames gingen ijverig door met handwerken na dit behaalde succes zodat er nog vele verkopen en verlotingen volgden. De avonden waren gezellig, men kletste, dronk een kopje chocolademelk en breide, borduurde en haakte er op los. De kopjes werden geschonken en afgewassen door de koster in haar eigen keukentje thuis naast de kerk.

Jacqueline Haberlah (met dank aan Roelia Stek)

Verjaardagen

Wij feliciteren de volgende gemeenteleden van 75 jaar en ouder:

Mevrouw A.M. Ouwinga-Stolk	is jarig op 16 juni
Mevrouw A.F. Hansum-Evers	is jarig op 19 juni
Mevrouw R.A.K. Stek-van den Heuvel	is jarig op 7 juli
Mevrouw G. van der Koppel-de Wit	is jarig op 22 juli
De heer D.J. Wakker	is jarig op 23 juli
De heer P.J. Emck	is jarig op 26 juli
De heer L. van den Berg	is jarig op 27 augustus
Mevrouw J. van der Zwan-Vrouwerf	is jarig op 9 september

Wij wensen u allen een fijne verjaardag en een gezond nieuw levensjaar toe.

Waar zijn de bloemen?



In de afgelopen periode gingen de bloemen naar:

	<i>maart/april</i>		<i>mei/juni</i>
31	Pieter Geleijns	5	Adrie den Hartog/ Dick Hansum
7	Mevrouw Boekelman		
14	De heer Kleppe	19	Gina en Cor Middelkoop
21	Alma Evenhuis	26	Marty van Kooten
28	Roelia Stek	2	Koos Guis

Van de kerkrentmeester

Kerkbalans: de basis van het in stand houden van onze gemeente

De stand van de actie Kerkbalans geeft nog geen rooskleurig beeld. Door overlijden en verhuizen van gemeenteleden vertoont deze een dalende trend. Wij zijn een kleine maar actieve kerkelijke gemeente. Tegenwoordig moet de opbrengst van de actie Kerkbalans door 53 leden worden opgebracht. Het lidmaatschap van een kleine kerkelijke gemeenschap brengt een verhoudingsgewijs hoge bijdrage met zich mee. Bij ons is die vrijwillig; ieder geeft naar vermogen. Wij hebben weliswaar het legaat De Stigter ter beschikking voor andere, pastorale onkosten maar niet alles kunnen en mogen wij uit dit legaat betalen.

Omdat wij niet beschikken over een 'eigen' predikant in full-time dienstverband, vragen we regelmatig gastvoorgangers in onze eredienst - waar we overigens heel blij mee zijn.

Als voorbeeld: zo'n eredienst kost dan: predikant: €127,- + ca. € 20,- reiskosten, organist: €. 50,-.

Tel hierbij op: kosten van verwarming (in herfst, vroege voorjaar en winter) en elektriciteit. Deze kostenpost kan dus niet uit het legaat worden betaald. Denk daarbij ook aan kosten voor afval-ophaal, jaarlijkse verzekeringspremie, gemeentelijke belastingen, synodale lasten en verder dagelijks onderhoud.

Om al onze (lutherse) activiteit op gang te houden is geld nodig, soms veel geld. Kijk eens wat er allemaal al gebeurt:

- samen eten: (erwten)soep, adventsmaal, tafelgesprek;
- samen koffie voor of na de dienst;

- de wekelijkse erediensten, waarvan enkele in samenwerking met Kerk aan de Linge. Heeft u op 26 mei ook zo genoten van de Taizé-dienst?

- vespers in de advents- en veertigdagentijd in samenwerking met Kerk a/d Linge;

- cantorij, soms Leerdams, soms samen met de Tielse cantorij waarmee een fijne wederzijdse samenwerking is;

- filmavonden, Tischreden, creatiefclub, bibliodrama;

- jaarlijkse uitjes zoals kloosterbezoek of Betuws kerseneten;

- de jaarlijkse gezamenlijke dag met onze mede-lutheranen (en anderen) uit Tiel en Culemborg met wie wij onze predikant Detlef Bohlken delen.

Deze gezellige, opbouwende en inspirerende momenten zijn ons goud waard en willen wij graag blijven organiseren. We doen dat ook dankzij de grote inzet van vrijwilligers maar... hiervoor is ook écht geld nodig.

Heeft u nog niet gedoneerd voor dit jaar (of gewoon even vergeten)? Kijk eens wat al deze gouden momenten, omgerekend in zilverlingen u waard zijn!

Opbrengst Kerkbalans en collecten

Kerkbalans t/m 24-05	€ 2825,00
Streefbedrag	€ 6000,00
<u>Collecten:</u>	
Diaconie 31-03	€ 31,95
Bloemengroet gemeente 07-04	€ 10,70
Landelijk Jeugdwerk 14-04	€ 22,30
KerkinActie 21-04	€ 43,50
Diaconie 28-04	€ 11,35
KerkinActie: Noodhulp 05-05	€ 19,75
Diaconie: Heifer-project 19-05	€ 17,55
VluchtelingenWerk Nederland 26-05	€ 27,50
Voedselbank Leerdam 02-06	€ 26,50
Collecten eigen gemeente 31-03 t/m 02-06	€ 160,82
Stand Onderhoudsfonds 01-01 t/m 05-05	€ 207,60
Gift Bloemenpotje	€ 10,00
Gift Onderhoudsfonds	€ 50,00
Gift Onderhoudsfonds	€ 100,00

Onderhoudsfond 2019

U ontvangt bij dit Zwaantje weer de jaarlijkse accept-girokaart voor het Onderhoudsfonds.

Uit het Onderhoudsfonds wordt het reguliere onderhoud van ons kerkgebouw betaald. Denk daarbij aan: de jaarlijkse grote schoonmaakbeurt, stembeurt van het orgel, onderhoud van begroeiing en terrein naast en achter de kerk, onderhoud en reparaties (dit jaar nog een drukvat laten vernieuwen) en controle verwarming, elektra en keukenapparatuur.

Het bijhouden van klein onderhoud is ook: behoud van ons gebouw en inventaris en voorkomt onnodig hoge kosten in de toekomst. Bij het geven van opdrachten houden we bewust de prijs-kwaliteitsverhouding in het oog.

Uw bijdrage maakt het elk jaar weer mogelijk de nodige werkzaamheden uit te voeren.

Dus ook nu: dank alvast voor uw gaven!



Kerkdiensten van Kerk aan de Linge

9 juni	GK	9.30 uur	Ds. B. Heijting	Pinksteren
16 juni	BK	9.30 uur	Ds. B. Heijting	
	GK	17.00 uur	Ds. B. Heijting	Kunstvesper
23 juni	BK	9.30 uur	Ds. Aarnoutse	
30 juni	BK	9.30 uur	Ds. J. Visser	HA
	GK	17.00 uur	Drs. P. van Dam	
7 juli	BK	9.30 uur	Ds. K. Santing	
14 juli	BK	9.30 uur	Ds. G.T. Molenaar	
21 juli	GK	9.30 uur	Ds. B. Heijting	
28 juli	BK	9.30 uur	Ds. B. Heijting	
4 aug	BK	9.30 uur	Ds. B. Heijting	
11 aug	BK	9.30 uur	Ds. C. Nieuwenhuizen	
18 aug	GK	9.30 uur	Ds. B. Heijting	
25 aug	BK	9.30 uur	Ds. B. Heijting	
1 sept	GK	9.30 uur	Ds. J. van den Berg	
8 sept	BK	9.30 uur	Ds. B. Heijting	HA
	LK	17.00 uur	Ds. D. Bohlken	
15 sept	GK	9.30 uur	Ds. B. Heijting	
22 sept	BK	9.30 uur	Ds. B. Heijting	

Kerkdiensten

Alle diensten beginnen om 17.00 uur tenzij anders aangegeven

9 juni **Mw. G. A. Voerman** Pinksteren
1^e collecte: Zending 12.00 uur

16 juni **Ds. B. Heijting**
Kunstvesper in Grote Kerk 17.00 uur

23 juni **Ds. D. Bohlken**
1^e collecte: Diaconie
2^e collecte: Onderhoudsfonds
Viering Heilig Avondmaal

30 juni **Ds. K. Touwen**
1^e collecte: Hospice Leerdam

7 juli **Ds. D. Bohlken**
Gemeenschappelijke dienst in Tiel 10.00 uur

14 juli **Ds. J. Huttenga**
1^e collecte: Diaconie
2^e collecte: Onderhoudsfonds

21 juli **GEEN DIENST**
Grote Kerk *Ds. B. Heijting* 9.30 uur

28 juli **Ds. B. Heijting**
1^e collecte: VluchtelingenWerk Nederland

4 augustus **GEEN DIENST**
Bethelkerk *Ds. B. Heijting* 9.30 uur

11 augustus **Mw. G.A. Voerman**
1^e collecte: Werelddiaconaat

18 augustus **GEEN DIENST**
 Grote Kerk *Ds. B. Heijting* *9.30 uur*

25 augustus **Ds. D. Bohlken**
1^e collecte: Diaconie: Heifer project
2^e collecte: Onderhoudsfonds

1 september **Ds. K. Touwen**
1^e collecte: Missionair werk en kerkgroei

8 september **Ds. D. Bohlken**
 Dienst met Kerk aan de Linge
1^e collecte: Hospice Leerdam

15 september **Ds. D. Bohlken**
1^e collecte: Diaconie
2^e collecte: Onderhoudsfonds

22 september **Ds. B. Heijting**
 Startdienst in Bethelkerk *9.30 uur*

Haal – en brengservice

Wilt u thuis worden opgehaald en/of teruggebracht worden?
Laat dit dan even weten aan Ina Mostert, tel. 0345-619088.
Uiterlijk op zondag voor 11.00 uur.



Belangrijke data

7 juli Kersenuitje na de dienst in Tiel
2 sept Inleveren kopij Zwaantje
4 sept 10.00 uur Creatiefgroep

Kerkgebouw	Nieuwstraat 106, 4141 CD Leerdam Geen postadres. Post sturen naar secretaris.	06 442 699 46
Predikant	Ds. D. Bohlken Hogewidseweg 51/53, 4001 GK Tiel fax: 0344-634937; e-mail: dbohlken@dds.nl	0344 - 634655
KERKENRAAD:		
Voorzitter	Mw. A. Evenhuis Lingedijk 207, 4163 LK Oosterwijk e-mail: evenhuisalma18@gmail.com	0345 - 630442
Secretaris/ Secretariaat	Mw. J.F. Haberlah – den Rooijen Wederiklaan 22, 4143 CV Leerdam e-mail: jhaberlah@xs4all.nl	0345 - 618652
Kerkrentmeester	Mw. K.M. Mostert- Meydam Iepstraat 60, 4142 CZ Leerdam e-mail: henkina60@hetnet.nl	0345 - 619088
Diaken	Dhr. H. de Kruijk Brunellaan 15, 4143 EH Leerdam e-mail: henny.dekruijk@gmail.com	0345 - 616542
Contactpersoon Pastoraatgroep	Mw. J.J.P. van Dijk Lisdoddelaan 16, 4143 VG Leerdam e-mail: jipvandijk@hotmail.com	0345 - 616607
Financiën kerk	NL 96 RABO 0373701012 ; NL77 INGB 0000290798; NL98 ABNA 0559235321 t.n.v.: Ev.-Luth.Gemeente Leerdam	
Financiën Diaconie	NL73 RABO 0152752110 t.n.v.: Diaconie Ev.-Luth. Gemeente Leerdam	
Leden administratie	Mw. J.J.P. van Dijk Lisdoddelaan 16, 4143 VG Leerdam e-mail: jipvandijk@hotmail.com	0345 - 616607
Redactie Zwaantje	Mw. A. Evenhuis (zie boven) Mw. J.J.P. van Dijk (zie boven) Dhr. W.G. Ambachtsheer e-mail: wgambachtsheer@chello.nl	0345 - 616297
Abonnement Zwaantje Opgave bij:	€ 5,00 per jaar; € 8,50 per jaar voor postabonnementen Het Zwaantje verschijnt 4 x per jaar Mw. J.J.P. van Dijk (zie boven)	
Website kerk:	http://leerdam.protestantsekerk.net/	