

HET ZWAANTJE



EVANGELISCH -
LUTHERSE GEMEENTE
LEERDAM

De wijze woorden en het groot vertoon

*De wijze woorden en het groot vertoon,
de goede sier van goede werken,
de ijdelheden op hun pauwentroon,
de luchtkastelen van de sterken:
al wat hoog staat aangeschreven
zal Gods woord niet overleven;
Hij wiens kracht in onze zwakheid woont
beschaamt de ogen van de sterken.*

*Zijn woord wil deze wereld omgekeerd:
dat lachen zullen zij die wenen,
dat wonen zal wie hier geen woonplaats heeft
dat dorst en honger zijn verdwenen -
de onvruchtbare zal vruchtbaar zijn,
die geen vader was, zal vader zijn;
mensen zullen andere mensen zijn,
de bierkaai wordt een stad van vrede.*

*Wie denken durft dat deze droom het houdt,
een vlam die kwijnt maar niet zal doven,
wie zich aan deze dwaasheid toevertrouwt,
al komt de onderste steen boven:
die zal kreunen onder zorgen,
die zal vechten in 't verborgen,
die zal waken tot de morgen dauwt -
die zal zijn ogen niet geloven.*

Huub Oosterhuis



Als storm en vuur...

Er leven twee behoeften in onze harten. Van de ene kant willen wij uiteraard het stuur van ons leven in eigen hand houden. Wij willen zekerheid, controle, houvast. Het moet allemaal te overzien zijn en zo mogelijk ook prettig en aangenaam. Het voelt goed in onze comfort-zone. Daar zit echt iets verleidelijks in.

En dan is er ook die andere wens. Het verlangen dat wij geraakt worden, diep in ons binnenste. Dat wij werkelijk onder de indruk zijn, compleet nieuwe ervaringen opdoen, dat nieuwe dimensies voor ons open gaan.

In het Pinksterverhaal gaat het voornamelijk om die tweede wens. Ruisende storm, die door alles heen waait, vuurvlammen, die boven iedereen branden en allen in verrukking brengen, vervuld worden door de Heilige Geest, uitgelaten vreugde, die lichamelijk zichtbaar wordt in woorden, zang en dans...

Pinksteren is steeds weer de uitnodiging om je over te geven aan die vitale en bruisende Geest van God. Het is de uitnodiging om open te staan voor het leven.

De Heilige Geest is als storm en vuur, een kracht die voor verandering zorgt.

Hoe ziet ons leven eruit wanneer deze Geest ons in beweging brengt?

Oude boeien gaan los, we kijken af van bekende wegen, grenzen van taal verdwijnen, wij wagen een nieuw begin...

Alles begint ermee ons verlangen te voelen en te spreken:

Kom, Heilige Geest!

En de rest kunnen wij dan vol vertrouwen overlaten aan God.

Gezegend Pinksteren, *ds. Detlef Bohlken*

Beste mensen,

Bij elkaar komen in een dienst. Dat is waar velen weer naar verlangen. Op dit moment proberen wij zo goed als mogelijk contact te houden via de telefoon of door middel van opgenomen diensten. Het is leuk om te zien, dat wij daarin steeds beter worden en dat zo veel mensen hieraan mee doen en denken. En toch blijft het behelpen.

Dat geldt natuurlijk vooral ook voor het tweede gedeelte van de dienst, de onderlinge ontmoeting, het gesprek vooraf of na de dienst. Of voor de repetities van de cantorij. Of voor welke bijeenkomst dan ook. De manier waarop wij contact kunnen houden is veranderd. En ook als wij langzaam weer stappen richting normaliteit zetten zal er toch een verschil blijven tussen voor-corona en na-corona.

Op dit moment is niet duidelijk, hoe en wanneer er weer 'gewone' bijeenkomsten mogelijk zullen zijn. En het is ook maar de vraag of wij als kerken zo hard voorop moeten willen lopen. Ondanks het feit dat geloof, en daarmee ook de diensten, tot onze grondrechten behoort. Een recht is altijd ook een verantwoordelijkheid. In dit geval een verantwoordelijkheid naar elkaar toe.

Voor nu ga ik ervan uit, dat wij Pinksteren nog niet zo kunnen vieren als we dat zouden willen. Misschien kunnen wij binnenkort met iets meer mensen bij elkaar komen. Maar waarschijnlijk nog niet zoals wij dat gewend waren als gemeente.

Ook deze onzekerheid hoort bij de crisis. Er is iets aan het veranderen. Het zal niet meer worden als daarvoor. En we weten niet hoe lang dit proces gaat duren. Wél mogen we erop vertrouwen dat we er weer uit komen. En we mogen zelfs hopen dat we er beter uitkomen.

Ik wens u allen een goede tijd, ondanks de uitzonderlijke situatie. Het is extra belangrijk dat we op elkaar letten, aan de bel trekken wanneer nodig en elkaar steunen. Maar ook dat wij vertrouwen op het goede dat we in ons geloof kunnen vinden.

Hartelijke groeten,

Detlef Bohlken

Rondom het coronavirus

De maatregelen worden verruimd met nieuwe mogelijkheden, opgesteld in overleg met de rijksoverheid. Vanaf 1 juni mogen kerkdiensten met maximaal dertig mensen weer plaatsvinden (mogelijk na 1 juli te verruimen naar 100). Voor ons, ELG Leerdam, is deze regel makkelijk na te leven- als wij met dertig zijn is het féést- maar dit betekent niet dat we meteen weer 'als vanouds' los gaan. Zo zullen we onze online-vieringen voorlopig voortzetten, zo vergadert de kerkenraad voorlopig nog digitaal en zo worden ook andere (kerkelijke) activiteiten voorbereid.

Wel vieren we onze eerste fysieke eredienst gezamenlijk op zondag 21 juni in ons eigen kerkgebouw, met onze eigen voorganger en eigen gemeente.

We verheugen ons!

Alma Evenhuis

Hek van de kerk

Zoals eerder vermeld in onze nieuwsbrief, is op 22 april het hek voor de kerk vernield. Een auto die de Nieuwstraat inreed, moest schielijk uitwijken voor een onbesuisde tegenligger. Hij kon het hek voor de kerk niet ontwijken. Het moet allemaal met flinke vaart gegaan zijn, gezien de schade aan zowel het hek als de auto. Het hek is vrijwel volledig vernield. De auto werd door een sleepdienst afgevoerd. De tegenligger is keihard doorgereden. De politie heeft bij de Jumbo camerabeelden opgevraagd om zo de bestuurder te kunnen achterhalen.

Weliswaar heeft het hek geen monumentenstatus maar wij willen het hek toch in de originele, gesmede staat laten herstellen c.q. vernieuwen. Hiertoe is offerte opgevraagd. Wij zijn hiervoor verzekerd; onze verzekeringsmaatschappij Donatus gaat de schade verhalen op de autoverzekering van de tegenpartij.

Zolang het hek niet is gerepareerd wordt het door de aanrijding ontstane gat afgeschermd door een bouwhek om te voorkomen dat iedereen zomaar ons terrein op kan komen. Misschien vraagt u zich af waarom de kapotte onderdelen van het hek er nog steeds staan. Dit is noodzakelijk, als een verzekeringsexpert de schade komt

opnemen. Gezien het te verwachten schadebedrag zal er zeker expertise plaatsvinden. Pas daarna kunnen de wrakstukken worden verwijderd.

We houden u op de hoogte.

Ina Mostert-Meydam

Verjaardagen

Wij feliciteren de volgende gemeenteleden van 75 jaar en ouder:

Mevrouw A.M. Ouwinga-Stolk	is jarig op 16 juni
Mevrouw A.F. Hansum-Evers	is jarig op 19 juni
Mevrouw R.A.K. Stek-van den Heuvel	is jarig op 7 juli
Mevrouw G. van der Koppel-de Wit	is jarig op 22 juli
De heer D.J. Wakker	is jarig op 23 juli
De heer P.J. Emck	is jarig op 26 juli
De heer L. van den Berg	is jarig op 27 augustus
Mevrouw J. van der Zwan-Vrouwerf	is jarig op 9 september

Wij wensen u allen een fijne verjaardag en een gezond nieuw levensjaar toe.



Waar zijn de bloemen?

In de afgelopen periode gingen de bloemen naar:

Maart

29 Truus van der Koppel

April

5 Ans Rüger
12 Wim Ambachtsheer
19 Alma Evenhuis
26 Adrie den Hartog/
Dick Hansum

Mei

3 Gea Voerman
10 Marty van Kooten
17 Gerrie Boekelman
24 Henny de Kruijk

Van de kerkrentmeester

Opbrengst Kerkbalans en collecten

Kerkbalans t/m 16-05	€ 2690,00
Streefbedrag	€ 5500,00

Collecten:

Collecten eigen gemeente 01-01 t/m 16-05	€ 62,75
Stand Onderhoudsfonds 01-01 t/m 16-05	€ 29,40
Gift	€ 25,00
Gift Bloemenpotje	€ 10,00
Coronagift diaconie	€ 20,00
Coronagift algemeen	€ 50,00

Voor alle goede gaven zeggen wij u ook nu weer: hartelijk dank!

De algemene coronagiften zullen volgens een nog vast te stellen verdeelsleutel worden verdeeld over diaconie en eigen gemeente.

Wij hopen dat u, ook in deze bizarre tijd, aan ons kerkje wil blijven denken.

Diaconie

Actie Noodhulp-corona

In deze maanden dat het coronavirus wereldwijd om zich heen grijpt met ingrijpende gevolgen voor iedereen zullen wij de opbrengst van de collectes voor de diaconie bestemmen voor de Actie Noodhulp-corona.

De opbrengst is bestemd voor kerken en lokale hulporganisaties die met steun van Kerk in Actie zorg verlenen aan kwetsbare mensen die getroffen zijn door de gevolgen van de corona pandemie.

Te denken valt hierbij aan veel landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Hier neemt het aantal besmettingen snel toe en dreigt een ramp van ongekeerde omvang.

Henny de Kruijk

Onderhoudsfond 2020

U ontvangt bij dit Zwaantje weer de jaarlijkse accept-girokaart voor het Onderhoudsfonds.

Uit het Onderhoudsfonds wordt het reguliere onderhoud van ons kerkgebouw betaald. Denk daarbij aan: de jaarlijkse grote schoonmaakbeurt, stembeurt van het orgel, onderhoud van begroeiing en terrein naast en achter de kerk, onderhoud en reparaties en controle verwarming, elektra en keukenapparatuur. Het bijhouden van klein onderhoud is ook: behoud van ons gebouw en inventaris en voorkomt onnodig hoge kosten in de toekomst. Bij het geven van opdrachten houden we bewust de prijs-kwaliteitsverhouding in het oog.

Uw bijdrage maakt het elk jaar weer mogelijk de nodige werkzaamheden uit te voeren.

Dus ook nu: dank alvast voor uw gaven!

Ina Mostert-Meydam

De verkiezingen komen eraan...

Ja, de landelijke in maart 2021 - áls we dan tenminste zonder anderhalve-meter-regel de stemlokalen in kunnen. Maar onze 'eigen' verkiezing voor een nieuwe lutherse synode (mei 2021) begint eerder én is minder afstand-van-elkaar-gevoelig. Anders dan voorheen is er nu, in de voorbereiding van de verkiezingsprocedure, meer persoonlijke nadruk op de kandidaten (wie zijn het, wat doen ze, waarom zou je op ze stemmen...) en voor het streven van de synode naar een samenstelling van 40% vrouw - 40% man - 20% jongere (zoals ook vanuit de LWF wordt gestimuleerd). Dus ook jongeren worden met nadruk gevraagd zich beschikbaar te stellen. Deze weken worden alle kerkenraden geïnformeerd over de komende verkiezingen en tot 1 oktober 2020 kunnen stemgerechtigden bij hun kerkenraad kandidaten, predikanten en niet-predikanten voordragen.

Hoe dat werkt beleeft u stapsgewijs mee via komende publicaties in het Zwaantje, de nieuwsbrieven en Elkkwartaal. Vólg dit nieuws zodat u straks goed weet op wie en waarom u gaat stemmen voor de nieuwe synode die in mei 2021 aantreedt. Onze Evangelisch-

Lutherse Synode (ELS) die zich, namens elke lutheraan, sterk maakt voor behoud en uitwerking van de lutherse traditie binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Elke stem telt!

Alma Evenhuis

Kerkdiensten van Kerk aan de Linge



Om mee te luisteren via internet, de kerkradio of de Kerkmroep-app moet afgestemd worden op de Bethelkerk. De beelduitzending is te volgen via het kanaal van Kerk aan de Linge op YouTube. Op de website www.kerkaandeling.nl staat een nieuwsitem met daarin de link.

31 mei	BK	9.30 uur	Ds. B. Heijting
7 juni	BK	9.30 uur	Ds. D. Bohlken
14 juni	BK	9.30 uur	Ds. B. Heijting <i>Bevestiging en intrede Mw. Ds. Cornelia Vreugdenhil</i>
21 juni	GK	9.30 uur	Prop. Mw. M.C.I. Oldhoff
28 juni	BK	9.30 uur	Ds. R.J. van Amstel
5 juli	BK	9.30 uur	Mw. Ds. C. Vreugdenhil
12 juli	BK	9.30 uur	Ds. J. Greven
19 juli	GK	9.30 uur	Mw. Ds. C. Vreugdenhil
26 juli	BK	9.30 uur	Ds. B. Heijting
2 aug	BK	9.30 uur	Ds. B. Heijting
9 aug	BK	9.30 uur	Ds. G.J. van Pijkeren
16 aug	GK	9.30 uur	Ds. B. Heijting
23 aug	BK	9.30 uur	Ds. B. Heijting
30 aug	GK	9.30 uur	Mw. Ds. C. Vreugdenhil
6 sept	BK	9.30 uur	Ds. B. Heijting/Ds. C. Vreugdenhil
13 sept	BK	9.30 uur	Ds. B. Heijting/Ds. C. Vreugdenhil
	GK	17.00 uur	Ds. B. Heijting <i>Psalmviering</i>
20 sept	GK	9.30 uur	Ds. B. Heijting

Kerkdiensten

Alle diensten beginnen om 17.00 uur tenzij anders aangegeven

Het doorgaan van de diensten is onder voorbehoud van de corona ontwikkelingen. We houden u op de hoogte via onze nieuwsbrief.

31 mei **Ds. D. Bohlken** Pinksteren
Online dienst uit de Lutherse Kerk

1e collecte: Zending

7 juni **Ds. D. Bohlken**
Online dienst uit de Bethelkerk 9.30 uur

14 juni **GEEN DIENST**

21 juni **Ds. D. Bohlken**
1^e collecte: Werelddiaconaat: Ontheemden in Colombia

28 juni **Ds. D. Bohlken**
1^e collecte: Diaconie, Heifer-project
2^e collecte: Onderhoudsfonds

5 juli **GEEN DIENST**

12 juli **Mw. Ds. C. van Opstal**
1^e collecte: Binnenlands Diaconaat, vakantiepret voor kinderen in armoede

19 juli **GEEN DIENST**
Grote Kerk *Mw. Ds. C. Vreugdenhil* 9.30 uur

26 juli **Mw. G.A. Voerman**
1^e collecte: Diaconie
2^e collecte: Onderhoudsfonds

2 augustus **GEEN DIENST**
Bethelkerk *Ds. B. Heijting* *9.30 uur*

9 augustus **Ds. C. Nieuwenhuizen**
1^e collecte: Voedselbank Leerdam

16 augustus **GEEN DIENST**
Grote Kerk *Ds. B. Heijting* *9.30 uur*

23 augustus **Ds. B. Heijting**
1^e collecte: Hospice Leerdam

30 augustus **Ds. D. Bohlken**
1^e collecte: Diaconie
2^e collecte: Onderhoudsfonds

6 september **Ds. A. Wijting**
1^e collecte: Werelddiaconaat, Ghana

13 september **Ds. B. Heijting/
Mw.Ds. C. Vreugdenhil**
Startzondag in Bethelkerk *9.30 uur*

Haal – en brengservice

Wilt u thuis worden opgehaald en/of teruggebracht worden?
Laat dit dan even weten aan Ina Mostert, tel. 0345-619088.
Uiterlijk op zondag voor 11.00 uur.

En verder...

7 sept Inleveren kopij Zwaantje



Kerkgebouw	Nieuwstraat 106, 4141 CD Leerdam Geen postadres. Post sturen naar secretaris.	06 442 699 46
Predikant	Ds. D. Bohlken Hogeweidseweg 51/53, 4001 GK Tiel fax: 0344-634937; e-mail: dbohlken@dds.nl	0344 - 634655
KERKENRAAD:		
Voorzitter	Mw. A. Evenhuis Lingedijk 207, 4163 LK Oosterwijk e-mail: evenhuisalma18@gmail.com	0345 - 630442
Secretaris/ Secretariaat	Mw. J.F. Haberlah – den Rooijen Wederiklaan 22, 4143 CV Leerdam e-mail: jhaberlah@xs4all.nl	0345 - 618652
Kerkrentmeester	Mw. K.M. Mostert- Meydam Iepstraat 60, 4142 CZ Leerdam e-mail: henkina60@hetnet.nl	0345 - 619088
Diaken	Dhr. H. de Kruijk Brunellaan 15, 4143 EH Leerdam e-mail: henny.dekruijk@gmail.com	0345 - 616542
Contactpersoon Pastoraatgroep	Mw. J.J.P. van Dijk Lisdoddelaan 16, 4143 VG Leerdam e-mail: jipvandijk@hotmail.com	0345 - 616607
Financiën kerk	NL 96 RABO 0373701012 ; NL77 INGB 0000290798; NL98 ABNA 0559235321 t.n.v.: Ev.-Luth.Gemeente Leerdam	
Financiën Diaconie	NL73 RABO 0152752110 t.n.v.: Diaconie Ev.-Luth. Gemeente Leerdam	
Leden administratie	Mw. J.J.P. van Dijk Lisdoddelaan 16, 4143 VG Leerdam e-mail: jipvandijk@hotmail.com	0345 - 616607
Redactie Zwaantje	Mw. A. Evenhuis (zie boven) Mw. J.J.P. van Dijk (zie boven) Dhr. W.G. Ambachtsheer e-mail: wgambachtsheer@chello.nl	0345 - 616297
Abonnement Zwaantje Opgave bij:	€ 5,00 per jaar; € 8,50 per jaar voor postabonnementen Het Zwaantje verschijnt 4 x per jaar Mw. J.J.P. van Dijk (zie boven)	
Website kerk:	http://leerdam.protestantsekerk.net/	